

Parochiekeren De Goede Herder

Postadres: Hoge Rijndijk 16

2382 AS Zoeterwoude

www.parochiekerndegoedeherder.nl

Telefoon secretariaat: ma-/wo-/vr-ochtend 09.00-12.00 uur:

071 - 541 15 10

Eerst aanspreekbare: Marlène Falke-de Hoogh, pastoraal werker

E-mail secretariaat: degoedeherder@yahoo.com

E-mail ledenadministratie: adm.degoedeherder@yahoo.com

E-mail redactie nieuwsbrief: nieuwsbrief.degoedeherder@yahoo.com

Rek.nr. kerkbijdrage: NL12 RABO 0335 6021 85 t.n.v. De Goede

Herder

Rek.nr. voor giften (ook misintenties) NL08 RABO 0375 3053 27 (o.v.v. doel)

Rek.nr. voor restauratie De Goede Herder kerk NL94 INGB 0000 0454 70 (o.v.v. restauratie)



Nieuwsbrief 2

10 februari 2017

Dank-Je-Wel-Vrijwilligers-Middag druk bezocht

Ruim 120 mensen bezochten de vrijwilligersmiddag, die op initiatief van de beheercommissie en de pastoraatgroep georganiseerd was om alle parochianen te bedanken die zich belangeloos inzetten voor onze parochiekeren.

De 'inwendige vrijwilliger' werd uitstekend verzorgd met koffie, thee, petit fours, drankjes,

bitterballen en andere hapjes. Er was een inspirerende toespraak van pastoor Broeders, gevolgd door een lied van het dames- en herenkoor over 'Levend water'. Na de presentatie van de documentaire zong iedereen uit volle borst mee met het 'Dank-Je-Wel-Vrijwilligers-Middaglied' (pdf). Al met al een gezellige en geslaagde middag! Hoe druk en gezellig het was op de Dank-Je-Wel-Vrijwilligersmiddag van afgelopen zaterdag blijkt uit de fraaie fotoreportage vervaardigd door Karel Verhoosel, te zien op

<https://myalbum.com/album/k9bxhyI4joVv>.



Documentaire gepresenteerd op vrijwilligersmiddag

Op zaterdag 28 januari is de documentaire "Op weg naar één Goede Herderkerk. Een documentaire over loslaten en verbinden" officieel gepresenteerd. In opdracht van parochiekeren De Goede Herder heeft Maaïke Hin van HIN Productions het herinrichtingsproces van de laatste anderhalf jaar in beeld gebracht. Dat proces kreeg in december 2016 zijn beslag met een sluitingsviering in de Menswordingkerk te Leiderdorp en de inzegening van de vernieuwde Goede Herderkerk in Zoeterwoude-Rijndijk.

In haar documentaire laat Maaïke Hin zien dat het proces van herinrichten niet alleen over gebouwen gaat, maar ook en vooral over mensen, die proberen het vertrouwde los te laten en zich opnieuw te oriënteren. In de interviews spreken enkele parochianen vrijuit over hun gevoelens: van verdriet en frustratie om wat verloren gaat, dankbaarheid om wat men mocht ontvangen, tot hoop op een goede toekomst samen als geloofsgemeenschap aan de Hoge Rijndijk.

Na een korte toelichting door Maaïke Hin en vertoning van de trailer werden de eerste exemplaren van de dvd uitgereikt aan Riet Heemskerk en Joop van Huut, twee van de parochianen die in de documentaire aan het woord komen.



De dvd is te koop voor € 5,-. Belangstellenden kunnen een exemplaar aanschaffen op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend bij het secretariaat (Hoge Rijndijk 16, tel: 071-541 15 10, email: degoedeherder@yahoo.com), of op zondagochtend na de kerkdienst in het atrium.

Bezoek Assisi met de Franciscaanse Beweging



In samenwerking met Paulus Reizen organiseert de Franciscaanse Beweging in 2017 een vliegreis naar Assisi, de stad van Franciscus en Clara. De reis duurt 6 dagen en vindt plaats van 21 t/m 26 september.

De vliegreesen die de Franciscaanse Beweging al ruim 40 jaar organiseert kenmerken zich door een gemoedelijk karakter met veel aandacht voor het leven van de heilige Franciscus en Clara. Zo wordt er veel tijd doorgebracht in de voor hen en door hen belangrijk geworden plaatsen. Denk in Assisi aan de geboortehuizen en grafkerken van beide heiligen.

In de directe omgeving van Assisi bezoeken we Santa Maria Degli Angeli, de sterfplek van Franciscus en een van de eerste kerkjes die hij herstelde. We bezoeken ook het klooster San Damiano, het klooster waar Clara leefde. Tijdens de excursies wat verder het dal van Riëti in, zien we meer van het echte Umbrische landschap en de kleine stadjes waar Franciscus zijn voetstappen achterliet.

Een uitgebreid reisprogramma is te vinden op de website van de Franciscaanse Beweging.

Voor meer informatie: Paulus Reizen, Esther Matser: em@paulusreizen.nl, www.paulusreizen.nl.

Franciscaanse Beweging

Ga mee met Kerk in Nood naar Fatima



Kerk in Nood bestaat 70 jaar en we staan dit jaar stil bij 100 jaar Fatima. Daarom organiseren wij éénmalig een bedevaart naar Fatima, van 11 t/m 15 september. Interesse? Ga dan voor meer informatie of voor het aanmeldingsformulier naar <https://kerkinnood.nl/actueel/ga-met-kerk-in-nood-naar-fatima>. Opgave is mogelijk tot 15 juli. Er zijn slechts 40 plaatsen beschikbaar, dus meldt u snel aan.

Kerk in Nood

Kortingsfonds LCKV Jeugdvakanties



LCKV
jeugdvakanties

Hierbij wil ik u informeren over het bestaan van ons kortingsfonds bij de LCKV. Hierdoor kunnen kinderen, ongeacht hun financiële situatie, met ons mee op zomerkamp. LCKV Jeugdvakanties organiseert al bijna 100 jaar zomerkampen voor kinderen tussen de 8 en 18 jaar. Elke

zomer beleven 1600 kinderen en 500 vrijwilligers de week van hun leven op onze kampterreinen in binnen- en buitenland. Een belangrijk doel van LCKV Jeugdvakanties is om de kampen zo toegankelijk mogelijk te maken voor iedereen. Daarom heeft LCKV voor gezinnen waarvoor de kampprijs te hoog is een kortingsfonds opgericht. Dit fonds wordt gevoed door vrijwillige bijdragen van ouders, stafleden en leden. Ieder jaar kunnen hierdoor tientallen kinderen met korting mee op kamp. Deze korting kan oplopen tot 100%.

Helaas weten lang niet alle gezinnen die voor korting in aanmerking komen LCKV Jeugdvakanties en het kortingsfonds te vinden. LCKV Jeugdvakanties zet zich daarom samen met andere organisaties in om ook deze gezinnen te bereiken. We werken op dit moment al succesvol samen met onder andere de Voedselbank en Stichting JES. Maar onze ambitie is om nog veel meer kinderen die anders de hele zomervakantie thuis blijven een fantastische kampweek bezorgen.

Graag nodigen we u uit voor onze informatieavond op woensdag 22 februari, om 19.30, Voorschoterweg 8-E, 2324 NE Leiden. Hier kunt u kennismaken met LCKV Jeugdvakanties en vertellen we u meer over de mogelijkheden van het kortingsfonds. Ik hoop dat wij iets voor elkaar kunnen betekenen om zo meer kinderen, ongeacht hun financiële situatie, een mooie kampweek te bezorgen. Graag hoor ik of we u mogen verwelkomen op onze informatieavond. Voor meer informatie over LCKV Jeugdvakanties: www.lckv.nl.

Esther Oortwijn, 06-48776064

Nieuwjaarsbijeenkomst HH Petrus en Paulusparochie

Op zaterdag 14 januari vond de nieuwjaarsbijeenkomst plaats voor alle vrijwilligers van de HH Petrus en Paulusparochie. Bijna honderdvijftig doorzitters uit Leiden en omgeving bezochten ondanks de winterse buien de Goede Herderkerk en zagen hoe prachtig de inmiddels doorgebroken zon in het atrium en de kerkzaal scheen.

Onder het genot van hapjes en drankjes was er ruim gelegenheid om elkaar "zalig nieuwjaar" te wensen. Vice-voorzitter Wilbert van Erp heette de aanwezigen van harte welkom en memoreerde de sluiting en herinrichting van gebouwen die in onze grote parochie worden afgerond, uitgevoerd dan wel voorbereid. De toespraken van pastoor Smith en pastoor Broeders – elk retorisch verantwoord gestructureerd in drie punten – nodigden de parochianen uit om het komende jaar (meer) vrijmoedig te spreken over ons geloof, waarbij het catechese-aanbod van de komende maanden een steun in de rug kan zijn. Namens de beheercommissie en pastoraatgroep keek Gerard van der Hulst terug op het herinrichtingsproces dat in parochiekern De Goede Herder de laatste anderhalf jaar heeft plaatsgevonden. Niet alleen een sluiting en herinrichting van gebouwen maar ook en meer nog een herinrichting en opbouw van onze gemeenschap: op weg naar één Goede Herderkerk. Dat is ook de titel van het boekje dat in december 2016 aan alle parochianen werd uitgereikt. Het werd ook aangeboden aan de aanwezige vrijwilligers, als blijk van dank voor alle steun ontvangen uit de 'HHPP', zowel in raad en raad als financieel.



Foto: Jos Verstegen

JES Rijnland bestaat 10 jaar

JES staat voor Jeugd en Samenleving. In 2006 heeft mevrouw Carolien de Groot met enkele collegae JES Rijnland opgericht vanuit een sterke drang om kinderen, die in moeilijke situaties opgroeien iets of iemand in hun leven te geven, waarbij ze zich speciaal konden voelen. JES is klein begonnen met projecten als 'Opstapje' en 'Moeders in de buurt'. We noemen verder de 'VoorleesExpress'. Vrijwilligers komen wekelijks op een vastgestelde tijd voorlezen in de gezinnen, waar voorlezen een onbekend fenomeen is en kinderen een taalachterstand oplopen. Ook ouders, die merken, dat hun kinderen in een volstrekt andere maatschappij opgroeien, worden begeleid. Hoe gaat het er op de school van mijn kinderen aan toe, vragen ze zich af? Vaders en moeders kunnen meedoen aan *SLIM (Samen Leren in de Morgen)*. Dit stimuleert de ouderbetrokkenheid. Voor kinderen is er vanaf groep 7 de 'Weekendklas'. Hier leren ze niet alleen de taal, maar worden ze ook voorbereid op toekomstmogelijkheden. Ze krijgen antwoorden op de vraag "Wat wil ik later worden?" door gastdocenten, die over hun beroep komen praten, en door bezoeken aan bijvoorbeeld het LUMC en bedrijven. Dit alles geeft de kinderen zelfvertrouwen. En dat was ook het thema van het feest rond het 10-jarig bestaan: *Vertrouwen in je toekomst*. Het feest was een groot succes, kijk voor een impressie op: www.magazine-on-the-spot.nl/jes/ Waarom schrijf ik dit? Omdat de MOV Leiden en Omgeving in 2013 JES Rijnland als diaconaal dichtbij project heeft gekozen. We vonden, als Kerk in de Samenleving, dat JES Rijnland naast het bedrag, dat hen via de vastenactiecollecte werd toebedeeld, vooral naamsbekendheid verdiende.



Bij de sobere maaltijden in de Lam Gods, de Hartbrug, Vicariaat De Merenwijk en in onze eigen Dorpskerk is een kaderlid van JES Rijnland toen hun werk, hun idealen komen toelichten. De betrokkenheid van de kerk heeft JES Rijnland gewaardeerd tot op de dag van vandaag. Kijkt u eens op www.jesrijnland.nl. Er gaat een wereld voor u open.

Regina Krowinkel, MOV/Diaconie 'De Goede Herder'

Vastenactie 2017. Eilanden van hoop in San Salvador.

San Salvador, de hoofdstad van El Salvador, gaat gebukt onder extreem veel geweld door criminele bendes, de 'mara's'. Vooral in de wijken Apopa en Mejicanos worden mensen bedreigd, afgeperst en beroofd. De bendes hebben het gemunt op kinderen en jongeren. Lidmaatschap zorgt voor 'respect', voor geld, mooie spullen en vrouwen. En als je zonder vader opgroeit, geen geld hebt, dan is dit zeer verleidelijk. Maar het tegendeel is waar. Wie lid wordt van een bende heeft maar 3 opties: je belandt in het ziekenhuis, in de gevangenis of op het kerkhof.



Op straat spelen is levensgevaarlijk. Nergens ben je veilig. Vandaar is het zo belangrijk, dat er centra voor de jeugd worden opgezet, waar ze veilig kunnen spelen en leren.

In 2017 wil Vastenactie een aantal initiatieven van katholieke organisaties steunen. Zij willen in deze zee van geweld "Eilanden van hoop" bouwen. In deze jeugdcentra willen ze de kinderen een ander perspectief bieden en leren dat ze ook buiten de bendestructuren een goed bestaan kunnen opbouwen. Met hun preventieprogramma's proberen de organisaties geweld te voorkomen en samenwerking te bevorderen, en daardoor te werken aan de vrede in dit verscheurde land.

Met het gekozen 'dichtbijproject' willen wij -als Diaconie/MOV van de HH. Petrus en Paulus- het OKD (Ouders, Kinderen, Detentieprogramma) van Exodus Nederland onder uw aandacht brengen. Vrijwilligers zorgen ervoor, dat kinderen onder hun begeleiding een ouder in detentie kunnen bezoeken en er ruimte is voor gesprek en voor recreatie. Het mes snijdt aan twee kanten, want hiermee wil Exodus ook voorkomen, dat kinderen afglijden en later in de criminaliteit belanden.

Jongeren, zowel in San Salvador als in Nederland, een goede toekomst bieden, dat is de insteek van de komende Vastenactie. De MOV/Diaconie van de Goede Herder ondersteunt deze projecten volmondig en we zullen u regelmatig met folders, via de mededelingen en bij de sobere maaltijd verder informeren.

MOV/Diaconie 'De Goede Herder'

Banneux

Ieder jaar organiseert het Banneux-Comité-Bisdom-Rotterdam verschillende bedevaarten naar Banneux, een plaatsje in de Belgische Ardennen waar Maria verschenen is aan Mariëtte Beco. Behalve tijd voor gebed, rust en bezinning zijn er ook voldoende momenten voor gezelligheid en ontmoeting met andere mensen. Graag willen wij u uitnodigen om kennis te maken met de eenvoud, maar tegelijkertijd de diepe rijkdom van Banneux.

Binnenkort vinden de volgende bedevaarten plaats:

- Een éendaagse bedevaart op zaterdag 6 mei 2017, kosten slechts € 54.-
- Een vijfdaagse bedevaart (onder medische begeleiding) van vrijdag 19 mei t/m dinsdag 23 mei 2017, kosten slechts € 260.-
- Een tweedaagse bedevaart op 27 en 28 mei 2017, kosten slechts € 119.-



Voor opgaven en verdere informatie over het programma verwijzen wij u naar www.banneux-comite-bisdom-rotterdam.nl.

Mw. A.W. Opstal-Ammerlaan, tel. 015 - 3693148, e-mail paula_opstal@hotmail.com

Dhr. G.J. de Bruijn, tel. 070 - 3205872. e-mail : gerard.debruijn@planet.nl



Paasbrodenactie

Het is nog een beetje vroeg misschien, maar wij willen hierbij graag aankondigen dat ook dit jaar de paasbrodenactie van Diaconaal Centrum de Bakkerij weer plaats zal vinden. De paasbrodenactie kent een lange traditie sinds de opening van het Diaconaal Centrum in zijn huidige vorm. De Bakkerij ontleent niet voor niets haar naam aan de oude Armenbakkerij die eeuwenlang brood bakte voor Leidse gezinnen die in zware economische tijden maar moeilijk de eindjes aan elkaar konden knopen. Wij hebben bakkerij Van Maanen bereid gevonden om een speciaal formaat paasbrood te bakken. Het paasbrood van 400 gram kost u €5,-, waarvan €1,70 ten goede komt aan het Diaconaal Centrum.

Meer informatie volgt binnenkort door middel van flyers en posters in de kerk.

Is het lek boven?

De afgelopen weken zorgden koude luchtstromen in de heringerichte De Goede Herder kerk voor een onaangenaam klimaat, zelfs zozeer dat vele parochianen de diensten met de jas aan volgden. En dat zou in onze heringerichte kerk met vloerverwarming helemaal niet nodig hoeven te zijn.

Inmiddels is gebleken dat de tocht in belangrijke mate wordt veroorzaakt door de ventilatiegoten onder de glas-in-loodramen, die anders dan voorheen niet met grind waren afgevuld. Dit euvel is dankzij krachtdadige actie van twee parochianen kort geleden voor een groot deel verholpen, waarvoor dank! Daarmee is het in de kerkzaal en het atrium al een stuk behaaglijker geworden.



Beheercommissie De Goede Herder

Kindernevendienst

Regelmatig wordt op zondag, tijdens de viering, een kindernevendienst gehouden bestemd voor kinderen die de basisschoolleeftijd hebben. De pastoor nodigt de kinderen aan het begin van de viering hiertoe uit. Het doel van de kindernevendienst is het invullen van een gedeelte van de kerkdienst voor de kinderen op hun eigen niveau, waarbij we proberen zoveel mogelijk aan te sluiten bij hun manier van geloofsbeleving.

We beginnen vaak met een verhaal of een gebed, vertellen iets over het thema, lezen een verhaal dat daarmee verband houdt en hebben een gesprek hierover met de kinderen. Vervolgens is er nog tijd voor een verwerking van het thema (bijv. een kleurplaat kleuren), of doen nog een spelletje. De eerstvolgende kindernevendienst is op **zondag 19 februari**.

Werkgroep Kindernevendienst





Overleden

Jan de Vette, overleden 13 januari 2017, 74 jaar

Hennie van Beek-van der Krogt, overleden 17 januari 2017, 84 jaar

Ester van Delft-Detic, overleden 24 januari 2017, 53 jaar

Paula Sevat-Dries, overleden 28 januari 2017, 86 jaar

In memoriam: **Paula Sevat**

Na haar verhuizing uit Dordrecht naar Leiderdorp werd Paula lid van de huisbezoekgroep en verwelkomde opgewekt nieuwgekomen parochianen: van woonwagengedwongen tot gezinnen veelal in de wijk Voorhof. Wel honderden. Ze had een mooie sopraanstem en heeft jarenlang gezongen in het dameskoor en in het gemengd koor. Haar man en gehandicapte zoon waren veel aanwezig in De Menswording. Later werd ze vergezeld door haar vriend Frans. Tijdens haar laatste bezoek aan De Menswording maakte ze een ernstige val. Na haar revalidatie ontving ze blij maandelijks de thuiscommunie.

Vieringen De Goede Herder

	De Goede Herder
Zondag 12 februari	9.30 uur Eucharistieviering Met Kinderkoor Voorganger: Mgr v.d. Hende
Woensdag 15 februari	10.00 uur Woord- en gebedsdienst Na afloop Herdershof: koffie en thee met een praatje
Zondag 19 februari	9.30 uur Woord- en gebedsdienst Met Dames- en Herenkoor Voorganger: Jeaneke van der Hulst <i>Kindernevendienst</i>
Woensdag 22 februari	10.00 uur Woord- en gebedsdienst Na afloop Herdershof: koffie en thee met een praatje
Zondag 26 februari	9.30 uur Eucharistieviering Met Jongerenkoor Voorganger: Pastoor W. Broeders
Woensdag 1 maart	10.00 uur Eucharistieviering Voorganger: Pastoor W. Broeders Na afloop Herdershof: koffie en thee met een praatje
Zondag 5 maart	9.30 uur Eucharistieviering Met Dames- en Herenkoor Voorganger: Pastor R. Kurvers
Woensdag 8 maart	10.00 uur Woord- en gebedsdienst Na afloop Herdershof: koffie en thee met een praatje
Zondag 12 maart	9.30 uur Eucharistieviering Met Kinderkoor Voorganger: Pastoor W. Broeders

Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten en vieringen van de parochie? Meld u dan (gratis) aan als abonnee van onze weblog 'Uit de Schaapskooi'. U kunt deze vinden op <http://www.parochiekerndegoedeherder.nl>. Aan de rechterkant kunt u zich middels uw e-mail adres eenvoudig aanmelden.

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 10 maart

Inleveren kopij uiterlijk vrijdag 3 maart

