

Parochiekerk De Goede Herder

Postadres: Hoge Rijndijk 16

2382 AS Zoeterwoude

www.parochiekerndegoedeherder.nl

Telefoon secretariaat: ma-/wo-/vr-ochtend 09.00-12.00 uur:

071 - 541 15 10

Eerst aanspreekbare: pastoor W Broeders

E-mail secretariaat: degoedeherder@yahoo.com

E-mail ledenadministratie: adm.degoedeherder@yahoo.com

E-mail redactie nieuwsbrief: nieuwsbrief.degoedeherder@yahoo.com

Rek.nr. kerkbijdrage: NL12 RABO 0335 6021 85 t.n.v. De Goede Herder

Rek.nr. voor giften (ook misintenties) NL08 RABO 0375 3053 27 (o.v.v. doel)

Rek.nr. voor restauratie De Goede Herder kerk NL94 INGB 0000 0454 70 (o.v.v. restauratie)



Nieuwsbrief 3

10 maart 2017

Oecumenische vespers in de Veertigdagentijd



Reeds tien jaar vinden deze vesperdiensten op donderdagavonden plaats in Leiderdorp, afwisselend in de Dorpskerk aan de Hoofdstraat en in de katholieke kerk. Dit jaar is dat de kerk van De Goede Herder aan de Hoge Rijndijk. We hopen dat nu veel parochianen, ook uit die buurt, de gelegenheid zullen aangrijpen om deze waardevolle Bezinningdiensten mee te maken. De vespers worden verzorgd door een werkgroep van leken uit de beide geloofsgemeenschappen.

Het thema is: *De kracht van Liefde.*

Jezus deelt zijn kracht en zijn liefde met ons. En uit liefde volbracht Hij krachtig zijn weg. Die weg willen wij volgen in de veertigdagentijd. Het gaat hierbij ook om een innerlijk proces van verandering dat tot daden kan leiden. Deze tijd van veertig dagen kan een oefentijd zijn. Durven we die kracht van liefde in ons leven toe te laten?

Veertig dagen lang willen wij ons daarin oefenen. En samen zoeken en misschien ontdekken wat de weg is in ons leven, hoe ons hart te volgen. U bent van harte welkom op:

2 maart: Dorpskerk

9 maart: De Goede Herderkerk

16 maart: Dorpskerk

23 maart: De Goede Herderkerk

30 maart: Dorpskerk – hieraan voorafgaand de vastenmaaltijd om 18:00 uur

6 april: De Goede Herderkerk: viering van boete en verzoening

De versperdiensten beginnen steeds om 19:15 uur en duren tot 19:45 uur.

Bij de 40dagentijdscampagne 'Sterk en dapper' (PKN) is een kalender gemaakt die de lezer bezinnend door de veertigdagentijd leidt. De kalender loopt van Aswoensdag 1 maart tot en met Eerste Paasdag zondag 5 april 2017. Met onder meer gebeden, gedichten, Bijbelteksten met uitleg en portretjes van mensen over hoe zij sterk en dapper zijn. Deze kalender kost € 3,50, en is te verkrijgen op de donderdagen na de vespers.

Namens Voorbereidingsgroep 'Vespers in de stille tijd' Liesbeth van Meeteren en Piet Schoorl

De huispaaskaars is er weer

Haal Pasen in huis met de huispaaskaars van Kerk in Nood. Elk jaar is er een nieuw ontwerp. Dit ontwerp is alleen verkrijgbaar bij Kerk in Nood. De kaars is 19 cm hoog en heeft een doorsnede van 6 cm. Met de paaskaars brengt u het Licht van Christus als het ware in huis. Bestel de kaars via:

<https://kerkinnood.nl/webwinkel/kaarsen/huispaaskaars-2017>



Kozakken zingen in onze Goede Herderkerk

Het Alphens Kozakkenkoor bestaat in 2017 tien jaar en heeft nog niet in de prachtig gerenoveerde Goede Herderkerk in Zoeterwoude-Rijndijk gezongen. Dat wordt nu rechtgezet! Op 26 maart 2017 om 14.00 uur zorgen 30 kozakken met een bijzonder programma voor een onvergetelijke, wervelende Russische middag.



In de afgelopen tien jaar heeft het koor onder leiding van de Wit-Russische dirigent Arkadi Gankin door het hele land vele tientallen concerten in kerken en theaters gegeven. Soms ook op heel bijzondere plaatsen, zoals in de Koptische kerk in Duitsland, museum Hermitage in Amsterdam, een bruiloft en een begrafenis, een kasteel en een kloosterkerk in Duitsland, op een Russische school en op een groot korenfestival in Middelburg. Altijd weer weet het koor voor volle zalen het publiek mee te krijgen in de Russische sfeer van orthodox-liturgische muziek én de vrolijke, romantische en opzwepende kozakkenliederjes.

Voor dit jubileumconcert is als speciale gaste de Russische zangeres Viktoria Pankratova uitgenodigd. Zij heeft eerder met de kozakken gezongen en maakte op de koorleden én het publiek grote indruk. Het Alphens Kozakkenkoor laat de toehoorders in de Goede Herderkerk graag kennis maken met haar prachtige stem in een charmant en gloedvol optreden.

Alle liederen worden gezongen in het Russisch. U gaat het allemaal meebeleven en onder de indruk komen van het rijk geschakeerde repertoire én de enthousiaste begeleiding op de bajan, de Russische knoppenaccordeon. Dirigent Arkadi Gankin is een virtuoos bespeler van de bajan. Inmiddels wordt hij ter zijde gestaan door een andere geweldige bajanspeler, Igor Foersov. Nataliya Staravoit zorgt als ladyspeaker voor informatie over de liederen.

Het optreden in de Goede Herderkerk aan de Hoge Rijndijk 18 in Zoeterwoude begint zondagmiddag 26 maart 2017 om 14.00 uur, zaal open om 13.30 uur. De toegang is € 12,50 en de kaartjes zijn verkrijgbaar in onze pastorie of via de website www.alphenskozakkenkoor.nl. Verder zijn mogelijk aan de zaal nog kaartjes te koop.
PR-commissie Alphens Kozakkenkoor



Palmpasen stokken versieren

Ook dit jaar gaan we weer gezamenlijk Palmpasen stokken versieren. We nodigen alle kinderen van de basisschool uit om mee te doen. We versieren de stokken op woensdagmiddag 5 april van 14:00 tot 16:00 uur, in het atrium van De Goede Herderkerk.

Wij zorgen voor de knutselmaterialen, het broodhaantje en wat lekkers voor aan de stok. Zorgt u zelf voor een Palmpasen stok? Ervaring leert dat het wel fijn is als er moeders, vaders, grootouders of een grote broer of zus blijven om te helpen bij het versieren. Een vrijwillige bijdrage aan de kosten is uiteraard altijd welkom 😊

Wij hopen weer met veel kinderen vele mooie Palmpasen stokken te versieren. Denkt u vast na aan wie de Palmpasen stok gegeven kan worden? Alle deelnemers aan het Palmpasen stokken versieren graag van tevoren

opgeven via Amanda Jongbloed: email: seringenberg@gmail.com — telefoon: 06 144 640 35

De geschiedenis van de hongerdoek

Toen eind januari de kasten in het gebouw van de Menswording werden leeggehaald, kwamen we een elftal mooie hongerdoeken tegen, netjes gevouwen en gedocumenteerd. Daarvoor willen wij de MOV, de kosterij, en het secretariaat van de Menswording hartelijk bedanken. De huidige MOV-werkgroep heeft voorlopig 5 mooie hongerdoeken geselecteerd en die worden meegenomen naar de Goede Herder kerk. Het ophangstelsel in deze kerk is helaas niet geschikt voor onze doeken, maar daar komt in de loop van de tijd wel een aanpassing voor. In de komende vastentijd zal het -door eigen parochianen van de toenmalige Meerburgkerk vervaardigde hongerdoek een plaats krijgen.

Waarom een hongerdoek?

Al bijna veertig jaar worden voor de vastentijd zogenaamde hongerdoeken gemaakt en verspreid om te worden opgehangen in kerk, school of parochiecentrum. De hongerdoek gaat terug op een oud, middeleeuws gebruik. Hij werd opgehangen om in de vastentijd het altaar waar de viering van de Eucharistie plaatsvond aan het oog te onttrekken. Dat had te maken met de opvatting van de middeleeuwse christen, dat hij als zondige mens onwaardig was om het altaar te naderen. Deze hongerdoeken werden vaak beschilderd met voorstellingen van het leven, lijden en sterven van Jezus. Zo zijn de doeken eeuwenlang een praktische vorm geweest van verkondiging en catechese.



Voorbeeld van een Hongerdoek

Omdat de doeken tijdens de vastentijd werden opgehangen kregen zij de naam 'hongerdoeken'.

In de huidige tijd: Midden jaren zeventig werd deze vergeten traditie opgepakt door de Duitse vastenactie 'Misereor'. Door Misereor werd er echter een actuele betekenis aangegeven door kunstenaars uit het zuiden te vragen nieuwe hongerdoeken te maken vanuit Bijbelse en christelijke thema's, die hen aanspreken. De gedachte erachter was: waarom zouden wij, 'moderne armen' in het wWesten niet door christelijke symbolen en beelden uit het Zuiden tot nieuwe instelling en houding, tot vernieuwd geloven kunnen worden gebracht? Vanuit Duitsland vond het gebruik ook in veel parochies en protestantse gemeenten in Nederland ingang. En niet alleen in Nederland. Je treft ze over de hele wereld aan. In sommige landen bijvoorbeeld in Vlaanderen spreekt men van meditatiedoek, soms over geloofsdoek. Sinds 1978 verschijnt er om de twee jaar een nieuwe hongerdoek.

Dat hongerdoeken van waarde zijn, blijkt wel uit de oproep van het missiesecretariaat van het Bisdom Rotterdam om niet meer gebruikte hongerdoeken in te leveren, zodat andere parochies, die zich een nieuwe hongerdoek niet kunnen permitteren, zo'n meditatie- of geloofsdoek kunnen lenen. Aan die oproep willen wij voldoen door enkele hongerdoeken aan te bieden.

MOV/Diaconie De Goede Herder.

Bisdom bedevaart naar Rome

Ons Bisdom gaat in de herfstvakantie 2017 op bedevaart naar Rome in oktober en u kunt mee! Het belooft een mooie reis te worden. De bedevaart staat in dienst van het streven om te komen tot versterking van een heel concreet netwerk van liefde. De bedevaart heeft dan ook een dubbele doelstelling: het verstevigen van de band met de Wereldkerk en het versterken van de onderlinge band als pelgrims. Jongeren en leden van migrantenparochies worden in het bijzonder uitgenodigd om aan deze reis deel te nemen. Er worden twee reisopties aangeboden:

Reisdata:

- een 11-daagse bedevaart per touringcar van 12 tot en met 22 oktober 2017
- een 8-daagse bedevaartvliegreis van 14 tot en met 21 oktober 2017

Er is een informatiebijeenkomst zaterdag 18 maart om 14.00 uur, in de pastorie van de Petrus, Lorentzkafe 16A. De moeite waard om te zien of het iets voor u is!



Uit de Beheercommissie

Na een maandenlange periode van buitengewoon veel hectiek en talloze vergaderingen rond de sluiting van De Menswording en de celebratie en opening van de Meerburg als onze nieuwe Goede Herderkerk is ook de Beheercommissie weer in een iets rustiger vaarwater beland. Na het emotionele afscheid van De Menswording als onderkomen voor onze geloofsgemeenschap hebben de meeste parochianen de weg naar de nieuwe kerk inmiddels gevonden. En we mogen ons gelukkig prijzen dat het kerkbezoek een flink stijgende lijn vertoont!

Onvermijdelijk gaat het gebruik van een geheel vernieuwd gebouw gepaard met de nodige kinderziekten. De trouwe kerkbezoeker heeft dat meer dan eens kunnen ervaren. Zo wordt er

nog volop gesleuteld aan de verwarming van de kerk. Wie de vloer voelt, weet dat de vloerverwarming naar behoren werkt. Maar het elimineren van de tocht is nog steeds een punt van voortdurende aandacht waar overigens hard aan gewerkt wordt.

De startproblemen met het geluid zijn grotendeels overwonnen. De ringleiding werkt zeer goed; daar zijn geen klachten meer over. Wel moesten we diverse keren ervaren dat de geluidsversterking bij aanvang van de viering niet werkte. Een kwestie van tijdig testen en goed instellen!

De familiekamer en opbaar ruimte zijn inmiddels in gebruik genomen. Dankzij een flinke financiële bijdrage van de Anna Martina Stichting (ooit opgericht door de familie Van Rijn) kon de inrichting en aankleding hiervan gerealiseerd worden. Deze Stichting heeft er ook voor gezorgd dat allerlei voorzieningen in de Goede Herderkerk die met name ouderen ten goede komen buiten de begroting om verwezenlijkt konden worden. Denk aan zaken als de ringleiding, de geluids- en videofaciliteiten in het atrium en de toegankelijkheid voor minder validen. Wij zijn het AMS-bestuur hier zeer erkentelijk voor. Besloten is dan ook om de familiekamer de naam Anna Martina Kamer te geven.

Onze Beheercommissie is nog volop bezig met het afronden van de totale verbouwing. Omdat de pastorie ook verkocht zal worden (de opbrengst van de verkoop van Menswording en pastorie dekken het nog resterende "gat" in de begroting), worden het secretariaat en de drukkerij binnenkort verplaatst naar de verbouwde ruimten bij de sacristie. Wij zijn dankbaar voor de inzet van de diverse vrijwilligers die ook hier weer een belangrijke bijdrage leveren om er iets moois van te maken!

Het ligt in de planning om binnenkort de kerk ook op weekdagen open te stellen. De deur aan de zijde van de Hoge Rijndijk is dan toegankelijk zodat men via de corridor een blik in de kerk kan werpen. In de corridor wordt het Marabeeld uit De Menswording opgesteld. Men kan hier dan ook een kaarsje opsteken en een moment van stilte ervaren. Voor het beheer (openstellen en sluiten) zijn wij nog op zoek naar uitbreiding van de groep vrijwilligers.

De resultaten van de Actie Kerkbalans zijn hoopvol. Weliswaar is het aantal betalende parochianen iets afgenomen maar gelukkig hebben velen hun toezegging voor 2017 met een bedrag verhoogd. Ook de opbrengsten van collecten laten gelukkig een stijgende lijn zien. Wij zijn daar zeer erkentelijk voor omdat het overal in den lande steeds lastiger wordt om parochies ook in financieel opzicht draaiende te houden.

In de bemensing van onze Beheercommissie is met de pelgrimage van Leo Koot naar Santiago de Compostella een wijziging gekomen. Leo heeft letterlijk meer dan een jaar van zijn leven gegeven voor de realisatie van wat nu onze prachtige Goede Herderkerk is: van het zorgen voor een BRIM-subsidie van meer dan vier ton tot en met de laatste details heeft Leo onze gemeenschap een prachtig cadeau gegeven. Wij zijn hem daar enorm dankbaar voor. Wanneer Leo terug is uit Spanje zal hij plaats nemen in de Pastoraatgroep. Hij kiest daar voor omdat dit beter past bij zijn rol als gebedsleider.

Tenslotte kunnen we nog melden dat onze Beheercommissie door de nieuwe clustering binnen de Parochie HH. Petrus en Paulus intensiever gaat samenwerken met de parochiekernen van Sint Jan in Zoeterwoude Dorp en Sint Laurentius in Stompwijk. Als regio Oost met Pastoor Broeders als eerst verantwoordelijke zullen zowel de Beheercommissie als de Pastoraatgroep zoveel mogelijk samen optrekken met de collega's. De eerste stappen daartoe zijn inmiddels gezet. Wij hopen op een goede en constructieve samenwerking!

*Namens de Beheercommissie van Parochiekern De Goede Herder
Gerard van der Hulst*

Moderne Matteüs drie keer in Scheppingskerk

In de week voor Pasen, op zaterdag 8, zondag 9 en vrijdag 14 april, wordt in de Protestantse Gemeente Leiderdorp voor de tweede keer de volledige Moderne Matteüs uitgevoerd. De Moderne Matteüs, geschreven door Piet van Midden en Gerard van Amstel, vertelt het lijdensverhaal van Jezus in een moderne setting. Het geheel zal dit jaar in een totaal ander jasje worden gestoken dan voorgaande keer. Schrijf de data alvast in uw agenda; de kaartverkoop is inmiddels van start gegaan. Kaarten zijn verkrijgbaar na de kerkdienst op zondagmorgen in de Dorpskerk en in de Scheppingskerk en bij de voorverkoopadressen De Gerbera, De Blauwe Roos en Decorette in Leiderdorp. De uitvoeringen vinden plaats in de Scheppingskerk, Van Poelgeestlaan 2 in Leiderdorp. Aanvang 20.30 uur.





Parochieberichten

Dopelingen:

Niels van der Hulst gedoopt 15 januari 2017

Gijs van Eijk gedoopt 19 februari 2017

Overleden:

Adriana Veeren-Ahrens overleden 3 februari 2017, 78 jaar

Frans Cortenbach overleden 26 februari 2017, 76 jaar

Vieringen De Goede Herder

	De Goede Herder
Zondag 12 maart	9.30 uur Eucharistieviering Met Kinderkoor Voorganger: Pastoor W. Broeders <i>Doop van Milena Tacx</i>
Woensdag 15 maart	10.00 uur Woord- en gebedsdienst Na afloop Herdershof: koffie en thee met een praatje
Donderdag 16 maart	19.15 Oecumenische vesperdienst Dorpskerk, Leiderdorp
Zondag 19 maart	9.30 uur Woord- en gebedsdienst Met Jongerenkoor Voorganger: Thijs van der Hulst
Woensdag 22 maart	10.00 uur Woord- en gebedsdienst Na afloop Herdershof: koffie en thee met een praatje
Donderdag 23 maart	19.15 Oecumenische vesperdienst Goede Herderkerk, Zoeterwoude
Zondag 26 maart	9.30 uur Eucharistieviering Met Dames- en Herenkoor Voorganger: Mgr. H. van den Hende
Woensdag 29 maart	10.00 uur Woord- en gebedsdienst Na afloop Herdershof: koffie en thee met een praatje
Donderdag 30 maart	19.15 Oecumenische vesperdienst Dorpskerk, Leiderdorp
Zondag 2 april	9.30 uur Woord- en gebedsdienst Met Dames- en Herenkoor
Woensdag 5 april	10.00 uur Woord- en gebedsdienst Na afloop Herdershof: koffie en thee met een praatje
Donderdag 6 april	19.15 Oecumenische vesperdienst, Boeteviering Goede Herderkerk
Zondag 9 april	
Woensdag 12 april	10.00 uur Woord- en gebedsdienst Na afloop Herdershof: koffie en thee met een praatje

Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten en vieringen van de parochie? Meld u dan (gratis) aan als abonnee van onze weblog 'Uit de Schaapskooi'. U kunt deze vinden op <http://www.parochiekerndegoedeherder.nl>. Aan de rechterkant kunt u zich middels uw e-mail adres eenvoudig aanmelden.

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 14 april

Inleveren kopij uiterlijk vrijdag 7 april

