

Parochiekern De Goede Herder

Postadres: Hoge Rijndijk 16

2382 AS Zoeterwoude

www.parochiekerndegoedeherder.nl

Telefoon secretariaat: ma-/wo-/vr-ochtend 09.00-12.00 uur:

071 - 541 15 10

Eerst aanspreekbare: pastoor W. Broeders

E-mail secretariaat: degoedeherder@yahoo.com

E-mail ledenadministratie: adm.degoedeherder@yahoo.com

E-mail redactie nieuwsbrief: nieuwsbrief.degoedeherder@yahoo.com

Rek.nr. kerkbijdrage: NL12 RABO 0335 6021 85 t.n.v. De Goede

Herder

Rek.nr. voor giften (ook misintenties) NL08 RABO 0375 3053 27 (o.v.v. doel)

Rek.nr. voor restauratie De Goede Herder kerk NL94 INGB 0000 0454 70 (o.v.v. restauratie)



Nieuwsbrief 7/8

7 juli 2017

Voedselinzameling geslaagd

Op zaterdag, 24 juni j.l. heeft de werkgroep Diaconie, geholpen door enkele medeparochianen, een inzamelingsactie gehouden bij de supermarkt MCD aan de Nassaulaan in Zoeterwoude-Rijndijk.

Het was een regenachtige dag, zodat er in de eerste uren minder mensen hun boodschappen in huis haalden. Maar in de loop van de dag zat de vaart erin en konden wij vele 'Rijndijkers' enthousiast maken om één of meerdere artikelen te kopen voor de mensen, die voor hun dagelijks voedsel afhankelijk zijn van de Voedselbank. 's Middags om 16.30 uur kwam de bus van de Voedselbank om de gevulde kratten op te halen. Liefst 22 volle kratten! Een krat bleef bij de MCD om nagekomen artikelen in ontvangst te nemen en die zijn in de loop van de maandag opgehaald en in de manden, die in de kerk staan, gedeponereerd. Wij zijn blij met dit resultaat en willen iedereen bedanken, die aan deze actie heeft bijgedragen.

Werkgroep MOV/Diaconie 'De Goede Herder'



MIVA – Missie-verkeersmiddelen-actie

Op 26 en 27 augustus vindt de MIVA-collecte in de katholieke kerken plaats. Dit jaar vraagt de MIVA aandacht voor het project:

'Brommers voor Burkina Faso, opsporen van de meest kwetsbaren'.

Burkina Faso is één van de armste landen van de wereld. Het land heeft te kampen met droogte, gebrek aan water en slechte voorzieningen op het gebied van de gezondheidszorg. De infrastructuur is slecht. Het grootste gedeelte van de wegen is onverhard, stoffig en moeilijk begaanbaar. Veldwerkers gaan de dorpen in om ook de meest kwetsbaren te bereiken en hen te helpen. Voor hen zijn brommers van levensbelang.

Veldwerker Bernard rijdt elke dag met zijn motorfiets de dorpen in om voorlichting te geven. Hij spoort kinderen op en zorgt ervoor dat zij naar een dokter kunnen; soms regelt hij een operatie. Om de

dorpen te bereiken heeft Bernard een motorfiets. Omdat de wegen slecht, stoffig en hobbelig zijn is dat dan ook het beste vervoermiddel. 'De afstanden zijn te groot om te lopen of te fietsen. Zonder mijn motorfiets kan ik mijn werk niet doen en worden veel mensen aan hun lot overgelaten. Maar niemand mag worden vergeten; zij zijn het allemaal waard.' benadrukt Bernard.

De organisatie van de veldwerkers OCADES Burkina Faso, heeft het komend jaar 24 brommers nodig. Met het project 'Brommers voor Burkina, op zoek naar de meest kwetsbaren' helpt MIVA hen om hun bestemming te bereiken.

MIVA hoopt met de bijdrage van de collecte meerdere veldwerkers van een brommer te voorzien. En daarmee nog meer mensen in Burkina Faso een nieuwe toekomst te geven.

Medio augustus zullen wij u meer informatie geven via de folders en op zondag, 27 augustus zal de werkgroep MOV/Diaconie 'De Goede Herder' met de mandjes bij de uitgang van de kerk staan. Wij hopen, dat u de mensen in Burkina Faso een goed hart toedraagt.

Werkgroep MOV/Diaconie 'De Goede Herder'

Rozenkrans en Rozenkransboekje

In de webwinkel van kerk in Nood is nu het boekje "De Rozenkrans" te koop, een hulpmiddel bij het bidden van de rozenkrans. Dit boekje bevat een bezinnende tekst bij alle geheimen van het rozenkransgebed (inclusief de geheimen van het licht). Het boek is geïllustreerd door Bradi Barth en kost slechts € 3,25. Voor meer informatie of om te bestellen, ga naar:

<https://kerkinnood.nl/webwinkel/boeken/rozenkransboekje>

Daarnaast is er een Rozenkrans met afbeelding van Paus Franciscus te koop. Het kruisje van deze rozenkrans heeft dezelfde vorm als het kruis op de staf die Paus Paulus VI destijds van het Aartsbisdom Milaan heeft gekregen (het zogenaamde Pauskruisje). Deze werd door de Pausen gebruikt totdat emeritus-Paus Benedictus XVI overgegaan is tot het gebruik van de staf van de Zalige Paus Pius IX. De kralen hebben een wit-parelmoeren kleur. Het verbindingsstuk is een afbeelding van Paus Franciscus. Deze rozenkrans is door Paus Franciscus gezegend en kost € 5,95. Kijk hiervoor op:

<https://kerkinnood.nl/webwinkel/rozenkransen-en-kruisjes/pausrozenkrans-paus-franciscus>

Kerk in Nood



Nieuw gospelkoor zoekt zangers

In september start een nieuw koor in Teylingen: Hope Gospel & Soul Choir. Het koor wordt opgericht door Ben van Gooswilligen en Bob Koorn. Zij combineren ruim 40 jaar muzikervaring met een aanstekelijk enthousiasme en uitdagende arrangementen. Op het repertoire staan bekende gospel- en soulnummers als Oh happy day, Swing low en Ain't no mountain, maar bijvoorbeeld ook popnummers zoals Man in the mirror en You've got a friend. Het nieuwe koor is hard op zoek naar enthousiaste zangers uit de regio Leiden en de Duin- en Bollenstreek. Geïnteresseerden zijn van harte welkom om een van de repetities bij te wonen. Zangervaring of noten kunnen lezen is niet vereist. Na maximaal drie proefrepetities kan auditie worden gedaan. De repetities vinden vanaf 5 september elke dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur plaats in de Havenkerk Sassenheim (Bijweglaan 4, 2171 GS, Sassenheim). Meer informatie over Hope Gospel & Soul Choir is te vinden op <http://www.hopegsc.nl> of op facebook.com/hopegsc. Aanmelden kan via info@hopegsc.nl.

Ben van Gooswilligen en Bob Koorn

Van harte gefeliciteerd, vormelingen!

Van harte feliciteren wij alle vormelingen van de Petrus-en-Paulusparochie (en hun ouders) die zaterdag 17 juni uit handen van mgr. Van den Hende het Sacrament van het Vormsel ontvingen. Welkom in onze parochiegemeenschap!

Redactie Nieuwsbrief de Goede Herder



Bijzonder resultaat van parochies actie Kerkbalans 2015

In 2015 ontvingen parochies met de actie Kerkbalans landelijk ruim € 49 miljoen aan giften. Dat is een daling vergeleken met het jaar ervoor van 2,4%. De opbrengst van de actie Kerkbalans van parochies in het bisdom

Rotterdam laat evenwel een stijging zien van 6,6%.

"Het laat zien dat de grote inspanning van parochiebesturen, vrijwilligers, de consultants Kerkbalans en bisdomcollega's daadwerkelijk loont. Het is indrukwekkend hoeveel mensen elk jaar letterlijk op pad gaan om het materiaal van de actie Kerkbalans bij de mensen te bezorgen. Eenieder draagt daar op zijn eigen wijze en naar eigen mogelijkheden een steentje aan bij. Elke bijdrage telt." reageert algemeen econoom John Bakker.

Bisdom Rotterdam



Bisdombedevaart naar Rome

Het bisdom organiseert in de herfstvakantie een bedevaart naar Rome. Vicaris-generaal Tjeerd Visser coördineert de bedevaart. Hier volgt een verkorte weergave van interview met de Vicaris-generaal.

Hoe mooi is het om mee te gaan met deze bedevaart?

Er is een aantal redenen om mee te gaan op bedevaart. Op de eerste plaats is het voeding voor je persoonlijke geloof. Op bedevaart gaan is een doorbreking van je dagelijkse routine. Je stapt daar even uit om je te laven aan plekken die belangrijk zijn voor ons geloof. In Rome zijn dat onder meer de graven van de apostelen Petrus en Paulus. Op de tweede plaats, geloven doe je vaak thuis in een kleinere groep en in Rome zie je dat je deel bent van de Wereldkerk. Dat is bemoedigend. Het thema is: bouwen aan een netwerk van liefde. Doordat je op bedevaart gaat, niet alleen met je eigen parochie maar ook met mensen uit andere delen van het bisdom, bouw je aan de gemeenschap van de Kerk in onze regio. Je mag jezelf onderdeel weten van de gemeenschap

Hoe zijn de reacties?

Wij hebben grotere en kleinere bijeenkomsten gehouden in parochies en telkens bleek dat mensen heel erg enthousiast zijn. 'Wat een mooi programma', hoorden wij veel mensen zeggen. De bijeenkomsten hebben mensen geholpen om te besluiten om wel of niet mee te gaan. Sommigen moesten het besluit nog nemen, anderen wisten al dat zij mee zouden gaan en werden bevestigd in die keuze. Wij merken dat veel mensen al eerder in Rome zijn geweest, en de stad dus ook al wel kennen, maar nu juist als pelgrim Rome willen bezoeken. Daar ligt de nadruk op bij deze bedevaart. En er zijn al meer dan veertig aanmeldingen voor het projectkoor.

Wij vieren dagelijks de eucharistie telkens in een van de belangrijke kerken van Rome, waaronder de Sint Pieter. Natuurlijk gaan wij ook op audiëntie bij de paus. In deelgroepen maken wij een aantal wandelingen langs plekken die voor ons geloof van betekenis zijn. Dat zijn natuurlijk mooie momenten om vanuit je geloof met elkaar in gesprek te gaan over wat je ziet en meemaakt. Rome heeft een rijke christelijke geschiedenis, die wij van dichtbij gaan zien in de Vaticaanse musea of de catacomben. Dit wordt een prachtige reis.

Kun je je nog aanmelden?

Inschrijven kan tot 15 juli en voor de buspelgrims zolang er plekken over zijn in de touringcars.

Kijk voor meer informatie op www.bisdomrotterdam.nl/bedevaart

Bisdom Rotterdam

Vieringen De Goede Herder

Zondag 9 juli	9.30 uur Eucharistieviering Met Dames- en Herenkoor Voorganger: pastoor W. Broeders
Woensdag 12 juli	10.00 uur Woord- en gebedsdienst Na afloop Herdershof: koffie en thee met een praatje
Zondag 16 juli	9.30 uur Eucharistieviering Met Dames- en Herenkoor Voorgangers: F. Van der Poel en L. Koot
Woensdag 19 juli	10.00 uur Woord- en gebedsdienst Na afloop Herdershof: koffie en thee met een praatje
Zondag 23 juli	9.30 uur Eucharistieviering Met Dames- en Herenkoor Voorganger: pastoor W. Broeders
Woensdag 26 juli	10.00 uur Woord- en gebedsdienst Na afloop Herdershof: koffie en thee met een praatje
Zondag 30 juli	9.30 uur Eucharistieviering Met Dames- en Herenkoor Voorganger: pastoor J. Smith
Woensdag 2 augustus	10.00 uur Woord- en gebedsdienst Na afloop Herdershof: koffie en thee met een praatje
Zondag 6 augustus	9.30 uur Eucharistieviering Met Jongerenkoor Voorganger: pastoor W. Broeders
Woensdag 9 augustus	10.00 uur Woord- en gebedsdienst Na afloop Herdershof: koffie en thee met een praatje
Zondag 13 augustus	9.30 uur Eucharistieviering Met Dames- en Herenkoor Voorganger: L. Koot
Woensdag 16 augustus	10.00 uur Woord- en gebedsdienst Na afloop Herdershof: koffie en thee met een praatje
Zondag 20 augustus	9.30 uur Eucharistieviering Met Dames- en Herenkoor Voorganger: pastor Wessel
Woensdag 23 augustus	10.00 uur Woord- en gebedsdienst Na afloop Herdershof: koffie en thee met een praatje
Zondag 27 augustus	9.30 uur Eucharistieviering Met Dames- en Herenkoor Voorganger: pastoor W. Broeders
Woensdag 30 augustus	10.00 uur Woord- en gebedsdienst Na afloop Herdershof: koffie en thee met een praatje
Zondag 3 september	09.30 uur Woord- en gebedsdienst Met Jongerenkoor Voorganger: L. Koot
Woensdag 6 september	10.00 uur Woord- en gebedsdienst Na afloop Herdershof: koffie en thee met een praatje
Zondag 10 september	<i>Gezinsviering</i> 9.30 uur Eucharistieviering Met Kinderkoor Voorganger: pater L. Van Ulden O.F.M.
Woensdag 13 september	10.00 uur Woord- en gebedsdienst Na afloop Herdershof: koffie en thee met een praatje
Zondag 17 september	09.30 uur Woord- en gebedsdienst Met Dames- en Herenkoor Voorganger: L. Koot

Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten en vieringen van de parochie? Meld u dan (gratis) aan als abonnee van onze weblog 'Uit de Schaapskooi'. U kunt deze vinden op <http://www.parochiekerndegoedeherder.nl>. Aan de rechterkant kunt u zich middels uw e-mail adres eenvoudig aanmelden.

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 15 september

Inleveren kopij uiterlijk vrijdag 8 september

