

Parochiekeren De Goede Herder

Postadres: Hoge Rijndijk 16

2382 AS Zoeterwoude

www.parochiekerndegoedeherder.nl

Telefoon secretariaat: ma-/wo-/vr-ochtend 09.00-12.00 uur:

071 - 541 15 10

Eerst aanspreekbare: pastoor W. Broeders

E-mail secretariaat: degoedeherder@yahoo.com

E-mail ledenadministratie: adm.degoedeherder@yahoo.com

E-mail redactie nieuwsbrief: nieuwsbrief.degoedeherder@yahoo.com

Rek.nr. kerkbijdrage: NL12 RABO 0335 6021 85 t.n.v. De Goede

Herder

Rek.nr. voor giften (ook misintenties) NL08 RABO 0375 3053 27 (o.v.v. doel)

Rek.nr. voor restauratie De Goede Herder kerk NL94 INGB 0000 0454 70 (o.v.v. restauratie)



Nieuwsbrief 9

15 september 2017



Vredesweek/Vredeswake

De vredesbeweging PAX heeft de vredesweek het motto meegegeven 'De kracht van verbeelding'.

Hoe kun je blijven geloven in vrede, wanneer er maar geen einde lijkt te komen aan de oorlog en steeds meer mensen op de vlucht slaan?

Waar haal je het vertrouwen vandaan, dat de haat tussen verschillende bewoners en nieuwkomers in je eigen wijk plaats zal maken voor begrip en respect? Tijdens de Vredesweek van 16 t/m 24 september 2017 spoort PAX iedereen aan om op zoek te gaan naar zijn of haar verbeeldingskracht voor vrede.

De kracht van verbeelding is enorm. Het stelt ons in staat om te zien wat er niet is. Het geeft mensen in uitzichtloze situaties de kans een voorstelling te maken van een wereld, die vreedzaam en rechtvaardig is.

Niet alleen de Bijbelse profeten, maar ook Martin Luther King, Ghandi en Malala inspireerden mensen met hun boodschap van vrede. Een boodschap, die niet alleen hoopvol was, maar ook geloofwaardig, omdat zij zelf lieten zien dat zij bereid waren zich in te zetten voor een meer rechtvaardige wereld.

Dromen van vrede staan dus niet los van de werkelijkheid van alledag. Zij verbeelden de werkelijkheid net even anders, waardoor verandering mogelijk is

Vandaar, dat wij vanuit ons 'katholiek-zijn' meedoen aan de Vredeswake, die op donderdag 21 september van 16.30 uur tot 17.30 uur gehouden wordt op het Stadhuisplein in Leiden. Wij geloven dat Vrede mogelijk is. Dat wij zelf ons steentje kunnen bijdragen. Wij ondersteunen de vredesactivisten, die overal op onze aardbol vrede willen bewerkstelligen. We nemen het op voor de slachtoffers van oorlog en geweld door stil te zijn en te bidden. Deze wake is niet alleen bedoeld voor Leidenaars, maar voor alle mensen van goede wil in ons parochie HH. Petrus en Paulus. Van Stompwijk tot aan de Stevenshof.

Op zondag 17 september zal de Viering van Woord en Gebed in het teken staan van de Vrede, zal de Vredesvlag wapperen en zullen leden van de MOV/Diaconie een kerkdeurcollecte houden om de vredesactiviteiten van PAX mogelijk te maken.

Werkgroep MOV/Diaconie 'De Goede Herder'

Afscheid Leo Koot

Op zondag 17 september zal Leo Koot voor de laatste keer voorgaan als gebedsleider tijdens de Woord- en gebedsdienst op 9:30 uur.

Van Leo ontvingen we het volgende bericht:

Ik neem met veel verdriet afscheid als gebedsleider van deze parochie. Ik dank met heel mijn hart alle mensen die mij hun vertrouwen hebben gegeven. Als gewone leken voorganger wil ik, als het mij gegund is, mij blijven inzetten voor de woensdagochtend vieringen en de vesper gebeden rond advent en de 40 dagentijd.



In een van de komende nieuwsbrieven publiceren we een interview met Leo.

Nieuwe beheerder Begraafplaats

Vanaf 1 augustus 2017 is er een nieuwe beheerder op de Begraafplaats aangesteld. Peter van der Heijden neemt het stokje over van Piet Kroon, die na 17 jaar trouwe dienst afscheid neemt.

Piet heeft al die jaren met inzet en toewijding zijn taak vervuld. Daar zijn wij hem heel dankbaar voor.

Peter van der Heijden is bereikbaar onder nummer 06-292827326.

*Namens het Bestuur van de Stichting Begraafplaats Hoge Rijndijk
Ellen Hartevelde, voorzitter*



Informatiemarkt ondersteuningsmogelijkheden bij dementie

Dementie is een ingrijpende ziekte. Er verandert veel in uw leven en soms is de weg naar goede hulp en zorg u niet duidelijk. Herkent u zich in deze situatie?

Graag laten we u kennismaken met de zorg- en hulpverleners die iets kunnen betekenen voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. In de vorm van een

informatiemarkt kunt u op eigen gelegenheid informatie vergaren over de verschillende mogelijkheden en initiatieven rondom dementie. Tijdens het laatste uur van deze bijeenkomst, van 19.00 tot 20.00 uur, zal een inspirerende lezing gegeven worden door Karin Schokker, docent Verpleegkunde.

Wanneer: Woensdag 20 september 2017

Tijd: Van 16.00 – 20.00 uur

Waar: Dobbedreef 1, Leiden

U hoeft zich voor deze informatiemarkt niet aan te melden, u kunt gewoon binnenlopen wanneer het u uitkomt. Voor de lezing dient u zich wel aan te melden, aangezien er maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar is. Dit kan via <https://wijzijneva.nl/agenda/bijeenkomst-dementie-in-de-stevenshof>.

Voor meer informatie: Lisette Hart via 071 – 516 14 45 of l.hart@wijzijneva.nl.

EVA

De Dienst van de leiding

Op de site van Katholiek.nl verscheen een interessante beschouwing van Dennis Hendrixx o.praem, abt van de abdij van Berne, over de vraag of niet-priesters leidende posities kunnen krijgen in kloosterordes. Deze vraag is niet alleen dáár voer voor discussie, maar deze is ook interessant voor heel veel onderdelen van religieus en kerkelijk leven want ook daar neemt het gewijde ambt een wel heel centrale plaats.

Kunnen niet-priesters leidende posities krijgen in kloosterordes? Een boeiende en uitermate interessante vraag welke door enkele hogere oversten van de Franciscanen aan Paus Franciscus is voorgelegd. Michael Perry minister generaal van de minderbroeders Franciscanen herinnerde de paus er bij die gelegenheid aan dat Franciscus zelf nooit priester is gewijd. De paus heeft er mee ingestemd het voorstel nader te bestuderen en mee te zoeken naar mogelijkheden om dit in de praktijk te kunnen omzetten.

De vraag is volgens mij terug te voeren op de wezenlijke discussie over het essentiële van volwaardig lidmaatschap van een religieus instituut. Door professie ben je volwaardig lid van een religieuze gemeenschap en juist dat element dient het uitgangspunt te zijn om de dienst van de leiding toe te vertrouwen. Een al dan niet priester zijn is meer een afgeleide, een ambt dat je bekleedt. Het ene religieuze instituut heeft daar in de loop van haar soms lange geschiedenis meer nadruk op gelegd dan het andere.

Onderscheid

Priesterschap, *inordening* in een kerkelijk ambt, staat officieel gezien los van het leiding kunnen geven aan een religieuze gemeenschap. Het is nog niet zo lang geleden dat er in de dagelijkse beleving groot onderscheid werd gemaakt tussen priesters en niet-priesters binnen een religieus instituut. Gelukkig is dat grote onderscheid meer en meer opgeheven. Begrijpelijk en terecht komt dan ook de vraag op of leidinggevende functies daarom ook niet aan volwaardige leden van een gemeenschap kunnen worden toevertrouwd zonder de vraag van het kerkelijk ambt daarbij te betrekken.

Discussie

Natuurlijk is het duidelijk dat veel aspecten van de organisatie van een orde of congregatie met deze vraagstelling ter discussie staan. Mijn eigen orde bijvoorbeeld van de Norbertijnen is in de loop van de tijd een echte priesterorde geworden. Dat laat echter onverlet dat het

uitgangspunt van de dienst, van de leiding niet veranderd zou kunnen worden. Dat er dan nogal wat consequenties aan verbonden zullen zitten is een andere vraag. De vraag welke door de Franciscanen officieel is aangekaart en nu aanleiding is voor een pleidooi van het Vaticaanse departement voor de religieuzen om er serieus naar te kijken is erg boeiend. Het wezenlijke, het eigene van een religieuze gemeenschap krijgt meer aandacht en er wordt enige afstand genomen van inordening in de kerkelijke hiërarchie. De discussie is overigens niet alleen interessant voor religieuze gemeenschappen, maar eigenlijk voor heel veel andere onderdelen van religieus en kerkelijk leven. In de kerkelijke organisatie neemt het gewijde ambt een wel heel centrale plaats in en het is maar de vraag of daar zo nadrukkelijk van uit gegaan dient te worden.

Eindverantwoordelijkheid

Om wat dichter bij huis te blijven: bij de reorganisatie van onze geloofsgemeenschappen – de parochies – wordt er door de kerkelijke leiding vanuit gegaan, dat alleen bij een priester de eindverantwoordelijkheid op de schouder gelegd kan worden. Deze wel erg klerikale benadering kan in tijden van toenemende gelijkwaardigheid en gelijkheid van mannen en vrouwen moeilijk zonder sterke argumenten overeind gehouden worden, want eerlijk gesteld, ik zie en voel die sterke argumenten als ze er al zijn niet of nauwelijks.

Dennis Hendrikx o.praem, abt van de abdij van Berne

Sponsortocht Rabobank

Op zondag 25 juni 2017 werd de sponsorfietstocht van de Rabobank gehouden. Helaas was de opbrengst voor onze kerk slechts € 39,-. Wij hopen de volgende keer op meer belangstelling en een hogere opbrengst.

F. Vonk



Bedevaarten naar Banneux

Ieder jaar organiseert het Banneux Comité Bisdom Rotterdam verschillende bedevaarten naar Banneux, een plaatsje in de Belgische Ardennen waar Maria verschenen is aan Mariëtte Beco.

Behalve tijd voor gebed, rust en bezinning zijn er ook voldoende momenten voor gezelligheid en ontmoeting met andere mensen.

Graag willen wij u uitnodigen om kennis te maken met de eenvoud, maar tegelijkertijd de diepe rijkdom van Banneux.

Tijdens de vijfdaagse bedevaart gaat er een speciaal team bestaande uit een priester, een arts, verpleegkundigen, helpsters en brancardiers met u mee, zodat u goed verzorgd bent. Er zijn voldoende voorzieningen in de Hospitaliteit in Banneux aanwezig, ook als u van een rolstoel gebruik moet maken.

Binnenkort vinden de volgende bedevaarten plaats:

- ** Een vijf-daagse bedevaart (onder medische begeleiding) van 6 okt. t/m 10 okt. 2017,
- ** Afsluitende Banneux-bede vaart, op zondag 12 november 2017.

Voor opgaven en verdere informatie betreffende de kosten en het programma kunt u onze brochure raadplegen. U kunt deze aanvragen bij:

Mw. A.W. Opstal-Ammerlaan, tel. 015 – 369 31 48, e-mail: paula_opstal@hotmail.com

b.g.g. Dhr. G.J. de Bruijn, tel. 070 – 3205872, e-mail: gerard.debruijn@planet.nl

Bezoek ook onze website: www.banneux-comite-bisdom-rotterdam.nl

Banneux Comité Bisdom Rotterdam

Nalaten dichtbij huis, dichtbij uw hart



Als kerkgemeenschap beleven we samen het geloof dat ons van generatie op generatie is overgedragen. Dat geloof mogen wij op onze beurt weer doorgeven aan volgende generaties. Dat kan onder meer door de kerk als begunstigde op te nemen in uw testament. In een testament kunt u vastleggen dat u naast kinderen, familie of vrienden ook de kerk laat delen in wat u zelf mocht ontvangen.

Met uw nalatenschap draagt u bij aan een kerk die ook in de toekomst een levendige gemeenschap vormt die diaconaal en missionair aanwezig is in de directe omgeving en in de wereld. Wat u nalaat krijgt zo een bestemming dichtbij huis en dichtbij uw hart. Wilt u meer weten over de mogelijkheid om na te laten aan onze kerk, neem dan contact op met penningmeester Freek Versteegen (email: mft.versteegen@wxs.nl).

Projecttienerkoor

Binnenkort start er in de Goede Herderkerk een projecttienerkoor voor jongeren tussen de 12 en 20 jaar! We beginnen met een koor dat op projectbasis enkele vieringen per jaar zal zingen. Voor deze vieringen zullen we gezamenlijk een aantal repetities plannen, zodat iedereen die wil, mee kan zingen! Dus ben je tussen de 12 en 20 jaar en houd je van zingen? Meld je aan bij Veronique van der Hulst, email:

veronique_de_vries@hotmail.com.



Parochieberichten

Overleden

Gijs Duivenvoorden, 25 juli 2107, 80 jaar oud

Jan Remmerswaal, 27 juli 2017, 88 jaar oud

Helmi Vis-van Bilderbeek, 29 juli 2017, 59 jaar oud

Jan Kooijman, 4 september 2017, 77 jaar oud

Gedoopt

Elisabeth en Emily van der Lee, 16 juli 2017

Chenel Delmeer, 30 juli 2017

Gehuwd

Mayke Rotteveel en Sander Kalshoven, 5 september 2017

In memoriam Helmi Vis-van Bilderbeek: "Jij was één van ons"

Op 29 juli 2017 heeft het leven afscheid genomen van ons oud koorlid Helmi Vis – van Bilderbeek. Zoals op de dankbetuiging staat "Ik neem geen afscheid van het leven, het leven nam afscheid van mij".

Helmi is al van jongs af lid van het jongerenkoor van de Menswording geweest. Het was een enthousiaste groep jonge mensen die repeteerde onder de heer Verheij. Er werden naast het zingen ook veel leuke dingen met elkaar georganiseerd, zoals de koorweekenden. Hier heeft Helmi ook Pieter leren kennen. Zij hebben daar samen vele mooie jaren mogen beleven. Het koor werd helaas na vele jaren opgeheven.

Een aantal jaren later is het koor nieuw leven in geblazen, onder leiding van Annemieke Verheij. Van deze periode hebben zij ook genoten. Helmi was altijd zeer betrokken bij iedereen. Zij las met zeer veel gevoel de voorbede voor. De nieuwsjaarborrel en het dagje uit waren hoogtepunten in het jaar. Helaas liep het aantal koorleden en leden van het combo terug en werd besloten om met het koor te stoppen.

Maar het zingen en het gevoel voor de kerk bleef voor Helmi heel belangrijk, zoals zij in de laatste periode zelf zei: "bij het koor ligt ook een groot gedeelte van mijn leven!". Zij maakte de keus om naar het jongerenkoor van De Meerburg over te gaan.

In 2006 deed zij mee aan de musical "Godspell" waarin zij één van de grotere rollen speelde. Meerdere malen werd er mee gedaan met korenfestivals. Een uitdaging om de teksten uit je hoofd te leren maar wat een voldaan gevoel als het weer gelukt was. Zeer plichtsgetrouw was zij altijd enthousiast aanwezig.

Toen kwam er andere periode in haar leven, waardoor zij de weekenden niet meer bij de diensten aanwezig kon zijn. Zij maakte de keus om te stoppen omdat zij zich niet meer voor 100% kon inzetten voor het koor. Maar het contact met een aantal van ons bleef zeker in stand en zij bleef belangstellend naar iedereen van het koor toe. Ook al was zij niet meer op het koor aanwezig we bleven wel aan haar denken.

Hoe zeer zij een van ons was bleek wel bij de afscheidsdienst, midden in de zomervakantie. Iedereen die het kon regelen was er, zelfs oud-leden hebben meegezongen. De nummers die zij zelf had uitgekozen voor deze dienst.

Tears in heaven zal nooit meer het zelfde zijn.

We gaan je missen Helmi. Time to say good bye.

Het jongerenkoor van De Goede Herder



Vieringen in De Goede Herder

Zondag 17 september	09.30 uur Woord- en gebedsdienst Met Dames- en Herenkoor Voorganger: L. Koot
Woensdag 20 september	10.00 uur Woord- en gebedsdienst Na afloop Herdershof: koffie en thee met een praatje
Zondag 24 september	09.30 uur Eucharistieviering Met Dames- en herenkoor Voorganger: Pastoor W. Broeders Kindernevendienst
Woensdag 27 september	10.00 uur Woord- en gebedsdienst Na afloop Herdershof: koffie en thee met een praatje
Zondag 1 oktober	09.30 uur Eucharistieviering Met Jongerenkoor Voorganger: Pastoor W. Broeders
Woensdag 4 oktober	10.00 uur Woord- en gebedsdienst Na afloop Herdershof: koffie en thee met een praatje
Zondag 8 oktober	09.30 uur Woord- en gebedsdienst Met Kinderkoor Voorganger: Thea Dingjan
Woensdag 11 oktober	10.00 uur Woord- en gebedsdienst Na afloop Herdershof: koffie en thee met een praatje
Zondag 15 oktober	09.30 uur Eucharistieviering Met Dames- en herenkoor Voorganger: Pater v.d. Eijnden

Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten en vieringen van de parochie? Meld u dan (gratis) aan als abonnee van onze weblog 'Uit de Schaapskooi'. U kunt deze vinden op <http://www.parochiekerndegoedeherder.nl>. Aan de rechterkant kunt u zich middels uw e-mail adres eenvoudig aanmelden.

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 13 oktober
Inleveren kopij uiterlijk vrijdag 6 oktober

