

Parochiekeren De Goede Herder

Postadres: Hoge Rijndijk 16

2382 AS Zoeterwoude

www.parochiekerndegoedeherder.nl

Telefoon secretariaat: ma-/wo-/vr-ochtend 09.00-12.00 uur:
071 - 541 15 10

Eerst aanspreekbare: pastoor W. Broeders

E-mail secretariaat: degoedeherder@yahoo.com

E-mail ledenadministratie: adm.degoedeherder@yahoo.com

E-mail redactie nieuwsbrief: nieuwsbrief.degoedeherder@yahoo.com

Rek.nr. kerkbijdrage: NL12 RABO 0335 6021 85 t.n.v. De Goede Herder

Rek.nr. voor giften (ook misintenties) NL08 RABO 0375 3053 27 (o.v.v. doel)

Rek.nr. voor restauratie De Goede Herder kerk NL94 INGB 0000 0454 70 (o.v.v. restauratie)



Nieuwsbrief 11

10 november 2017



Wereldmissiedag - Burkina Faso

Op zondag, 21 oktober vierden wij Wereldmissiedag met speciale aandacht voor de parochies in Burkina Faso. De heer Jan van Seggelen uit Oud Ade, die meerdere keren, als technische vrijwilliger Burkina Faso heeft bezocht heeft met zijn presentatie laten zien, hoe arm de bewoners zijn. Hoe daar het dagelijks leven verloopt. Jan hielp bij de opbouw van technische opleidingen. De jongeren kregen de mogelijkheid om een vak te leren en dat is een hele vooruitgang. Beter dan zwaar werk te doen in de gevaarlijke goudmijnen. Er ligt een andere toekomst voor hen open.

Aan hun toekomst hebben wij ook ons steentje bijgedragen door onze gave bij de collecte t.b.v. Wereldmissiedag, die € 375,75 heeft opgebracht.

Een woord van dank aan de heer Jan van Seggelen voor zijn bevlogen woorden en aan u allen voor uw betrokkenheid bij onze gezamenlijke missie om de parochies in Burkina Faso tot steun te zijn.

Werkgroep MOV/Diaconie De Goede Herder.

Adventsactie 2017: Een nieuwe wereld van gerechtigheid

Vorig jaar hebben wij ons gezamenlijk ingezet voor de Adventsactie, waarbij onze parochie had gekozen voor het project "Straatkinderen terug naar huis" in Rwanda.

Johannes en Miriam Witt waren afgelopen zomer in Rwanda en zij konden namens Fidesco melden, dat door het goede verloop van de Adventsactie in 2016 € 70.000 kon worden overgemaakt aan CECYDAR, de lokale organisatie die het voor deze straatkinderen opneemt. Kinderen die het gezin zijn ontvlucht vanwege extreme armoede, ziekte, misbruik en geweld.



CECYDAR begeleidt hen naar een goede toekomst.

Dit jaar vervolgt Adventsactie de weg om samen met de 5 projectpartners de steun uit te breiden. Afgesproken is om drie jaar samen op te trekken, zodat wij elkaar beter leren kennen en beter begrijpen. Na 2018 laten wij elkaar weer los. Niet bemoederen is het parool, om zo de zelfredzaamheid van de mensen ter plekke te vergroten.

Dus ook onze parochiekeren van De Goede Herder zal in 2017 steun verlenen aan het project in Rwanda. Men staat daar voor grote uitdagingen. De Rwandese overheid heeft gevraagd om

meer kinderen op te nemen; in plaats van 40, zullen 70 kinderen er een onderdak vinden. Deze nieuwe groep moet integreren, begeleid worden en daar is extra personeel voor nodig en natuurlijk ook gebouwen. En naast deze taak zijn er ook vormingsbijeenkomsten, georganiseerd voor de ouders van deze kinderen. Ze worden geïnformeerd over hun rechten én verantwoordelijkheden en ze krijgen informatie hoe ze met geringe middelen een microproject kunnen beginnen om aan inkomsten te komen. Deelnemende ouders durven het weer aan om hun kind mee naar huis te nemen.

Ook voor het project van Fidesco geldt: Ieder kind bergt de hoop en het verlangen naar een betere toekomst in zich. Het hoogtepunt van die hoop is de geboorte van het Kind van Bethlehem. Laten wij in die hoopvolle verwachting van Kerstmis ons hart laten raken en onze solidariteit tonen. Dan bouwen wij mee aan een wereld waar gerechtigheid heerst.

Werkgroep MOV/Diaconie De Goede Herder



Sinterklaascadeaus voor kinderen die het financieel moeilijk hebben

Via het Serve the SintCity team hebben wij het verzoek gekregen om de Sintactie onder jullie aandacht te brengen.

Zij zijn op zoek naar vrijwilligers die het mogelijk maken om gezinnen die dit zelf niet kunnen bekostigen toch een fijn Sinterklaasfeest te geven. Er worden zowel mensen gezocht die een cadeautje voor een kind willen kopen, als inpakkers en bezorgers. Het zou geweldig zijn als wij dit met elkaar kunnen doen. Zie voor info en opgave

www.voorelkaarleiden.nl/servethecity

Werkgroep MOV/Diaconie De Goede Herder



Kerstmarkt Dorpskerk Leiderdorp

De voorbereidingen voor de komende Kerstmarkt in en rond de Dorpskerk van 8 t/m 10 december zijn al in volle gang. Er is al veel ingeleverd. Op vraag van diverse mensen wordt er weer een inzameling van artikelen gehouden op maandag 13 november, 20 november en 27 november in het 'Trefpunt' aan de Eikenlaan (Dorpskerk). Tussen 19:00 – 20:00 uur kunt u kerstballen, kerstverlichting, feestelijke kleding zoals sjaals, tasjes en sieraden afgeven. Wel graag artikelen in goede staat.

Hetty Brandenburg

Beroepskrachten vicariaat Den Haag bezoeken Goede Herderkerk

Woensdag 25 oktober bezochten ongeveer 60 beroepskrachten van het vicariaat Den Haag onze Goede Herderkerk. In het atrium bogen bisschoppelijk vicaris Lex van Deelen, priesters, diakens en pastorale werkers zich in vier groepen over het thema 'Kerkgebouw: blok aan het been of niet?'

Dat althans op het gebouw aan de Rijndijk de beeldspraak van blokken aan benen niet van toepassing is, bleek nadat beheercommissielid Freek Versteegen een presentatie over de herinrichting van de Goede Herderkerk had gegeven en geïnteresseerden had rondgeleid. Vele aanwezigen waren zichtbaar verrast en toonden zich onder de indruk van het nieuwe interieur en de multifunctionaliteit van de ruimte – en niet minder van de professionele lunch met soep, belegde broodjes en kroketten die Riet Heemskerk en de andere vrijwilligers van het keukenteam hadden klaargemaakt. Diverse pastoors uit het vicariaat willen graag nog eens langskomen met hun bestuur om de herinrichting qua concept en uitvoering nader te bekijken.



Oecumenische vespervieringen in de Adventstijd

Ook dit jaar vinden er in de adventstijd weer oecumenische vespers plaats, afwisselend in de Goede Herderkerk en in de Dorpskerk van Leiderdorp. De vespers zijn om 19:15 op de volgende donderdagavonden:

30 november: Dorpskerk

7 december: De Goede Herder

14 december: Dorpskerk

21 december: De Goede Herder

Redactie



Kerstvieringen

Zoals het er nu naar uitziet, zullen op kerstavond 24 december in de Goede Herderkerk maar liefst drie eucharistievieringen gehouden worden. Om 19:00 uur gaat pater J. Bouman O.P. voor, om 21:30 uur pater C. van den Eijnden S.C.J. en om 23:00 uur (of 23:30 uur) pastoor W. Broeders. Meer details volgen binnenkort.

Interview met Leo Koot

"Gemeenschappen lijden onder onrechtvaardigheid"

Het zal betrokken parochianen niet ontgaan zijn dat 'onze' Leo Koot op 17 september, in een woord- en gebedsviering, voor het laatst voorging in De Goede Herder. Leo is -met een korte onderbreking- al sinds 1989 op een groot aantal plaatsen werkzaam geweest in onze parochie. Zo was hij o.a. betrokken bij de Vormselgroep en organiseerde hij Jongeren GESpreksgroep avonden (en later ook een van de oprichters van Joges) actief lid van de Pastoraatgroep. De laatste vijf jaar ging Leo voor als Gebedsleider. Hij was een van de drijvende krachten achter de Beheercommissie en was in verband met de restauratie twee jaar lang dag en nacht in de kerk te vinden.



Leo Koot en de Franciscaanse pater Frans van der Poel

Het idee voor een interview met Leo dateert eigenlijk al van langer geleden, toen ik eens met hem sprak over zijn tocht naar Santiago de Compostela. Leo kan daar mooi en veel over vertellen en zijn verhalen maakten indruk op mij. Zoals dat soms gaat... er kwam niets van een interview. Toen ik vernam dat Leo wilde stoppen in onze parochiekern, dreef dat idee weer naar boven.

Op een avond in oktober zocht ik Leo op in zijn mooie huis in het oudste gedeelte van Leiderdorp om meer te weten te komen over deze passant (zoals hij zichzelf noemt), de voorbijganger die zoveel deed voor onze parochie. Dit resulteerde in onderstaand interview.

Leo, kun je aangeven wat je eerste associatie is bij het woord 'Kerk'?

Het eerste waar ik dan aan denk is: gemeenschap, samenkomen en samen vieren.

Wat betekent 'geloof' voor je?

Dan denk ik in eerste instantie aan Steun van de gemeenschap, maar zeker ook aan hoop, aan toekomst en aan samen, maar altijd gaande vanuit het evangelie, een mooiere wereld maken. Daarbij gaat het vooral om het woord 'Samen'.

Hebben die twee woorden, 'Kerk' en 'Geloof' iets met elkaar te maken?

Als bij het woord 'Kerk' het gebouw bedoeld wordt, dan denk ik aan de bekende woorden van de Paus, dat als de kerk te ver weg is, je als gemeenschap ook in een garage kan samen komen om het geloof te vieren. Zelf heb ik de mooiste vieringen in de openlucht mogen meemaken. Ik denk wel dat het geloof sterker wordt als je het samen beleeft. Geloven buiten een gemeenschap is moeilijker, denk ik.

Wat is jouw vroegste herinnering aan de kerk?

De kerk is er eigenlijk 'met de paplepel' ingegoten, want in ons dorp gingen we vroeger -met uitzondering van zaterdag- iedere dag naar de kerk. Dat was toen heel normaal. Daarnaast ging ik zelf na schooltijd, als de schoolbel geklonken had, alleen naar de kapel. Dat vond men eigenlijk wel bijzonder, maar ik vond het daar gewoon prettig. Soms hoor je mensen zeggen dat ze vroeger zo vaak naar de kerk moesten dat ze er een aversie aan hebben overgehouden. Daar heb ik gelukkig nooit last van gehad.

Vind je de kerk veranderd ten opzichte van vroeger?

Dat hangt ervan af hoever je teruggaat. De sfeer in een gemeenschap wisselt nogal sterk en wordt in grote mate bepaald door de bisschop en de plaatselijke priester. Mensen moeten zich thuis voelen in een kerk en daar is de plaatselijke priester een belangrijk onderdeel van. Zo voel ik mezelf nog steeds het meest thuis bij de Franciscanen.

Waar komt die fascinatie voor Franciscus vandaan?

Van jongs af aan heb ik me altijd aangetrokken gevoeld tot Franciscus. Hij trekt mij aan door zijn levenshouding van doen... geen woorden, maar daden! Franciscus kwam altijd op voor de zwakkere in onze samenleving. Daarnaast heeft hij een spiritualiteit ontwikkeld die op een fantastische manier het eerste en het tweede gebod heeft samengesmolten. Een wijze kiezen zoals mijns inziens "Opus Dei" dat voorstaat is in zijn leer niet mogelijk. Onze kerk heeft volgens mij in deze tijd geen behoefte meer aan een teveel aan kerkelijke regels, maar meer aan mensen die de evangeliën zoals o.a. Mattheüs 25 in praktijk brengen. En in mensen die, net als Franciscus, in de hulpbehoevende mens het gelaat van Jezus herkennen.

Ben je ook lid van de orde van Franciscanen?

Uiteraard! Ik ben sinds 2007 aangesloten bij een 3e orde broederschap. In 2009 geprofest en officieel lid geworden. Ik ben drie jaar lid geweest van het landelijk bestuur van de OFS (Orde van Franciscanen Seculieren). Daarnaast ben ik alweer 6 jaar lid van het blad 'de Doortocht' van de OFS waarvoor ik ook regelmatig artikelen mag schrijven.

Door een groeiend tekort aan Franciscaanse priesters heeft men een aantal geprofeste OFS leden gevraagd om een aantal taken die normaal gesproken de priesters in de landelijke broedersschappen verrichten, in de nabije toekomst over te gaan nemen. Alle mensen die gevraagd zijn, zien dat als een heel groot geschenk van genade. Je begrijpt dat ik dit verzoek erg eervol vind.

Franciscus trekt mij aan door zijn levenshouding van doen...
geen woorden, maar daden!

Wat zou voor jou een ideale kerk zijn?

Mijn ideale kerk is een echt bestaande Franciscaanse kerk in San Francisco, de Saint Boniface Catholic Church. Een Franciscaanse priester uit Megen gaat daar regelmatig naar toe. Die kerk daar is dag en nacht, zeven dagen per week open. Elke dag kunnen de dak- en thuislozen daar eten en op de kerkbanken slapen. Dat is voor mij de kerk zoals die bedoeld is. Het belangrijkste dat de kerk biedt zijn niet de banken, maar ook eten en toiletten en soms gelegenheid voor wat nieuwe kleren, er is een kapper en zelfs een masseur. De slapers hebben ongeveer de helft van de kerkbanken bezet, het voorste deel blijft vrij, want de dagelijkse mis moet ook gevierd kunnen worden en dat gebeurt, terwijl in het achterste deel de mensen slapen. Zó ziet de praktijk van Matheus 25 er uit. Zó ziet de praktijk van het evangelie van Jezus Christus er voor mij uit! Dichterbij, in Nederland, hadden we de Paulus kerk in Rotterdam waar Dominee Visser de kerk openstelde voor mensen die nergens anders meer welkom waren, ook een geweldig mooi voorbeeld.



Daklozen liggen te slapen in de banken van de Saint Boniface Catholic Church in San Francisco.

...en hoe ziet jouw ideale viering er uit?

Pater Frans van der Poel gaf enige weken geleden in De Goede Herder een voorbeeld over hoe ik vieringen het liefst zou zien. Hij verwoordde het tijdens de viering zo: de gemeenschap komt vierend bijeen en de priester heeft in die viering een dienende rol. Hij kreeg daar in onze kerk veel bijval bij. Deze houding van een priester is denk ik erg Franciscaans. Ik vind zo'n houding een voorbeeld voor mij.

Leo, als jij het voor het zeggen had. Wat zou jij dan als eerste veranderen in een viering?

In een andere kerk waarin ik zo nu en dan mag voorgaan houden we belevingsvieringen, dat zijn vieringen waarbij parochianen veel meer betrokken worden. In het begin vinden de mensen dat vreemd en misschien wel eng, maar het is geweldig als je een viering kan maken omtrent een thema dat een parochiaan heeft aangedragen en waar deze ook aan meewerkt. Samen kerk zijn geeft dan veel gelovigen inspiratie.

Wanneer voel jij je thuis in een parochie?

Het is natuurlijk een open deur, maar voor mij gaat het om de sfeer. En om de sfeer goed te houden is het belangrijk dat er geen afgunst is tussen de vrijwilligers en dat men elkaar niet wil vangen op kerkelijke regels. We zouden alleen maar elkaar mogen bevragen op het geloof in God en het evangelie, maar zeker niet over regeltjes. Zonder er verder over uit te willen weiden heeft het persoonlijke verdriet van mijn stoppen met voorgaan als gebedsleider in De Goede Herder voor een heel groot deel met deze twee punten te maken.

De kerk moet weer een kerk ván en vóór de parochianen worden

De Goede Herder kerk is op zondag best nog redelijk gevuld. Toch maakt de HHPP zich zorgen over het feit dat het aantal parochianen steeds minder wordt (en daarmee ook de inkomsten...). Bovendien is er ook minder jonge aanwas. Hoe kijk jij daar tegenaan?

Leo denkt even na en zegt dan: 'De kerk moet weer een kerk ván en vóór de parochianen worden, zij vormen tenslotte de gemeenschap vanwaar de spirit en de energie moet komen. Maak onze kerk zo, dat het fysiek mogelijk is dat deze uiteindelijk altijd open kan zijn, doe meer voor de buurt en nodig de armen en daklozen uit. Dát zijn de doelgroepen waarvoor Jezus naar de aarde is gekomen, als je je daarop richt dan komt het goed'.

Veel parochianen vinden het nog steeds erg jammer dat de Woord- en communiediensten zijn vervangen door Woord- en gebedsdiensten, hoe kijk jij tegen die verandering aan?

Mag ik nog iets verder teruggaan De opleiding tot gebedsleider was gericht op het kunnen leiden/houden van uitvaartvieringen, en de examen viering die voor het diploma werd beoordeeld moest een Woord- en communieviering zijn. Je zou nu kunnen zeggen dat juist de taken waarvoor ik ben opgeleid hier in onze parochie niet meer tot mijn werkzaamheden behoren. Praktisch gezien is er ook bijna geen verschil meer tussen de andere lekenvoorgangers en mij als gebedsleider. Maar vooral voor de gemeenschap was het verbieden van de Woord- en communievieringen moeilijk te begrijpen. Ik denk wel dat ik als voorganger hier de meeste vragen over heb gekregen en ik heb er zeer veel last van ondervonden. Er is denk in de laatste jaren niet één viering voorbijgegaan zonder dat er over dit onderwerp vragen aan mij werden gesteld. Het Pastorale Team heeft onze gemeenschap ook nooit een bevredigende reden kunnen geven. Het verhaal dat de bisschop het niet wil is niet juist, want ook in nieuwe clusters die in 2016 zijn bekrachtigd, worden Woord- en communievieringen gehouden.

Maar ook het niet evenredig verdelen van de priesterinzet in de HHPP is iets wat terecht als onbegrijpelijk onrechtvaardig wordt ervaren. Juist een katholieke kerkgemeenschap, ook al is deze qua structuur niet democratisch, moet altijd een voorbeeld zijn van rechtvaardigheid. Toen de bisschop een aantal jaar geleden in onze gemeenschap op een vergadering aanwezig was, schrok hij van de ongelijke verdeling en gaf toen aan dat priesterlijke taken voor alle kerken binnen ons cluster naar rato dienen te zijn. Het is deze onbegrijpelijke onrechtvaardigheid die maakt dat het allemaal niet uit te leggen is. Het ergste is dat er drie gemeenschappen op vele vlakken te lijden hebben onder deze onrechtvaardigheid. Soms denk ik 'laten we er maar over ophouden', maar aan de andere kant, mag/moeten wij als Christenen altijd blijven strijden voor onze parochianen en voor rechtvaardigheid.



Wat is de belangrijkste vraag die de Rooms Katholieke kerk zich moet stellen voor de toekomst? En hoe zit dat voor de HHPP?

Leo neemt lang de tijd voor dit antwoord en zegt dan: 'Dat zijn twee heel grote vragen.

De belangrijkste vraag is de vraag die Jezus aan ons stelt: "Oordeel niet en wees er voor die mensen die mij het hardst nodig hebben, voor hen ben ik gekomen". De consequentie is dat wij zonder oordelen alle mensen een gelijkwaardig lid laten zijn van Christuskerk of je nu hetero of homo, gehuwd of gescheiden bent.

Gelijkwaardigheid dus, in erkenning én in liefde. Dat we elkaar allemaal zien en respecteren als kinderen van God. En elkaar daarom ook ruimte geven in de kerk, niet afgunstig, niet veroordelend, maar voorzichtig, omdat we tenslotte eigenlijk allemaal kwetsbaar zijn.

...De consequentie is dat wij zonder oordelen alle mensen een gelijkwaardig lid laten zijn van Christuskerk...

Wat is het belangrijkste in het leven voor jou?

Onlangs was er een Franciscaans retraite weekend en één van de vragen was, "Wat is de oogst in jouw leven?". Dat is denk ik ook de belangrijkste vraag waar mensen op hun sterfbed over nadenken. En ik denk dat dit ook de enige vraag is die God later aan ons zal stellen. Die oogst die je dan met trots mag binnenhalen, dáár gaat het om. Met dat in gedachte is het belangrijkste in mijn leven, om er voor te zorgen dat ik op mijn sterfbed trots mag zijn op die oogst. Maar ik besef terdege dat er ook zaken bij zijn waar ik beslist niet trots op kan zijn.

Na je toch vrij plotselinge afscheid van De Goede Herder, vragen parochianen zich af of je nog in sommige vieringen in De Goede Herder voor blijft gaan, tijdens woensdagochtend vieringen bijvoorbeeld.

Om verwarring bij de parochianen te voorkomen is het beter dat ik nu even niet in De Goede Herder voorga, wie weet later wel weer. We zijn tenslotte allemaal slechts passanten. Maar op andere plaatsen blijf ik met veel vreugde wel voorgaan in Woord-, Communie- en Uitvaartvieringen. Het woord van God in vieringen en bij uitvaarten te kunnen vertellen is een feest en een grote genade om te mogen doen

Leo, kun je tenslotte nog aangeven wat je De Goede Herder Parochie toewenst?

Ik heb begrepen dat ons HHPP bestuur graag zou zien dat de parochies van Stompwijk, Zoeterwoude-dorp en Leiderdorp/Zoeterwoude-Rijndijk meer met elkaar gaan samenwerken. Hoewel er altijd punten zijn waarop dat lastig is, denk ik dat we hier niet bang voor moeten zijn. Samenwerken is het devies, onze krachten bundelen, dát zal onze stem luider laten klinken. Díe moed tot samenwerking en de moed om te blijven ijveren voor rechtvaardigheid: die wens ik onze parochie toe!

Samenwerken is
de toekomst



Met dit laatste antwoord sluit ik het interview af. Het was een waardevolle avond waarin ik meer te weten kwam over deze aimabele reiziger die we lange tijd in ons midden mochten hebben en die nu weer verder wandelt en blijft zaaien in de hoop op goede oogst.

Thomas Blom



Overleden

Wilhelmus Jacobus Maria Schalks, overleden 25 oktober 2017, 94 jaar oud

Gedoopt

Evy Daina Holverda, 5 november 2017

Vieringen De Goede Herder

Zondag 12 november	09.30 uur Eucharistieviering Met Kinderkoor Voorganger: Pastoor W. Broeders
Woensdag 15 november	10.00 uur Woord- en gebedsdienst Na afloop Herdershof: koffie en thee met een praatje
Zondag 19 november	<i>Parochiedag</i> 09.30 uur Eucharistieviering Met alle koren Voorganger: Pastoor W. Broeders <i>Met kindernevendienst</i>
Woensdag 22 november	10.00 uur Woord- en gebedsdienst Na afloop Herdershof: koffie en thee met een praatje
Zondag 26 november	09.30 uur Woord- en gebedsdienst Met Dames- en Herenkoor
Woensdag 29 november	10.00 uur Woord- en gebedsdienst Na afloop Herdershof: koffie en thee met een praatje
Donderdag 30 november	19.15 uur Oecumenische vesperviering in de advent (Dorpskerk)
Zondag 3 december	09.30 uur Eucharistieviering Met Jongerenkoor Voorganger: Pastoor W. Broeders
Woensdag 6 december	10.00 uur Woord- en gebedsdienst Na afloop Herdershof: koffie en thee met een praatje
Donderdag 7 december	19.15 uur Oecumenische vesperviering in de advent (De Goede Herder)
Zondag 10 december	09.30 uur Eucharistieviering Met Kinderkoor Voorganger: Pater C. van den Eijnden S.C.J.
Woensdag 13 december	10.00 uur Eucharistieviering Na afloop Herdershof: koffie en thee met een praatje
Donderdag 14 december	19.15 uur Oecumenische vesperviering in de advent (Dorpskerk)
Zondag 17 december	09.30 uur Woord- en gebedsdienst Met Dames- en Herenkoor Voorganger: Thea Epskamp

Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten en vieringen van de parochie? Meld u dan (gratis) aan als abonnee van onze weblog 'Uit de Schaapskooi'. U kunt deze vinden op <http://www.parochiekerndegoedeherder.nl>. Aan de rechterkant kunt u zich middels uw e-mail adres eenvoudig aanmelden.

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 15 december.

Inleveren kopij uiterlijk vrijdag 8 december.

