

Parochiekeren De Goede Herder

Postadres: Hoge Rijndijk 16

2382 AS Zoeterwoude

www.parochiekerndegoedeherder.nl

Telefoon secretariaat: ma-/wo-/vr-ochtend 09.00-12.00 uur:

071 - 541 15 10

Eerst aanspreekbare: pastoor W. Broeders

E-mail secretariaat: degoedeherder@yahoo.com

E-mail ledenadministratie: adm.degoedeherder@yahoo.com

E-mail redactie nieuwsbrief: nieuwsbrief.degoedeherder@yahoo.com

Rek.nr. kerkbijdrage: NL12 RABO 0335 6021 85 t.n.v. De Goede Herder

Rek.nr. voor giften (ook misintenties) NL08 RABO 0375 3053 27 (o.v.v. doel)

Rek.nr. voor restauratie De Goede Herder kerk NL94 INGB 0000 0454 70 (o.v.v. restauratie)



Nieuwsbrief 12



Uitnodiging Kindje wiegen

Kerst is voor iedereen, ook voor de allerkleinsten. Op eerste kerstdag om 14:00u is er voor die kinderen Kindje wiegen in de Goede Herderkerk in Zoeterwoude. Je kunt luisteren naar een kerstverhaal dat wordt verteld bij de kribbe en we zingen kerstliedjes om er zo een echt vrolijk samenzijn van te maken. Natuurlijk zijn ook alle familieleden, vrienden, kennissen en

buren van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

Als jij ook wilt komen, dan mag je jouw eigen kerstkindje (pop/knuffel) uiteraard meenemen in een warme doek zodat je die tijdens het verhaal lekker kunt wiegen.

Stephanie Jägel

Groepsreizen naar Lourdes

Ook in 2018 organiseren mijn VNB-contactpersoon-collega's uit de Bollenstreek weer groepsreizen naar Lourdes .zij nodigen ook de parochianen van Zoeterwoude, Stompwijk en Leiderdorp van harte uit om mee op reis te gaan, met een busreis van 7-15 mei 2018 in samenwerking met een groep uit het Westland, en/of een vliegreis van 1-6 oktober 2018.

Op woensdag 24 januari om 19:30 uur organiseren wij een informatie avond in het parochiecentrum 'De Roef' naast de Bartholomeuskerk, Herenstraat 47 te Voorhout.

Iedereen die eens iets meer wil weten over een reis naar Lourdes is van harte welkom. Er wordt een prachtige diapresentatie gegeven over het verhaal van Lourdes. Ook wordt uitgebreid ingegaan op het programma zodat u weet wat u daar kunt verwachten.

Lourdes is het dorp in de franse Pyreneeën, waar in 1858 Maria achttien keer verscheen aan de arme molenaarsdochter Bernadette Soubirous. In anderhalve eeuw is Lourdes uitgegroeid tot een bedevaartsoord waar ruim zes miljoen mensen per jaar komen.

De samenwerkende Lourdesafdelingen in de parochie Sint Maarten organiseren deze reis met VNB te 's-Hertogenbosch.



De vliegreis is geschikt voor gezonde en zieke of gehandicapte pelgrims. Indien u minder mobiel bent kunt u gratis een rolstoel lenen en zoeken wij samen met u naar passende hulp.

De busreis is alleen geschikt voor mensen die zelfstandig minimaal een half uur kunnen lopen.

Wij verblijven in Lourdes in een goed hotel op slechts 5 minuten lopen van het Heiligdom.

Bent u niet in de gelegenheid om naar deze dia/informatie-avond te komen, maar wilt u zich toch graag aanmelden, of wenst u meer inlichtingen (ook over andere bedevaarten van VNB) neem dan contact op met: Wilma Kraan-Oostdam, tel: 06 23710583 / 071 5802709 of per mail via wilmakraan@casema.nl

Wilma Kraan-Oostdam

Armoede

In deze dagen vóór het Kerstfeest is het goed om na te denken over 'ARMOEDE' en om compassie te hebben met de mensen, die in armoede leven. Want het is bekend dat door armoede de mensenrechten geregeld in de knel raken. Volgens het College voor de Rechten van de Mens, heeft iedereen recht op een behoorlijke levensstandaard, maar dat komt vaak in het gedrang.

Recht op onderwijs

Als je geboren wordt in een arm gezin ligt gebrek aan onderwijs op de loer. Leren is minder belangrijk. Daar is geen geld voor. Kinderen moeten met kleine baantjes meewerken om het inkomen te verhogen.

Recht op arbeid

Dat gebrek aan onderwijs kan leiden tot 'werkloosheid'.

Recht op een behoorlijke levensstandaard

Dat heeft als gevolg gebrek aan financiële middelen.

Recht op een behoorlijke levensstandaard

Je raakt je huis kwijt en wordt dakloos.

Recht op gezondheidszorg

En dat leidt veelal tot een slechte gezondheid en dan is de cirkel rond, want dan heb je minder kansen op de arbeidsmarkt. Het grote gevaar is uitsluiting. Je maakt jezelf onzichtbaar, want sociale contacten kosten geld en dat heb je niet. En het ergste is, als zelfs je naaste omgeving het niet door heeft en je in de kou laat staan.

Als Diaconale Commissie Medemens komen wij deze mensen tegen. Wij kunnen niet alles voor hen oplossen, maar hen wel meegeven, dat zij als mens gerespecteerd worden: 'Je mag er zijn'. Wij kunnen hen de gelegenheid geven om hun verhaal te doen, waarnaar geluisterd wordt. Wij kunnen hen bemoedigen om hun talenten in te zetten voor de samenleving door vrijwilligerswerk te gaan doen en zodoende onder de mensen te komen.

Armoede is soms heel dichtbij. Hebt u het artikel gelezen in het "Leidsch Dagblad" over de nieuwe daklozen? Mensen die capabel zijn, maar door de economische crisis, werkloosheid en vaak als gevolg daarvan echtscheiding, hun huis kwijtraken en noodgedwongen moeten aankloppen bij "De Binnenvest", de daklozenopvang aan het Papegaaisbolwerk. Deze mensen zijn geen losers, maar verdienen onze aandacht, een luisterend oor. Wij gaan met hen op weg met als doel om hen uitzicht te geven op een menswaardig bestaan.

Kerstmis! Zijn wij er ons van bewust, dat Jezus in armoede is geboren? Dat Hij lotgenoot is van de armen en hen nabij is? Willen wij met Kerstmis Jezus ontmoeten, dan zullen wij Hem moeten zoeken bij de armen. Laten wij -als parochie van De Goede Herder- dit als onze opdracht zien voor 2018.

DCM de Goede Herder.



Parochiedag geslaagd

Tijdens de viering van de parochiedag op 19 november zegende pastoor Broeders de Anna Martina Kamer in. De inrichting van deze rouwkamer (en nog enkele andere voorzieningen in de heringerichte kerk, zoals de ringleiding, de geluids- en videofaciliteiten in het atrium en de toegankelijkheid voor minder validen) werd gefinancierd dankzij een subsidie van de Anna Martina Stichting. De kinderen mochten mee; de rest van de kerk kon de inzegening volgen via de grote beeldschermen. Na de eucharistieviering bezochten veel parochianen het atrium voor een extra gezellige 'nazit': om een praatje te maken met elkaar en met pastoor Broeders, alsook om te genieten van koffie met een uitgelezen variëteit aan zelfgebakken cakes, koeken en taarten. Ter verhoging van de feestvreugde zongen Riet Heemskerk en Ans Bulles op een welbekende melodie over een herder die, afdwalend van de grote stille heide, ook in zijn sas bleek te zijn met de witgewolde kudde van de Rijndijk. Jonge kerkgangers konden zich laten schminken. Nadat er drankjes waren ingeschonken en schalen met bitterballen werden rondgedeeld, bereikte de feestelijke stemming een hoogtepunt. Veel dank aan het keukenteam en de andere vrijwilligers voor de verleende diensten!



Lieverlede 2018, Bezinning op je levensweg 5 weekenden bij de Franciscanen in Megen

De Franciscaanse Beweging biedt onder de naam 'Lieverlede' in 2018 een bezinningsperiode van vijf weekenden aan. Deze is bedoeld voor mensen die pas op de plaats willen maken om hun levensweg tot nu toe te overzien en bewust naar de toekomst willen kijken. De bezinningsperiode wordt verbonden met je zoektocht naar God. Van januari tot en met juni verblijf je een weekend per maand onder begeleiding bij de broeders franciscanen in Megen. Thuis verdiep je je verder in wat je tijdens die weekenden aangereikt krijgt.



VREDE EN ALLE GOEDS
Franciscaanse Beweging

Lieverlede is een jaar 'in gelovig perspectief'. Het biedt je de mogelijkheid te reflecteren op jouw relatie met God en de manier waarop die de afgelopen jaren vorm heeft gekregen. Tegelijkertijd kijk je vooruit, naar wat de toekomst je te brengen heeft, of naar welke keuzes je nog te wachten staan. Elk weekend is een aanzet om wat je ontdekt en ervaren hebt, te verwerken in jouw persoonlijk levensverhaal. Die aanzet wordt gegeven door middel van creatieve werkvormen, wijsheden uit het christendom en de franciscaanse spiritualiteit. Thema's tijdens de cyclus zijn: 'geraakt worden', 'verlangen', 'verzoening', 'thuiskomen' en 'op nieuw op weg'.

De eerstvolgende cyclus van vijf weekenden start in januari 2018 en eindigt in juni. De weekenden worden gehouden in het gastvrije klooster van de franciscanen in Megen. De kosten bedragen € 695,- (korting voor minder draagkrachtigen is mogelijk). Per groep kunnen maximaal 10 mensen deelnemen.

De begeleiding is in handen van Heileen Holman en Marja Heuzeveldt.

Data: 12 – 14 januari, 16 – 18 februari, 23 – 25 maart, 27 – 29 april en 1 – 3 juni 2018.

Een uitgebreid informatiepakket (met aanmeldingsformulier) kan worden opgevraagd bij de coördinator van Lieverlede, Heileen Holman, lieverlede@heileenholman.nl of bij de Franciscaanse Beweging via info@franciscaansebeweging.nl. Bellen kan met 073-6131340.

Franciscaanse Beweging

Misintenties en gebedsintenties

Waar mensen samen zijn in gebed en voor elkaar bidden wordt de gemeenschap opgebouwd. Bijzonder in het jaar van gebed worden we uitgenodigd te bidden. Maar er is wel een verschil tussen de misintentie en de gebedsintentie. We kennen in onze gemeenschap de misintenties en de op het laatst ingeschreven gebedsintenties.

Eucharistie

Het is een gebruik dat wanneer een priester de eucharistie opdraagt hij een specifieke intentie kan opnemen in het grote gebed van de Eucharistie. Men noemt dit een misintentie. In de eucharistie bidt de hele kerk met alle heiligen voor onze (mis)intentie en geeft Jezus zichzelf aan ons in de gaven van Brood en Wijn: Lichaam en Bloed van Christus.

Gebedsviering

In een viering van Woord en Gebed bidden we ter nagedachtenis van de overledenen, voor de bijzonder opgegeven intenties én voor de ingeschreven gebedsintenties uit het intentieschrift. Ze zijn heel waardevol in deze vieringen. Parochianen vragen aan medeparochianen hun gebed tot hun gezamenlijk gebed te maken.

Dat betekent concreet:

Bij de eucharistie

De misintenties kunnen worden opgegeven bij het secretariaat met de bijhorende stipendium (geldelijke gaven).

De gebedsintenties mogen wij opschrijven in het intentieschrift. Daarbij alleen onderbouwde gebeden (voor een zieke zus of voor een natuurramp bijv.), geen namen ter nagedachtenis. In de eucharistie worden deze niet voorgelezen.

In de gebedsviering

In deze viering bidden wij ook voor de overledenen (het zijn geen misintenties). De gebedsintenties schrijven wij ook op in het intentieschrift. In de gebedsviering worden deze wel voorgelezen.

De pastoraatsgroep



De liturgische houding



Nadat wij definitief onze nieuwe gerenoveerde kerk in gebruik hebben genomen, hebben wij ook afspraken gemaakt rond de liturgische houding tijdens de eucharistie en de gebedsviering. Omdat wij in onze kerk niet over knielbanken beschikken, hebben wij als pastoraatsgroep gekozen voor de houding van staan. Wanneer je staat, kom je zelfbewust over. In bijna alle godsdiensten ter wereld is het staan een uitdrukking van eerbied, zo ook in onze kerk.

De pastoraatsgroep vraagt u daarom ook te blijven staan tot dat het kruisteken gemaakt is bij de aanvang van de viering en de groet is uitgesproken. Natuurlijk ook bij het heilig Evangelie. Ook vragen wij u te staan in de eucharistie bij de dienst aan het Altaar, vanaf de priefatie tot en met de vredeswens. Het lijkt lang, maar het is en blijft ook de eerbied aan Onze Lieve Heer. Tenslotte gaan wij staan als de zegen wordt gegeven of gevraagd. Natuurlijk blijft gelden dat wanneer iemand dit niet kan, hij of zij gewoon blijft zitten.

Nu zijn wij dit reeds enige maanden gewend en gebeurt het ook. Fantastisch! Maar als er een gastpriester komt, dan gaan mensen aarzelen. Gewoon doen! Laat zien wat onze gewoonten zijn.

De pastoraatsgroep

In de vorige Nieuwsbrief hebben wij u geïnformeerd over het project, dat de MOV HH. Petrus en Paulus heeft gekozen voor de Adventscampagne 2017. 'Straatkinderen in Rwanda weer naar huis'. In alle parochiekernen wordt aan dit project aandacht besteed.

Op 26 november heeft de MOV de flyers uitgereikt en de overgebleven flyers hebben wij op 3 december tijdens het koffie-dinken verspreid. Toch zullen er parochianen zijn, die niet op de hoogte zijn van deze campagne. Voor hen geven wij het rekeningnummer van de Adventsactie op. NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie – Den Haag o.v.v. 'Straatkinderen in Rwanda' Zie verder: <http://www.adventsactie.nl>.

Met ons gebed en gaven bouwen we mee aan een wereld waar gerechtigheid heerst.

Werkgroep MOV/Diaconie De Goede Herder

Uit de Beheercommissie

Het is alweer een jaar geleden dat wij als parochiegemeenschap met een indrukwekkende viering afscheid namen van De Menswordingkerk. En daarmee is het ook al een jaar geleden dat onze bisschop Mgr. Van den Hende de vernieuwde Meerburgkerk inwijdde als Goede Herderkerk.

U weet ongetwijfeld dat het bestuur van onze Parochie HH. Petrus en Paulus met verschillende gegadigden in gesprek is gegaan om een goede bestemming voor het gebouw van De Menswording te vinden. Elders in deze nieuwsbrief treft u over dit proces een uitgebreid exposé aan.

Vanuit onze BC heeft Joop van Huut, samen met Jan Breedveld, regelmatig bemoeienis met het beheer van het leegstaande kerkgebouw. Inmiddels is ook de resterende inventaris verhuisd naar de Goede Herderkerk.

U zult begrijpen dat het in de afgelopen jaren een flinke klus is geweest om de vele roerende religieuze zaken uit beide kerken een goede bestemming te geven. Ons BC-lid André Bouwman is met Thijs van der Hulst lange tijd betrokken geweest bij een door de bisschop benoemde ad-hoc commissie. Zij hebben een zeer gedetailleerde inventarisatie gemaakt van al het roerende religieuze erfgoed. Ook pastoor Walter Broeders is betrokken geweest bij deze commissie die onder voorzitterschap stond van Richard Bot, diocesaan referent voor Kerk, Interieur en Kunst. Deze commissie is o.a. verantwoordelijk is geweest voor de vormgeving van het liturgisch centrum in de kerk.

Recent nog werden 5 houten kruisjes die ooit de muur van De Menswording sierden, aangebracht in de opbaar ruimte van de Anna Martinakamer.

Er wordt regelmatig gebruik gemaakt van deze kamer die we als onderdeel van de nieuwe aanbouw aan de kerk konden realiseren. Dank aan allen die dit mogelijk hebben gemaakt. In het afgelopen jaar is het steeds beter gelukt om de kinderziekten die een vernieuwd gebouw vol moderne techniek nu eenmaal kenmerkt, te verhelpen. Zaken als licht, geluid en verwarming werken nu meestal naar tevredenheid. Recent werd nog een kleine aanpassing gemaakt in de keuken van het atrium op advies van ons fantastische koffieteam.

De plaats die het Mariabeeld uit De Menswording heeft gekregen in de corridor van de kerk heeft alom waardering gekregen.

Onze penningmeester Freek Versteegen heeft zich ontpopt tot ware gebouwenbeheerder, als gevolg van de grote belangstelling voor de Goede Herderkerk als concertruimte. Na het eerste concert van het Kozakkenkoor hebben inmiddels concerten plaatsgevonden van het Leiderdorps Kamerkoor, de Christelijke Oratorium Vereniging Excelsior en Mannenkoor Vox Humana. En ook het atrium is regelmatig in gebruik naast het wekelijkse koffiedinken op zondag en woensdag na de vieringen.

Als gevolg van de voorgenomen verkoop van de pastorie zal onze trouwe huurder MOL verhuizen naar de Berkenkade te Leiderdorp. Ook ons secretariaat heeft inmiddels een goede nieuwe plek gevonden in de voormalige keuken van de sacristie. De drukkerij van Ferdinand Vonk bevindt zich hier nu ook, pal naast de nieuwe ingang die bereikbaar is over een nieuw aangelegd pad door de tuin naast de kerk. Onze secretaris Theo Rump voert hier ook diverse beheerstaken uit.

In het komende jaar zullen zowel Pastoraatgroep als Beheercommissie steeds intensiever gaan samenwerken met de collega's van Laurentius uit Stompwijk en Sint Jan's Onthoofding uit Zoeterwoude Dorp. Er bestaan reeds goede contacten, waarbij het uitgangspunt steeds is dat we samenwerken waar dat werkelijk leidt tot méérwaarde voor onze parochiekernen.

Wij wensen alle parochianen een Zalig Kerstfeest en een voorspoedig nieuwjaar!

Namens de Beheercommissie van Parochiekern De Goede Herder

Gerard van der Hulst

Uitleg van het Parochiebestuur over de verkoop van De Menswording

De kranten hebben er vol van gestaan en er zijn diverse open brieven geschreven. In het Leidsch Dagblad van zaterdag 9 december stond dat de Leiderdorpse gemeenteraad net als het College van B&W niet enthousiast zou zijn over woningbouw op de plaats van het kerkgebouw van De Menswording.

In de artikelen wordt soms het parochiebestuur geciteerd, meestal in de persoon van gebouwenman Wilbert Hettinga.

Het bestuur begrijpt heel goed dat de verkoop van het kerkgebouw emoties oproept. Dat is bij elk kerkgebouw zo, maar bij De Menswording in het bijzonder vanwege alles wat is voorgevallen. Vandaar dat er bijna drie jaar lang is geprobeerd de kerk te verkopen aan een partij die het gebouw wilde behouden.

Pogingen het gebouw te behouden

Steeds leek dat te gaan lukken, eerst aan een uitvaartondernemer toen de kerk nog in functie was en toen dat afsprong (niet op de prijs) is het bestuur in gesprek geraakt met vertegenwoordigers van de cultuursector van Leiderdorp. Die zaten vol plannen, maar waren en zijn afhankelijk van subsidies om te kunnen bestaan. Zij hebben zeker geen reserves om een gebouw te kunnen betalen. De parochie mag en wil geen verhuurder van zalen worden, als dat structureel en op de lange termijn zou zijn. Ook dat liep na de nodige gespreksrondes op niets uit. Dat de geïnteresseerden nog steeds teleurgesteld zijn, is begrijpelijk.

Van december tot juni dit jaar hebben we een aspirantkoper de tijd gegund de financiering voor een gezondheidscentrum rond te krijgen, maar ook dat sprong af. Dit omdat naast de koop tegen een redelijke prijs een forse verbouwing nodig was, waardoor de totale investering onverantwoord leek.

Noodzaak tot verkoop

De getaxeerde opbrengst van het kerkgebouw en de grond waarop deze staat is intussen uitgegeven aan de restauratie van de Meerburgkerk, die nu als Goede Herderkerk aan de Zoeterwoudse Rijndijk alom geprezen wordt. Ook de grote pastorie naast de verbouwde kerk moet verkocht worden om het plaatje financieel rond te krijgen. Dat betekende dat de MOL (Muziek Onderwijs Leiderdorp) als huurder uit moest zien naar een andere locatie en deze gelukkig ook gevonden heeft.

Dat de verkoop voor een "goede prijs" nodig is, mag dus geen verrassing zijn. Voor verkoop aan een sympathieke instelling voor een vriendenprijs krijgt het bestuur geen toestemming van het bisdom. De machtiging van het bisdom is afgegeven op basis van een begroting en dekkingsplan. De "hoofdprijs" wil het bestuur niet uitonderhandelen, maar het verschil tussen de taxatieprijs en wat er geboden werd door de culturele organisaties was veel te groot.

Huidige situatie

Er bleef geen andere mogelijkheid over dan met een projectontwikkelaar in zee te gaan. Al eerder toonde deze belangstelling maar hij werd destijds in de wachtkamer gezet. Er waren recentelijk signalen ontvangen dat de Gemeente Leiderdorp de ontstane situatie begreep en mee wilde werken. Krantenberichten suggereren nu dat het gecompliceerder ligt. Wat dat voor gevolgen heeft, weten we nog niet.

Het doet pijn dat het bestuur wordt afgeschilderd als "alleen op geld uit". Net als de voormalige kerkgangers had en heeft het parochiebestuur liever dat het kerkgebouw behouden blijft. Na drie jaar vruchteloos zoeken naar een koper die dat wil en die ook kapitaalkrachtig is, heeft het bestuur de koop doorgehakt. Al die jaren hebben we de beheercommissie van de Goede Herder bijgepraat over de ontwikkelingen, dus het is niet zo dat het bestuur maar wat deed en de lokale mensen van niets wisten. De contacten met de culturele instellingen werden juist aangedragen door leden van de beheercommissie.

Ik kan de pijn en het verdriet van een aantal Leiderdorpers niet wegnemen, hooguit uitleggen wat er is gebeurd, zodat men de persberichten in hun verband kan zien.

*Namens het parochiebestuur van de HH Petrus en Paulus,
Wilbert van Erp, vicevoorzitter*

vanerp@outlook.com



Parochieberichten

Overleden

Catharina Adriana van Wetten-van Diemen, overleden 1 november 2017, 94 jaar oud
Hendrikus Jacobus Antonius Smit, overleden 3 december 2017, 88 jaar oud

Vieringen De Goede Herder

Zondag 17 december	09.30 uur Woord- en gebedsviering Met Dames- en Herenkoor Voorganger: Thea Epskamp
Woensdag 20 december	10.00 uur Woord- en gebedsviering Na afloop Herdershof: koffie en thee met een praatje
Donderdag 21 december	19.15 uur Oecumenische vesperviering in de Advent
Zondag 24 december	Géén ochtendviering (wel in Zoeterwoude-dorp) <i>Kerstavond</i> 19.00 uur Eucharistieviering Voorganger: Pater J. Bouman O.P. Met Kinderkoor 21.30 uur Eucharistieviering Voorganger: Pater C. van den Eijnden S.C.J Met Dames- en Herenkoor 23.30 uur Eucharistieviering Voorganger: Pastoor W. Broeders Met Jongerenkoor
Maandag 25 december	<i>Kerstmis</i> 09.30 uur Eucharistieviering Voorganger: Pastoor W. Broeders Met Dames- en Herenkoor
Woensdag 27 december	10.00 uur Woord- en gebedsviering Na afloop Herdershof: koffie en thee met een praatje
Zondag 31 december	<i>Oudjaarsdag</i> 09.30 uur Eucharistieviering Voorganger: Pastoor W. Broeders Met Jongeren-Middenkoor
Maandag 1 januari	<i>Nieuwjaarsdag</i> 11.00 uur Eucharistieviering Voorganger: Pater L. Van Ulden O.F.M.
Woensdag 3 januari	10.00 uur Woord- en gebedsviering Na afloop Herdershof: koffie en thee met een praatje
Zondag 7 januari	09.30 uur Woord- en gebedsviering Met Dames- en Herenkoor Voorganger: Thea Epskamp
Woensdag 10 januari	10.00 uur Woord- en gebedsviering Na afloop Herdershof: koffie en thee met een praatje
Zondag 14 januari	09.30 uur Eucharistieviering Voorganger: Pastoor W. Broeders Met Dames- en Herenkoor
Woensdag 17 januari	10.00 uur Woord- en gebedsviering Na afloop Herdershof: koffie en thee met een praatje
Zondag 21 januari	09.30 uur Eucharistieviering Voorganger: Pastoor W. Broeders Met Tienerkoor

Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten en vieringen van de parochie? Meld u dan (gratis) aan als abonnee van onze weblog 'Uit de Schaapskooi'. U kunt deze vinden op <http://www.parochiekerndegoedeherder.nl>. Aan de rechterkant kunt u zich middels uw e-mail adres eenvoudig aanmelden.

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 19 januari 2018.

Inleveren kopij uiterlijk vrijdag 7 januari.

