

## Parochiekern De Goede Herder

Postadres: Hoge Rijndijk 16

2382 AS Zoeterwoude

[www.parochiekerndegoedeherder.nl](http://www.parochiekerndegoedeherder.nl)

Telefoon secretariaat: ma-/wo-/vr-ochtend 09.00-12.00 uur:  
071 - 541 15 10

Eerst aanspreekbare: pastoor W. Broeders

E-mail secretariaat: [degoedeherder@yahoo.com](mailto:degoedeherder@yahoo.com)

E-mail ledenadministratie: [adm.degoedeherder@yahoo.com](mailto:adm.degoedeherder@yahoo.com)

E-mail redactie nieuwsbrief: [nieuwsbrief.degoedeherder@yahoo.com](mailto:nieuwsbrief.degoedeherder@yahoo.com)

Rek.nr. kerkbijdrage: NL12 RABO 0335 6021 85 t.n.v. De Goede Herder

Rek.nr. voor giften (ook misintenties) NL08 RABO 0375 3053 27 (o.v.v. doel)

Rek.nr. voor restauratie De Goede Herder kerk NL94 INGB 0000 0454 70 (o.v.v. restauratie)



## Nieuwsbrief 1



### Lustrum Titus Brandsma instituut

Het Titus Brandsma instituut wil graag uw aandacht vragen voor de activiteiten die zij in het jaar 2018 organiseert. 2018 wordt een bijzonder jaar voor het Titus Brandsma instituut. We vieren het 50 jarig bestaan van ons instituut met verschillende activiteiten door het jaar heen. Voor meer informatie kunt u kijken

op onze jubileumpagina: [http://wp.titusbrandsmainstituut.nl/nl/?page\\_id=5426](http://wp.titusbrandsmainstituut.nl/nl/?page_id=5426).

Op vrijdag 26 januari vindt de Nacht van de Mystiek plaats. De kaartverkoop hiervoor is inmiddels gestart via LUX Nijmegen.

*Titus Brandsma instituut*

### Vastenactiecampagne 2018: 'Gaan waar niemand gaat'

Voor dit Vastenactieproject gaan we naar Mbala in het uiterste noorden van Zambia. Om de stad Mbala liggen sloppenwijken: Zambia Compound. Er is geen schoon water, geen riolering en geen elektriciteit en de wegen zijn er zo slecht, dat je met een gewone auto er niet kunt rijden. In dit gebied hebben de zusters van de Heilige Harten van Jezus en Maria, na het uitbreken van de hiv/aids pandemie begin jaren negentig, een programma opgezet onder de naam 'Households in Distress' (HiD). Het doel van het programma is de impact van hiv/aids te verminderen via voorlichting en goede gezondheidszorg, en door mensen te helpen in hun eigen levensonderhoud te voorzien.

'Gaan waar niemand gaat, doen wat niemand wil doen'. Het is het motto van de zusters, waarmee ze het HiD-programma zijn gestart.

Dat betekent: zelf het pad banen, risico's nemen, jezelf in de waagschaal stellen, mogelijk jezelf verliezen. Het vraagt om moed. Moed is geen angst hebben of beter gezegd; je angst overwinnen. De zusters en hun medewerkers proberen verblindende angst bij anderen weg te nemen; zowel bij de mensen die getroffen zijn door hiv, om toch zo goed mogelijk met hun lichaam om te gaan, als ook de angst bij gezonde mensen, vooral familieleden, om toch de relaties met de hiv-geïnfecteerden aan te gaan en te handhaven en hen deel van de gemeenschap te laten zijn. Daarbij proberen de zusters vooral ook hoop te bieden. De mensen moeten eerst hun schaamte overwinnen en hun situatie onder ogen durven zien. Door zelf dit pad te kiezen en over hun status te praten banen ze ook voor anderen een weg en bieden ze hen hoop voor de toekomst.

Als dichtbij diaconaal project hebben we gekozen voor de Stichting Babyspullen. We sluiten ons aan bij het Avondmaalsproject van de PKN: voor Moeder en Kind. Stichting Babyspullen verzorgt een startpakket met de noodzakelijke benodigdheden voor baby's, waarvan de ouders geen financiële ruimte hebben. Eén op de negen kinderen in Nederland leeft in armoede; in de grote steden zelfs één op vier. We kunnen de Stichting helpen om hun doel: 'Ieder kind heeft recht op een goede start' waar te maken. Kijk voor meer informatie op [www.stichtingbabyspullen.nl](http://www.stichtingbabyspullen.nl).

Voor deze doelen zetten we ons in tijdens de komende Vastenactie- periode. Wij willen de zusters in Mbala helpen om hun opdracht – er te zijn voor de uitgestotenen van het Zambia Compound - te vervullen. En via Stichting Babyspullen hopen we veel pasgeborenen een goede start te geven.

In de komende weken zullen wij u nader informeren via folders, mededelingen en bij de sobere maaltijd.

*Werkgroep MOV/Diaconie 'De Goede Herder'*



## **Oriëntatiedag Vronesteyn, voor wie erover denkt priester of diaken te worden**

Op zondag 25 februari 2018 staan de deuren van Vronesteyn wijd open. Het Voorburgse huis aan de Vliet ontvangt die dag belangstellenden die nadenken over hun plaats in de kerk. Misschien denk je erover priester te worden, maar weet je niet wat daar allemaal bij komt kijken.

Misschien denk je dat het diaconaat iets voor je is, maar wil je eerst weten wat dat inhoudt. Of misschien wil je eens met iemand praten omdat je gelooft dat je roeping voelt, maar... Op de Oriëntatiedag kun je met al je vragen terecht bij de rector van de priester- en diakenopleiding, maar ook bij de spiritueel (een geestelijk leidsman die bij de opleiding is betrokken) en natuurlijk bij de studenten.



Je krijgt informatie over het opleidingstraject, de studie, de geestelijke vorming, stages.

Om 14.00 uur wordt iedereen welkom geheten, daarna is er alle ruimte voor informatie en vragen in twee groepen: een voor de belangstellenden voor het priesterschap, de ander voor degenen die meer willen weten over het diaconaat.

Vronesteyn is gemakkelijk met de trein te bereiken: vijf minuten lopen vanaf halte Voorburg-Leidschendam. Laat je weten dat je komt? Het Adres is: Park Vronesteyn 14, 2271 HS Voorburg.

Wil je nu al meer weten, kijk dan op [www.vronesteyn.nl](http://www.vronesteyn.nl).

Graag tot ziens!

Rector Walter Broeders, T: 070 - 3873804, M: 06-271 401 17, E:

[w.broeders@bisdomrotterdam.nl](mailto:w.broeders@bisdomrotterdam.nl)

## **Oecumenische vespervieringen in de vastentijd**

Evenals voorgaande jaren worden er in de veertigdagentijd voor Pasen oecumenische vesperdiensten georganiseerd in samenwerking met de Dorpskerk in Leiderdorp. De Veertigdagentijd, ook wel Vastentijd genoemd, is de periode voorafgaand aan het Paasfeest waarin vasten en bezinning centraal staan. Eigenlijk telt deze periode 46 dagen, maar omdat op de zes zondagen in deze periode niet gevast wordt komt de periode uit op veertig dagen. Voor sommige mensen is het vasten een onderdeel van deze periode. Velen vasten echter op andere manieren door soberder te leven. Inkeer en verstilling zijn de rode draad in de korte vieringen, een moment van bezinning, inspiratie en tot rust komen halverwege de week. We zingen en bidden, we worden stil en komen zo op het spoor van wie wij zijn, hoe wij in het leven staan en hoe onze relatie met de ander en met God is.

Alle avonden beginnen om 19.15 uur.

De data zijn:

Donderdag 15 februari in de Dorps kerk

Donderdag 22 februari in de Goede Herder kerk

Donderdag 01 maart in de Dorps kerk

Donderdag 08 maart in de Goede Herder kerk

Donderdag 15 maart in de Dorps kerk (maaltijd vooraf)

Donderdag 22 maart Boete viering in de Goede Herder

Vooraf gaande aan de vesper van donderdag 15 maart is er in de Dorpskerk een gezamenlijke maaltijd.

*Leo Koot*

## **Nadere toelichting op het artikel "Uitleg van het Parochiebestuur over de verkoop van de Menswording" in Nieuwsbrief 2017-12**

De uitleg van het parochiebestuur van de H.H. Petrus en Paulus heeft niet alle vragen en onrust over het proces rond de verkoop van de Menswording (zie Nieuwsbrief 2017-12) kunnen wegnemen. Met name blijkt er onduidelijkheid te bestaan over de rol van de beheercommissie in dit proces.

In zijn brief schrijft Wilbert van Erp namens het bestuur van de HHPP: "al die jaren hebben we de beheercommissie van de Goede Herder bijgepraat over de ontwikkelingen, dus het is niet zo dat het bestuur maar wat deed en de lokale mensen van niets wisten".

Hieruit mag niet worden afgeleid dat de beheercommissie voortdurend op de hoogte was van de voortgang in het verkoopproces en daarop invloed heeft uitgeoefend. Wel heeft het parochiebestuur de beheercommissie af en toe "bijgepraat over de ontwikkelingen", dat wil zeggen, achteraf geïnformeerd. Over welke kopers zich wanneer hebben gemeld bij het parochiebestuur, met wie en in welke volgorde er is onderhandeld, en waarom onderhandelingen zijn afgebroken dan wel niet geopend had de beheercommissie geen gedetailleerde kennis of beslissingsbevoegdheid, en dus ook geen medeverantwoordelijkheid.

*Namens de beheercommissie, Joop van Huut en André Bouwman*

## MIVA

Op het prikbord in de hal van de kerk hangt een poster van de MIVA, dit keer niet om een campagne aan te kondigen, maar om u allen te bedanken voor de geweldige steun. In 2017 hebben we met elkaar € 100.000,- ingezameld voor de meest kwetsbaren in Burkina Faso. Deze dank willen we graag aan u overbrengen.

Werkgroep MOV/Diaconie 'De Goede Herder'



## Parochieberichten

### Overleden

Petronella Johanna Kocken-van Wensveen, overleden 14 december 2017, 83 jaar oud

Catharina Maria Hermes-Zandvliet, overleden 8 januari 2018 97 jaar oud

### In memoriam: mevrouw Van de Krogt

Op maandag 8 januari is overleden mevrouw Catharina Maria Hermes-Zandvliet, in de leeftijd van 97 jaar. Aan de Rijndijk is zij beter bekend als mevrouw Van de Krogt. Zij woonde de laatste jaren in zorgcentrum Emmaus in Zoeterwoude. De uitvaartdienst voor mevrouw Van de Krogt vond plaats op zaterdag 13 januari in de Goede Herderkerk.

## Vieringen De Goede Herder

Zondag 21 januari	09.30 uur Eucharistieviering Voorganger: Pastoor W. Broeders Met Tienerkoor
Woensdag 24 januari	10.00 uur Woord- en gebedsviering Na afloop Herdershof: koffie en thee met een praatje
Zondag 28 januari	09.30 uur Eucharistieviering Voorganger: Pater L. Van Ulden O.F.M. Met Kinderkoor
Woensdag 31 januari	10.00 uur Woord- en gebedsviering Na afloop Herdershof: koffie en thee met een praatje
Zondag 4 februari	09.30 uur Woord- en gebedsviering Voorganger: Thea Dingjan Met Jongeren- en Middenkoor
Woensdag 7 februari	10.00 uur Woord- en gebedsviering Na afloop Herdershof: koffie en thee met een praatje
Zondag 11 februari	09.30 uur Eucharistieviering Voorganger: nnb
<b>Aswoensdag</b> 14 februari	10.00 uur Woord- en gebedsviering Na afloop Herdershof: koffie en thee met een praatje <b>19:15 uur</b> Eucharistieviering Voorganger: nnb Met Dames- en herenkoor
Zondag 18 februari	09.30 uur Woord- en gebedsviering Voorganger: Thea Epskamp Met Dames- en herenkoor

Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten en vieringen van de parochie? Meld u dan (gratis) aan als abonnee van onze weblog 'Uit de Schaapskooi'. U kunt deze vinden op <http://www.parochiekerndegoedeherder.nl>. Aan de rechterkant kunt u zich middels uw e-mail adres eenvoudig aanmelden.

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 16 februari 2018.

**Inleveren kopij uiterlijk vrijdag 9 februari 2018.**

