

Parochiekerk De Goede Herder

Postadres: Hoge Rijndijk 16

2382 AS Zoeterwoude

www.parochiekerndeGoedeHerder.nl

Telefoon secretariaat: ma-/wo-/vr-ochtend 09.00-12.00 uur:

071 - 541 15 10

Eerst aanspreekbare: pastoor W. Broeders

E-mail secretariaat: degoedeherder@yahoo.com

E-mail ledenadministratie: adm.degoedeherder@yahoo.com

E-mail redactie nieuwsbrief: nieuwsbrief.degoedeherder@yahoo.com

Rek.nr. kerkbijdrage: NL12 RABO 0335 6021 85 t.n.v. De Goede

Herder

Rek.nr. voor giften (ook misintenties) NL08 RABO 0375 3053 27 (o.v.v. doel)

Rek.nr. voor restauratie De Goede Herder kerk NL94 INGB 0000 0454 70 (o.v.v. restauratie)



Nieuwsbrief 3



Vermissing foto's uit het jubileumboek

Bij het leegruimen van de Schlatmanzaal bleek daar ons jubileumboek te liggen dat Dick en ik gemaakt hadden toen "De Herdershof" 5 jaar bestond, (mei 2015). Dat boek leggen wij af en toe tijdens de woensdagochtenden op

tafel zodat iedereen die het leuk vindt erin kan kijken.

Nu blijkt dat alle foto's die van de gasten genomen zijn nog in dat boek zitten (dat zijn foto's op briefkaartformaat), maar dat alle A4 foto's die er tussenin geplaatst waren, verdwenen zijn. Op een groot deel van die foto's zijn details van de Pastorie te zien, zoals de prachtige voordeur, de gezellige keuken met bezige gastvrouwen, het mooie raam bovenaan de trap, de achterdeur, het secretariaat en de buitenkant van de kerk, vanaf verschillende standpunten gefotografeerd.

Daar alle foto's op briefkaartformaat netjes opgeschoven zijn, had ik niet gemerkt dat het boek maar voor de helft gevuld is, en dat er achterin 11 bladzijden aan beide kanten leeg zijn.

Er ontbreken ook wat andere dingen, zoals een gedicht van mevrouw Van Hoof, een herinnering uit de begintijd van "De Herdershof", geschreven door Bert Pieterse, en ook een stukje van mijzelf. Ik heb daar allemaal geen kopieën meer van.

Degene die die foto's verwijderd heeft, heeft dat op een zorgvuldige manier gedaan. Daarom denken Dick en ik, dat hij/zij deze wilde behoeden voor de oud-papiercontainer, en dat hij/zij, net als wij, de waarde inziet van het bewaren van al die mooie herinneringen. Toch willen wij het hele originele pakket weer terug, zodat niet één iemand hier plezier aan beleeft, maar wij óók, en met ons nog veel meer mensen.

Als dank voor het terugbezorgen willen wij graag alles voor je uitprinten zodat wij er allemaal tevreden over kunnen zijn. Dit is gratis, want wij geven wel vaker een foto weg aan iemand, die daar prijs op stelt.

Je kunt dit hele pakket, verstevigd met karton, zorgvuldig inpakken in een plastic zak, en het met onze naam erop, in de brievenbus van de Pastorie doen. Dit kan het beste op maandag-, woensdag- of vrijdagmorgen, omdat het secretariaat dan geopend is en wij natuurlijk niet willen dat zo'n pak er lang blijft liggen. Schrijf ook op waar wij die foto's enige dagen later kunnen bezorgen. Dat hoeft niet je eigen adres te zijn als je dat niet wilt. Dan zorgen wij dat wij die originele foto's zo snel mogelijk mee naar huis nemen om dit jubileumboek weer compleet te maken! Meer service kunnen we niet geven, toch? Maar dit is voor ons dan ook een heel ingrijpend verlies.

Alvast veel dank voor de moeite om de ontbrekende foto's op te zoeken en terug te brengen.

De samenstellers van het jubileumboek van "De Herdershof",

Dick en Tineke Ubink

Palmpasenstokken versieren

Op woensdagmiddag 21 maart (14:00-15:00 uur) willen wij in het atrium van de Goede Herderkerk palmpasenstokken gaan versieren, met alle kinderen die zich daarvoor opgeven. Wij vragen een kleine (vrijwillige) bijdrage. Opgeven kan bij Amanda Jongbloed (telefoon 06-14464035 of email: seringenberg@gmail.com) of Mariëtte Denissen (telefoon: 06-25571962). Als de kinderen zelf een houten kruis mee willen nemen dan zorgen wij voor lekkers, limonade en knutselmateriaal.

Amanda Jongbloed



Koffie-inloop voor weduwnaars en weduwen

"Kunnen jullie niet meer organiseren?" wordt steevast gevraagd op onze jaarlijkse ValentijnVerloren-borrel op Valentijnsdag. Jazeker, en om eindelijk de daad bij het woord te voegen, organiseren wij tot de zomer elke tweede zondag van de maand om 11.00 uur een koffie-inloop voor weduwen en weduwnaars, gewoon om te kijken of er belangstelling voor is. Zondag is voor de meeste weduwen en weduwnaars een stille dag en daarom het meest geschikt om af te spreken. Iedereen die zich weduwnaar of weduwe voelt, na welke samenlevingsvorm dan ook, is van harte welkom.

Als er animo voor is, en dat zullen wij ter plekke peilen, zou er aansluitend nog iets ondernomen kunnen worden, zoals een leuke tentoonstelling bezoeken, wandelen of wat dan ook. Maar alleen koffiedrinken kan ook, iedereen is vrij om te komen en gaan wanneer hij of zij wil. Uiteraard is de koffie voor eigen rekening.

De koffie wordt geschonken in Brasserie Park, Van Diepeningenlaan 2, 2352 KA in Leiderdorp, waar ook de ValentijnVerlorenborrels plaatsvinden. In de Brasserie zelf, dus na het bruggetje links aanhouden. Wij zijn herkenbaar bij binnenkomst. Elke maand zal een weduwe of weduwnaar de bezoekers begroeten.

Brasserie Park is een uitstekende locatie om af te spreken. Er zijn gezellige zitjes, hoge (sta/-zit) tafels, er is een haardvuur en met mooi weer is het goed vertoeven op het zonnige terras. De kinderboerderij en Park de Houtkamp grenzen aan de Brasserie, die makkelijk bereikbaar is en waar gratis geparkeerd kan worden.

Opgeven is niet nodig, het mag wel. Ideeën voor activiteiten op een zondag zijn uiteraard ook welkom.

De komende maanden is er een koffie-inloop op:

zondag 8 april 2018 om 11.00 uur,

zondag 13 mei 2018 om 11.00 uur en

zondag 10 juni 2018 om 11.00 uur.

Daarna beslissen we of we ermee doorgaan.

Saskia Zandvliet



Bekendmaking Sam's Kledingactie

De jaarlijkse inzameling van Sam's Kledingactie voor Mensen in Nood zal dit jaar plaatsvinden op zaterdag, 21 april a.s. bij de bekende locaties. Van 9.00 uur tot 11.30 uur kunt u kleding, schoeisel, huishoudtextiel inleveren bij de kerk 'De Goede Herder' aan de Hoge Rijndijk te Zoeterwoude-Rijndijk.

Bij de Scheppingskerk aan de Van Poelgeestlaan staan er mensen klaar om uw spullen in ontvangst te nemen van 9.00 uur tot 12.00 uur.

Op de nieuwe locatie aan de Willem de Zwijgerlaan bij de hoofdingang van De Willem de Zwijgerschool kunt u tot 12.30 uur terecht.

De kledingactie zal ingezet worden voor een project van Cordaid in de Centraal Afrikaanse Republiek, een straatarm land in midden Afrika, waar bijna een miljoen mensen hun huis is ontvlucht en leeft als vluchteling, waar de helft van de bevolking structureel te weinig voedsel heeft en tweederde geen toegang heeft tot schoon drinkwater en gezondheidszorg. In zo'n land schiet het onderwijs tekort. Daarom zal de opbrengst van de actie besteed worden aan goed basisonderwijs voor kinderen van 6 tot 14 jaar. In 2017 is Cordaid in samenwerking met het Ministerie van Onderwijs en lokale partners op 18 scholen in crisisgebieden met dit project gestart. Immers, goed onderwijs is een voorwaarde om het land structureel te helpen.

Helpt u mee? Bij voorbaat dank!

Werkgroep MOV/Diaconie 'De Goede Herder'

VASTENACTIE

Dank u wel

Afgelopen zondag, 11 maart is er een kerkdeurcollecte gehouden ten bate van de projecten van de Vastenactie. In Mbala in Zambia

steunen we het 'Households in Distress' programma van de zusters van de HH. Harten van Jezus en Maria om HIV- en aidspatienten en hun familie weer zicht op de toekomst te geven.

In Nederland geven we ons support aan de Stichting Babyspullen, die vindt, dat elke pasgeborene recht heeft op een goede start en daarom zorgt voor babystartpakketten, zodat arme ouders toch hun kindje goed kunnen verzorgen.

We kunnen u medelen, dat de kerkdeurcollecte € 330,45 heeft opgebracht. Een mooi resultaat, waarvoor wij u hartelijk danken.

Werkgroep MOV/Diaconie 'De Goede Herder'



Overleden:

Jacky Ponsioen-Rasué, overleden 6 maart 2018, 70 jaar oud

Ton van der Voort, overleden 6 maart 2018, 86 jaar oud

Hubertus van Mil, overleden 10 maart, 89 jaar oud

Alie Rotteveel, overleden 12 maart, 80 jaar oud

Vieringen De Goede Herder

Zondag 18 maart	09.30 uur Eucharistieviering Voorganger: Pastoor Broeders Met Dames- en Herenkoor
Woensdag 21 maart	10.00 uur Woord- en gebedsviering Na afloop Herdershof: koffie en thee met een praatje
Donderdag 22 maart	19.15 uur Oecumenische vesperdienst, Boeteviering
Zondag 25 maart	<i>Palmzondag</i> 09.30 uur Woord- en gebedsviering Voorganger: Thea Dingjan Met Kinderkoor
Woensdag 28 maart	10.00 uur Woord- en gebedsviering Na afloop Herdershof: koffie en thee met een praatje
Donderdag 29 maart	<i>Witte Donderdag</i> 19.30 uur Eucharistieviering Voorganger: Pastoor Broeders (Christus Dienaarkerk, Zoeterwoude-Dorp)
Vrijdag 30 maart	<i>Goede Vrijdag</i> 15.00 uur Woord- en gebedsviering (kruisweg) Met Kinderkoor 19.00 uur Eucharistieviering Voorganger: Pastoor Broeders (Laurentiuskerk, Stompwijk)
Zaterdag 31 maart	<i>Paaswake</i> 21.00 uur Eucharistieviering Voorganger: Pastoor Broeders Met Jongeren/middenkoor
Zondag 1 april	<i>Hoogfeest van Pasen</i> 09.30 uur Eucharistieviering Voorganger: Pastoor Broeders Met Dames- en Herenkoor
Woensdag 4 april	10.00 uur Woord- en gebedsviering Na afloop Herdershof: koffie en thee met een praatje
Zondag 8 april	09.30 uur Eucharistieviering Voorganger: Pastoor Kurvers Met Jongeren/middenkoor <i>Kindernevendienst</i>
Woensdag 11 april	10.00 uur Woord- en gebedsviering Na afloop Herdershof: koffie en thee met een praatje
Zondag 15 april	09.30 uur Woord- en gebedsviering Voorganger: Thea Epskamp Met Dames- en Herenkoor <i>Kindernevendienst</i>

Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten en vieringen van de parochie? Meld u dan (gratis) aan als abonnee van onze weblog 'Uit de Schaapskooi'. U kunt deze vinden op <http://www.parochiekerndegoedeherder.nl>. Aan de rechterkant kunt u zich middels uw e-mail adres eenvoudig aanmelden.

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 13 april 2018.

Inleveren kopij uiterlijk vrijdag 6 april 2018.

