

Parochiekerk De Goede Herder

Postadres: Hoge Rijndijk 18

2382 AS Zoeterwoude

www.parochiekerndegoedeherder.nl

Telefoon secretariaat: ma-/wo-/vr-ochtend 09.00-12.00 uur:

071 - 541 15 10

Eerst aanspreekbare: pastoor W. Broeders

E-mail secretariaat: degoedeherder@yahoo.com

E-mail ledenadministratie: adm.degoedeherder@yahoo.com

E-mail redactie nieuwsbrief: nieuwsbrief.degoedeherder@yahoo.com

Rek.nr. kerkbijdrage: NL12 RABO 0335 6021 85 t.n.v. De Goede

Herder

Rek.nr. voor giften (ook misintenties) NL08 RABO 0375 3053 27 (o.v.v. doel)

Rek.nr. voor restauratie De Goede Herder kerk NL94 INGB 0000 0454 70 (o.v.v. restauratie)



Nieuwsbrief 9



Vredesweek/Vredeswake

Thema van de Vredesweek 2018 luidt: Generaties voor Vrede!

Door de generaties heen, in wat voor situatie dan ook, staan steeds weer mensen op voor vrede. Daarom is gekozen voor het thema: Generaties voor Vrede! Oud en jong kunnen veel aan elkaar hebben op weg naar een vreedzame wereld.

Oudere generaties delen hun verhalen met jongeren, zodat die van hun ervaring kunnen leren. Jongere generaties halen inspiratie uit bijzondere rolmodellen, mensen die in hun spreken en doen een voorbeeld zijn. Deze voorbeelden vinden jongeren binnen hun familie, bijvoorbeeld een opa, een oma, een juf of meester op school, of in de wereldgeschiedenis, zoals

Martin Luther King. Of ze kiezen een rolmodel uit een religieuze traditie, want heiligen uit de katholieke kerk hebben ook altijd zo'n voorbeeldfunctie gehad.

In Amerika staan dit jaar jongeren massaal op tegen wapengeweld. En het waren jongeren die met veel passie en tomeloze inzet een nieuwe zwengel gaven aan de strijd om kernwapens de wereld uit te krijgen. Een wens, die hun ouders vaak al hadden. Wat hieruit blijkt? Vrede kun je leren, van elkaar. Het is ook een keuze: niet terugslaan, maar samen verder gaan.

Door de komst van vluchtelingen zien we opnieuw dat vrede niet vanzelfsprekend is.

Oorlogsherinneringen en -trauma's worden vaak van ouder op kind doorgegeven. Luister naar die verhalen, tijdens de Vredesweek, en daarna. Ook de verhalen van mensen die nog steeds midden in conflict of oorlog leven. Mensen die zich, ondanks het geweld om hen heen, blijven inzetten voor vrede. Met vallen en opstaan.

Verhalen verbinden het verleden met het heden, en ook mensen onderling. En daarom houden wij op vrijdag 21 september 's middags van 16.00 tot 17.00 uur een Vredeswake op het Stadhuisplein in Leiden. Ouderen en jongeren komen daar bijeen om te luisteren naar elkaars verhalen, om van elkaar te leren, om stil te zijn, om te bidden om vrede. U komt toch ook?

Werkgroep MOV/Diaconie 'De Goede Herder'

P.S. Op zondag, 23 september zal er een kerkdeurcollecte gehouden worden voor de vredesbeweging 'PAX', opdat het vredeswerk voortgang kan blijven vinden.



Uitnodiging gemeenschappelijke zalving voor zieken en ouderen

Op woensdag 10 oktober 2018 willen wij in onze parochiekerk van Zoeterwoude Rijndijk en Leiderdorp een gemeenschappelijke ziekenzalving vieren. Deze viering zal die dag worden gehouden in de Goede Herder kerk en begint om 10.00 uur. Hiervoor nodigen wij u van harte uit.

Wanneer ziekenzalving? Als u merkt dat het leven niet zo gemakkelijk meer loopt. Als u ouder wordt of vanwege innerlijke of uiterlijke ongemakken, jong of oud. Gun uzelf dan nú al deze kans. Wacht niet tot het te laat is; het is steeds minder vanzelfsprekend dat op het laatste moment direct een priester beschikbaar is.

Als u aarzelt: overleg met uw familie, en als u vragen heeft, kunt u zich altijd wenden tot Stephanie Jägel (06-10460562) of tot pastoor W. Broeders.

Als u wilt deelnemen, wilt u dit dan doorgeven aan de parochie (tel. 071 5411510 op ma, wo, of vrijdagochtend). Dan weten wij op hoeveel mensen wij kunnen rekenen na afloop voor koffie of thee. Het is goed om niet alleen te komen. Laat u vergezellen door een of twee familieleden of vrienden. Ook zij zijn van harte welkom.

pastoor W. Broeders

Bedankje!

De kerkdeurcollecte voor de MIVA heeft het geweldige bedrag van € 317,20 opgebracht. Hartelijk dank daarvoor. Daarmee hebben wij ons steentje bijgedragen aan de verbetering van de zorg in Zimbabwe, zodat vooral de jongeren en kinderen met een handicap opgespoord kunnen worden en de broodnodige hulp krijgen.

Werkgroep MOV/Diaconie 'De Goede Herder'



Publieksdag Brielle, 80 jaar oorlog

In 2018 is het 450 jaar geleden dat de Tachtigjarige Oorlog begon: de opstand van de Nederlandse gewesten onder leiding van Willem van Oranje tegen hun landsheer koning Filips II van Spanje.

Het begin van de Nederlandse opstand wordt in 2018 landelijk herdacht. Veel musea en archieven besteden aan dit historische feit aandacht met een tentoonstelling of evenement. Meer informatie vindt u op:

www.80jaaroorlog.nl.

Publieke omroep de NTR en het Rijksmuseum Amsterdam presenteren dit najaar een televisieserie en een tentoonstelling waarin belangrijke plaatsen aan bod komen, waaronder Den Briel.

Tijdens de gratis toegankelijke publieksdag op 29 september geven de NTR en het Rijksmuseum een unieke voorproef over de totstandkoming van de aflevering over Brielle (uitzending op 5 oktober). Iedereen is welkom! de toegang is gratis. Wel graag van te voren aanmelden via

f.wout@bisdomrotterdam.nl. Het programma is als volgt:

- | | |
|---------------------------------|--|
| 10.00—12.00 Bedevaartskerk | Speciale openstelling en rondleiding |
| 12.00—14.30 Sint-Catharijnekerk | Streekarchief Voorne-Putten toont archiefstukken
Voorvertoning aflevering NTR over Brielle
Inleiding en presentatie Rijksmuseum
Uitvoering van de 1-Aprilvereniging
Muziek door geuzenkinderen |
| 14.30—15.00 Sint-Catharijnekerk | Hapje en drankje op eigen kosten |
| 15.00—16.00 | Gratis bezoek aan het Historisch Museum Den Briel of gratis rondleiding door stadsgidsen langs relevante 1 april locaties |

Francis Wout, perschef bisdom Rotterdam

Dag van de mantelzorg

Zorgt u voor iemand in uw naaste omgeving? Voor iemand die ziek is of een beperking heeft? Of kent u iemand die dat doet? Als blijk van waardering voor uw inzet nodigen de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude mantelzorgers van harte uit voor diverse activiteiten.

Donderdag 8 november, 14.00 – 16.00 uur High Tea with a touch of gold Restaurant de Jonker, Lange Voort 11-B-E te Oegstgeest
Donderdag 8 november, 17.00 – 21.00 uur Heerlijk Indisch buffet, Pluspunt Leiderdorp, Splinterlaan 156 te Leiderdorp
Vrijdag 9 november, 19.00 – 23.00 uur Voetjes van de vloer met muziek van Fleetway en een heerlijk diner Holiday Inn, Haagse Schouwweg 10 te Leiden
Zaterdag 10 november, 12.30 – 15.00 uur Lunchen met live muziek van de Netz Wijdezorg locatie Emmaus, Bennebroekweg 1 te Zoeterwoude



Aanmelden op: wijzijneva.nl. Ga naar 'Voor mantelzorgers' en klik op 'Dag van de mantelzorg'. U kunt zich aanmelden vanaf 26 september tot 29 oktober.

Marian Krol, Adviseur Informele Zorg Eva

Vrijwilliger gevraagd met auto

Wij zoeken iemand die 1 x per 4 weken twee dames (met rollator) op wil halen in Leiderdorp om mee te rijden naar de viering van zondagochtend 9.30 uur in de Goede Herderkerk.

Graag aanmelden bij Ellen Hartevelde 06-12284477 of h.hartevelde@ziggo.nl

Ellen Hartevelde





Kloosterweekenden met de Franciscaanse Beweging

Sinds 1 juli 2018 biedt de Franciscaanse Beweging kloosterweekenden aan. Tijdens die weekenden verblijf je in een franciscaans klooster en leef je mee op het ritme van de broeders en zusters. Tussen de gebeden en maaltijden door maak je kennis met, of verdiep je je verder in het leven van Franciscus en Clara van Assisi. Het ruime aanbod aan kloosterweekenden is verdeeld in kennismakings- en themaweekenden.

Tijdens de kennismakingsweekenden maak je je samen met de andere deelnemers (maximaal 9) op een laagdrempelige manier bekend met het leven van Franciscus. Wie was die man? Wat bewoog hem? Waar lag zijn diepste verlangen? En hoe kan zijn levenswijze ons in de 21e eeuw nog inspireren? Daarbij gaat het niet zozeer om kennisoverdracht, maar veel meer om het beleven en ervaren van zijn nalatenschap. De twee begeleiders zorgen dat het weekend in goede banen geleid wordt en geven sturing aan de gesprekken en verdieping.

Voor hen die al meer bekend zijn met het leven van Franciscus worden er themaweekenden georganiseerd. Tijdens die weekenden staat er één thema uit de franciscaanse spiritualiteit centraal. Denk bijvoorbeeld aan: Zoeken naar God, Verbondenheid ervaren, Vrede ontdekken, Schepping, Leven in Eenvoud, Spiegelen aan Clara, Franciscus in je Werk.

De Kloosterweekenden bij de Franciscaanse Beweging zijn een voortzetting van het oriëntatiewerk dat 40 jaar geleden door de kapucijnen is opgezet. Omdat er sinds 2015 geen kapucijnenkloosters meer zijn die voor meerdere dagen gasten kunnen ontvangen, worden de weekenden nu gehouden bij de zusters clarissen en de minderbroeders franciscanen. De organisatie komt per 1 juli in handen van een groep gemotiveerde en bevlogen vrijwilligers die onderdak hebben gevonden bij de Franciscaanse Beweging. De Franciscaanse Beweging is blij dat ze op deze manier bij kan dragen aan de verspreiding van het franciscaanse gedachtengoed in Nederland en mensen de mogelijkheid kan bieden kennis te maken met het kloosterleven dat nog steeds levend is.

Voor data en meer informatie over de kloosterweekenden kijk je op www.kloosterweekend.nl.
Franciscaanse Beweging



Reünie Banneux bedevaarten

Ieder jaar organiseert het Banneux comité bisdom Rotterdam in november een speciale reünie dag van het afgelopen bedevaarts jaar in: Ontmoetingscentrum De Acker, Park Berkenoord 2 in Pijnacker. Dit jaar wordt deze dag wordt op zaterdag 17 november gehouden.

Na de feestelijke Eucharistieviering, is er tijd om elkaar te ontmoeten tijdens de lunch. Daarna is er een muzikaal middagprogramma, met aansluitend het bidden van de Rozenkrans en een Plechtig Lof met zegening van de zieken.

Tevens is er gelegenheid om in het "winkeltje" artikelen uit Banneux te kopen.

Graag willen wij U uitnodigen om kennis te maken met de eenvoud, maar tegelijkertijd ook de gezelligheid van deze dag ter afsluiting van het bedevaart seizoen van Banneux 2018.

De zaal is vanaf 9.00 uur open en wordt u ontvangen met een kopje koffie of thee.

Voor verdere informatie of voor het aanvragen van een brochure kunt u zich wenden tot:

Mw. A.W. Opstal-Ammerlaan, tel. 015 3693148, e-mail: paula_opstal@hotmail.com, of:

Dhr. G.J. de Bruijn, tel. 070 320587, e-mail: gerard.debruijn@planet.nl.

Bezoek ook onze website: <http://www.banneux-comite-bisdom-rotterdam.nl>

Banneux comite

Koffie-inlopen voor alleenstaanden bij Brasserie Park

We hebben zulke leuke reacties gekregen op de koffie-inlopen, dat we besloten hebben ermee door te gaan! De opkomst was meestal rond de 25 personen, dat was buiten verwachting.

Voortaan gaan we elke 1e zondag van de maand koffiedrinken van 11.00-13.00 uur in Brasserie Park. Als de 1e zondag op een feestdag valt (3 oktober, Kerstmis, Pasen, Pinksteren, Moeder- of Vaderdag, Koningsdag), dan wordt het een week later. Dit is een duidelijke afspraak en makkelijk te onthouden.

De laatste keer bleek niemand het bezwaarlijk te vinden als andere alleenstaanden zich bij de groep aansluiten. Wij zijn door het overlijden van onze man/vrouw alleen komen te staan, maar er zijn veel meer mensen alleen, de reden doet er niet toe. Neem dus gerust iemand mee en maak in je omgeving de koffie-inlopen bekend. Alle alleenstaanden zijn welkom!

De ValentijnVerlorenborrel op Valentijnsdag blijft wel alleen voor weduwnaars en weduwen.

Saskia, Valentijn Verloren



VREDE EN ALLE GOEDS!

Aan allen die zich verbonden weten met de Franciscaanse Spiritualiteit.

Beste mensen,

Zoals gewoonlijk willen wij ook dit jaar het feest van Franciscus van Assisi vieren, zijn leven en sterven herdenken, en ons door zijn levenswijze en spiritualiteit laten inspireren.

Daarom nodigen wij - de Franciscaanse lekenorde O.F.S.- u van harte uit voor de Franciscus viering op donderdag 4 oktober om 19.30 uur in de Maria Middelaes kerk, Rijndijk 283 te Leiden.

Ook na de viering bent u weer van harte welkom om elkaar te ontmoeten, bij een kopje thee of koffie met natuurlijk het heerlijke Franciscaanse amandel koekje.

Namens de broederschap Portiuncula, heel graag tot ziens op donderdag 4 oktober.

Leo Koot, o.f.s. min.



Parochieberichten

Overleden:

Dick van der Hulst, overleden 5 juli 2018, 89 jaar oud

Peter Brouwer, overleden 21 juli 2018, 69 jaar oud

Pieter Frijns, overleden 2 augustus 2018, 82 jaar oud

Gedoopt:

Lucas Hendrik Hubertus Crans, gedoopt 9 september 2018, zoon van Andreas Crans en Liduina van Eyk.

Vieringen De Goede Herder

Zondag 16 september	09.30 uur Woord- en gebedsviering Voorganger: Thea Epskamp Met Dames- en Herenchoor
Woensdag 19 september	10.00 uur Woord- en gebedsviering Na afloop Herdershof: koffie en thee met een praatje
Zondag 23 september	09.30 uur Eucharistieviering Voorganger: Pastor R. Kurvers Met Dames- en Herenchoor <i>Kindernevendienst</i>
Woensdag 26 september	10.00 uur Woord- en gebedsviering Na afloop Herdershof: koffie en thee met een praatje
Zondag 30 september	09.30 uur Eucharistieviering Voorganger: Pastoor W. Broeders Met Kinderchoor <i>Kinderopvang aanwezig</i>
Woensdag 3 oktober	10.00 uur Woord- en gebedsviering Na afloop Herdershof: koffie en thee met een praatje
Zondag 7 oktober	09.30 uur Woord- en gebedsviering Voorganger: Thea Dingjan-Zonneveld Met Jongeren-Middenchoor <i>Kinderopvang aanwezig</i>
Woensdag 10 oktober	10.00 uur Woord- en gebedsviering Na afloop Herdershof: koffie en thee met een praatje
Zodnag 14 oktober	09.30 uur Eucharistieviering Voorganger: Pastoor W. Broeders Met Dames- en Herenchoor

Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten en vieringen van de parochie? Meld u dan (gratis) aan als abonnee van onze weblog 'Uit de Schaapskooi'. U kunt deze vinden op <http://www.parochiekerndegoedeherder.nl>. Aan de rechterkant kunt u zich middels uw e-mail adres eenvoudig aanmelden.

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 12 oktober 2018.

Inleveren kopij uiterlijk vrijdag 5 oktober 2018.

