

## Parochiekern De Goede Herder

Postadres: Hoge Rijndijk 18

2382 AS Zoeterwoude

[www.parochiekerndegoedeherder.nl](http://www.parochiekerndegoedeherder.nl)

Telefoon secretariaat: ma-/wo-/vr-ochtend 09.00-12.00 uur:

071 - 541 15 10

Eerst aanspreekbare: pastoor W. Broeders

E-mail secretariaat: [degoedeherder@yahoo.com](mailto:degoedeherder@yahoo.com)

E-mail ledenadministratie: [adm.degoedeherder@yahoo.com](mailto:adm.degoedeherder@yahoo.com)

E-mail redactie nieuwsbrief: [nieuwsbrief.degoedeherder@yahoo.com](mailto:nieuwsbrief.degoedeherder@yahoo.com)

Rek.nr. kerkbijdrage: NL12 RABO 0335 6021 85 t.n.v. De Goede Herder

Rek.nr. voor giften (ook misintenties) NL08 RABO 0375 3053 27 (o.v.v. doel)

Rek.nr. voor restauratie De Goede Herder kerk NL94 INGB 0000 0454 70 (o.v.v. restauratie)



## Nieuwsbrief 12

### Brood en Rozen, diaconie het hele jaar door



De diaconale kalender van het Bisdom Rotterdam heeft de titel "Brood en Rozen" en dat is ook de naam van de diaconieprijs, die het Bisdom uitreikt aan initiatieven rond Diaconie "ver weg" (MOV) en diaconie "dichtbij". 'Brood en Rozen' is ontleend aan een voorval in het leven van de H. Elisabeth van Thüringen, die veel aandacht had voor zieken en armen. Haar schoonfamilie was bang dat zij het familiekapitaal weggaf aan de armen. Toen zij op een dag weer onderweg was naar de zieken, werd zij door een familielid aangehouden en gesommeerd om de inhoud van haar rokken te tonen. Toen ze haar rokken opende, vielen er geen broden, maar rozen uit.

Onze kerk kent meer diaconale Heiligen: St. Franciscus, St. Maarten, H. Nicolaas, Vincentius a Paolo, de Zalige Peerke Donders en vele anderen. En wie kent uit de vorige eeuw Abbé Pierre niet, de priester-arbeider, en Joseph Wresinsky, die leefde met de allerarmsten. Zij strekken ons tot voorbeeld.

Door hen geïnspireerd is de Werelddag van de Armen een logisch gevolg om ons op te roepen, de armen nabij te zijn. In onze parochiegemeenschap De Goede Herder is er ruimschoots aandacht besteed aan de Werelddag onder het thema "Zalig zijn de Armen". In de verkondiging, bij de voorbede en met de gekozen liederen stonden zij centraal. Ook de parochiedag stond in het teken van Diaconie. Op zaterdag 17 november hebben vrijwilligers levensmiddelen ingezameld voor mensen, die afhankelijk zijn van de Voedselbank. 24 kratten! En de loterij bracht liefst € 506 op, zodat het mogelijk wordt voor de Voedselbank om hun cliënten met Kerstmis te trakteren op een heerlijk stukje kaas. Geweldig!

Toch heeft de Diaconale Commissie Medemens iets gemist. Waar waren de armen? De dak- en thuislozen, jongeren, die het huis ontvluchten, omdat de ouders op hun uitkering gekort worden, als zij thuis blijven wonen. Vluchtelingen, ex-gedetineerden bij Exodus. Zij lagen net zoals Lazarus nog voor de deur van onze kerk. Ook zij hadden graag een kopje koffie met één van de heerlijke baksels met ons gedeeld. Ook zij hadden graag hun verhaal verteld. Wij hadden hen een luisterend oor, een stem, kunnen geven.

Werelddag is niet bedoeld om iets te doen voor de armen, maar om hen te laten merken, dat zij welkom zijn en wij het leven met hen willen delen. Dat zij als mens waardevol zijn in Gods en in onze ogen.

Wellicht is deze optie nog een brug te ver voor onze gemeenschap en is er tijd nodig om te groeien naar een diaconale parochiekern waar wij, net zoals Franciscus, niet tevreden zijn om melaatsen te omhelzen en hen aalmoezen te geven, maar ervoor kiezen om in Gubbio bij hen te gaan wonen.

*Diaconale Commissie Medemens*



### Uitnodiging Kindje wiegen

Kerst is voor iedereen, ook voor de allerkleinsten. Op eerste kerstdag om 14:00u is er voor die kinderen Kindje wiegen in de Goede Herderkerk in Zoeterwoude. Je kunt luisteren naar een kerstverhaal dat wordt verteld bij de kribbe en we zingen kerstliedjes om er zo een echt vrolijk samenzijn van te maken. Natuurlijk zijn ook alle familieleden, vrienden, kennissen en

buren van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

Als jij ook wilt komen, dan mag je jouw eigen kerstkindje (pop/knuffel) uiteraard meenemen in een warme doek zodat je die tijdens het verhaal lekker kunt wiegen.



### **Op weg naar het Kerstfeest**

Alle grote feesten moeten goed voorbereid worden. Ook het kerstfeest. Aan alles wordt gedacht, ook aan de inwendige mens! De geestelijke mens dus ook!

De Advent is de tijd om ons voor te bereiden op het komende kerstfeest: God wordt mens in ons midden. Vier zondagen, iedere week, wordt er een kaars ontstoken. Steeds meer licht. En ons eigen hart? Is

daar ruimte om het Licht van Kerstmis te ontvangen?

Op onze weg door het leven maken wij fouten, misstappen, ten overstaan van onze medemens, maar ook ten overstaan van God. Daarom is het goed dat wij, op weg naar het komend Kerstfeest, de gelegenheid krijgen om de barmhartigheid van God te ontvangen in de boeteviering. Wij vragen in deze viering om Gods vergeving over al onze fouten en tekortkomingen.

Ik nodig u allen uit voor deze viering op woensdag 19 december om 19.00 uur in de Goede Herder Kerk.

*Pastoor W. Broeders*

### **Verkoop Menswording**

Diverse kranten hebben bericht dat De Menswording is verkocht aan een projectontwikkelaar en dat het College van B&W in Leiderdorp bereid is in te stemmen met het realiseren van een appartementengebouw (hoewel daarvoor nog een wijziging van het bestemmingsplan nodig is).

Hoe heeft het zo kunnen lopen? Is er wel serieus geprobeerd het voormalige kerkgebouw een nieuwe bestemming te geven? Anders gezegd: waarom is het niet verkocht aan een partij die het gebouw zou laten staan?

Het parochiebestuur (dus van de HH Petrus en Paulus, kortweg HHPP) heeft jarenlang geprobeerd het gebouw dat velen zo dierbaar is te behouden. Als eigenaar van kerkgebouw en de grond waarop de kerk staat heeft het bestuur met diverse geïnteresseerde partijen onderhandeld over verkoop. Het is goed om nog eens te benadrukken dat de beheercommissie van de Goede Herder niet bij deze onderhandelingen betrokken was.

De gesprekken met mogelijke kopers begonnen al in 2012, voor de parochiefusie. Eerst met een begrafenisondernemer, die alvast wel wilde huren totdat de kerk gesloten zou worden. Daar waren we ver mee gevorderd, inclusief het ontruimen van bepaalde kasten, maar het liep spaak.

De volgende serie gesprekken was met de culturele sector waaronder de MOL, Muziekonderwijs Leiderdorp. Ook werd een proefrepetitie met diverse koren gehouden. Ook dat leidde niet tot het gewenste resultaat.

Wat was gewenst? Voldoende geld om – samen met de verkoop van de pastorie aan de Hoge Rijndijk – de verbouwing van de Meerburgkerk tot Goede Herderkerk mogelijk te maken. Dat was ook de expliciete eis van het bisdom. We schrijven inmiddels eind 2014.

Toen kwamen weer uitvaartondernemers in beeld, maar intussen was het enthousiasme bij het bisdom voor dit soort gebruik ernstig bekoeld. Daarna is er lang gesproken met diverse vertegenwoordigers uit de medische hoek. Ook dat bleek uiteindelijk niet haalbaar en zijn we in de zomer van 2017 aangeland.

Toen pas is het bestuur serieus gaan praten met een projectontwikkelaar die al een tijd in de wachtkamer had gezeten. Eind 2017 werd een voorlopig koopcontract getekend, waarna begin 2018 op een vergadering van de Leiderdorpse gemeenteraad kon worden ingesproken door voor- en tegenstanders. Ter vergadering kwam een partij wederom in beeld die in eerste instantie een niet serieus te nemen (laag) bod had uitgebracht en dat nu wat verhoogde, maar die viste achter het net. De projectontwikkelaar heeft aangeboden in het te bouwen complex (na sloop van de kerk) ruimte beschikbaar te stellen voor wijkactiviteiten.

Onlangs heeft de projectontwikkelaar de ontbindende voorwaarden laten vallen, waardoor de verkoop begin 2019 zeker is en de parochie niet langer de eigenaar is van kerkgebouw en grond.

Het blijft jammer dat het kerkgebouw niet behouden kan blijven, maar de biedingen van andere partijen lagen door de jaren zó ver af van de ingeschatte opbrengst, dat het bestuur de kloof niet kon overbruggen.

Wij menen dat wij een alleszins te verdedigen deal gesloten hebben.

*Wilbert van Erp en Wilbert Hettinga, verantwoordelijke bestuurders van de parochie*



## Nu daagt het in het oosten, lezingen en liederen op weg naar Kerstmis

Kom zondagmiddag 16 december naar de Goede Herderkerk, om een oud verhaal te beluisteren en bezingen, een verhaal dat elk jaar weer als nieuw in de oren klinkt – over een licht dat de duisternis doorbreekt, hoop op toekomst, over een koninklijk kind geboren in een stal.

Het verloop van de dienst, waarin lezingen en liederen elkaar afwisselen, volgt een kerstavondtraditie uit de Anglicaanse Kerk, *A Festival of Nine Lessons and Carols*. Met medewerking van het Goede Herderkoor (voor deze gelegenheid uitgebreid met projectzangers) onder leiding van Ans Bulles. António Pedrosa bespeelt het orgel. Voorganger is Thea Epskamp, geassisteerd door lectoren uit alle geledingen van onze parochiegemeenschap.

Er zullen liederen klinken uit het Engelse en Nederlandse kerstrepertoire:

Once in royal Davids city	Nu daagt het in het oosten
Als tussen licht en donker	A babe is born I wys
Een ster ging op uit Israël	O kom, o kom, Immanuël
Ding, dong, merrily on high	God rest you merry gentlemen
The first Nowell	Coventry Carol
We three kings.	Wij komen tezamen

Hoor, de eng'len zingen d'eer.

De lezingen over het naderende heil zijn genomen uit de bijbelboeken Genesis, Jesaja (Oude Testament), Lucas, Matteüs en Johannes (Nieuwe Testament).

De toegang is gratis. Na afloop is er een deurcollecte voor Serious Request en in het atrium gelegenheid om na te praten bij een drankje. Aanvang: 15:30 uur. Zaal open: 15:00 uur.

*André Bouwman*



## Uit de Beheercommissie

In de nieuwsbrief van november konden wij u al iets melden over enkele geplande aanpassingen die we in en rond het kerkgebouw willen realiseren. Inmiddels zijn zowel de schuine opgang aan de zijde van de parkeerplaats als de traptreden bij de ingangen van de kerk door middel van etsen stroever gemaakt zodat er een veilige entree mogelijk is. De leverancier van de geluidsinstallatie heeft in samenspraak met onze kosters enkele aanpassingen gedaan aan de geluidsinstallatie zodat de verstaanbaarheid beter is geworden, ook bij gebruik van de handmicrofoons. De kans op "rondzingen" is hiermee hopelijk geminimaliseerd. Ook is er nogmaals gekeken naar de ramen hoog in de kerk en in de koepel. Daarbij zijn enkele flinke tochtgaten geconstateerd die op korte termijn aangepakt zullen worden zodat klachten van tocht zullen verminderen en hopelijk tot het verleden gaan behoren. We realiseren ons wel dat de klimaatbeheersing met Kerstmis nog niet optimaal zal zijn, zeker als de ingang aan de Rijndijkzijde veel open staat (wat met de verwachte Kerstdrukke onvermijdelijk is).

In de samenwerking binnen de Regio Oost van onze Parochie HH. Petrus en Paulus zijn flinke stappen gezet. Steeds vaker maken we gebruik van elkaars expertise, met name op de aandachtsvelden Financiën, Gebouwenbeheer en Communicatie. In feite vormen wij met de leden van de beheercommissies van Sint Jan's Onthoofding in Zoeterwoude Dorp en van Sint Laurentius in Stompwijk nu een gezamenlijke BC voor de Regio Oost. Ons lokale bestuur krijgt daarmee op termijn de naam Locatieraad. In de praktijk zal er echter voor u als parochianen niets veranderen als het gaat om de bereikbaarheid en de verantwoordelijkheid van de diverse BC-leden. Vanuit de Regio Oost gaat Marianne Turk als vertegenwoordiger deel uitmaken van het nieuw te vormen Parochiebestuur.

Na de jaarwisseling gaat onze Werkgroep Kerkbalans weer aan de slag om de jaarlijkse actie voor de kerkbijdrage onder uw aandacht te brengen. Met inzet van velen is er in 2018 weer veel tot stand gebracht binnen onze Parochiekern en mogen we trots zijn op deze bloeiende gemeenschap!

Wij wensen u een Zalig Kerstfeest en een voorspoedig 2019!

*Namens de Beheercommissie van Parochiekern De Goede Herder*

*Gerard van der Hulst*



## Parochieberichten

*Overleden:*

Kees van der Meer, overleden 13 november 2018, 93 jaar oud

Trudy van de Kamp, overleden 6 december 2018, 92 jaar oud

Simon Honselaar, overleden 11 december 2018, 92 jaar oud

## Vieringen De Goede Herder

Zondag 16 december	<b>3<sup>e</sup> zondag van de Advent</b> 09.30 uur Woord- en gebedsviering Voorganger: Thea Dingjan-Zonneveld Met Dames- en herenchoor <i>Met Kindernevendienst</i>
Woensdag 19 december	10.00 uur Woord- en gebedsviering Na afloop Herdershof: koffie en thee met een praatje  19:00 uur <b>Boeteviering</b> Voorganger: Pastoor W. Broeders Met Dames- en herenchoor
Zondag 23 december	<b>4<sup>e</sup> zondag van de Advent</b> 09.30 uur Eucharistieviering Voorganger: Pastoor W. Broeders Met Jongerenchoor <i>Kinderopvang aanwezig</i>
Maandag 24 december	<b>Kerstavond</b> 19.00 uur Gezinsviering Voorganger: Thea Epskamp Met Kinder- en Tienerchoor  21.30 uur Eucharistieviering Voorganger: Pater Th Moons Met Dames- en Herenchoor  23.30 uur Eucharistieviering Voorganger: Pastoor W. Broeders Met Jongeren/Middenchoor
Dinsdag 25 december	<b>Kerstmis</b> 09.30 uur Eucharistieviering Voorganger: Pastoor W. Broeders Met Dames- en Herenchoor  14.00 uur Kindje wiegen
Zondag 30 december	<b>Feest van de Heilige Familie</b> 09.30 uur Eucharistieviering Voorganger: Pastoor Versteegen Met Dames- en Herenchoor
Dinsdag 1 januari	<b>Nieuwjaarsdag</b> 09.30 uur Eucharistieviering Voorganger: Pastoor W. Broeders Volkszang met muzikale ondersteuning
Zondag 6 januari	<b>Openbaring des Heren</b> 09.30 uur Eucharistieviering Voorganger: Pastoor W. Broeders Met kinderchoor <i>en kinderopvang</i>
Zondag 13 januari	<b>Doop van de Heer</b> 09.30 uur Eucharistieviering Voorganger: Pater van Ulden Met Dames- en Herenchoor

Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten en vieringen van de parochie? Meld u dan (gratis) aan als abonnee van onze weblog 'Uit de Schaapskooi'. U kunt deze vinden op <http://www.parochiekerndegoedeherder.nl>. Aan de rechterkant kunt u zich middels uw e-mail adres eenvoudig aanmelden.

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 18 januari 2019.

**Inleveren kopij uiterlijk vrijdag 11 januari 2019.**

