

Parochiekern De Goede Herder

Postadres: Hoge Rijndijk 18

2382 AS Zoeterwoude

www.parochiekerndegoedeherder.nl

Telefoon secretariaat: ma-/wo-/vr-ochtend 09.00-12.00 uur:
071 - 541 15 10

Eerst aanspreekbare: pastoor W. Broeders

E-mail secretariaat: degoedeherder@yahoo.com

E-mail ledenadministratie: adm.degoedeherder@yahoo.com

E-mail redactie nieuwsbrief: nieuwsbrief.degoedeherder@yahoo.com

Rek.nr. kerkbijdrage: NL12 RABO 0335 6021 85 t.n.v. De Goede Herder

Rek.nr. voor giften (ook misintenties) NL08 RABO 0375 3053 27 (o.v.v. doel)

Rek.nr. voor restauratie De Goede Herder kerk NL94 INGB 0000 0454 70 (o.v.v. restauratie)



Nieuwsbrief 1



Foto Peter van Mulken

Oriëntatiedag Vronesteyn zondag 10 februari 2019

Op zondag 10 februari staan de deuren van Vronesteyn wijd open, voor iedereen die erover denkt om priester of diaken te worden. Het Voorburgse huis aan de Vliet ontvangt die dag belangstellenden die nadenken over hun plaats in de kerk.

Misschien denk je erover priester te worden, maar weet je niet wat daar allemaal bij komt kijken. Of misschien denk je dat het diaconaat iets voor je is, maar wil je eerst weten wat dat inhoudt. Misschien wil je eens met iemand praten omdat je gelooft dat je roeping voelt, maar...

Op de Oriëntatiedag kun je met al jouw vragen terecht bij de rector van de priester- en diakenopleiding, maar ook bij de spiritueel (een geestelijk leidsman die bij de opleiding is betrokken) en natuurlijk bij de studenten. Je krijgt informatie over het opleidingstraject, de studie, de geestelijke vorming en stages. Je kunt het huis zien waar de studenten wonen, de kapel waar de vieringen worden gehouden, de bibliotheek, en de woonkamer. De studenten kunnen jou vertellen hoe het is om in Vronesteyn je vorming en toerusting te krijgen, en zij kunnen je bijvoorbeeld de studieboeken laten zien.

Om 14.00 uur wordt iedereen welkom geheten, daarna is er alle ruimte voor informatie en vragen in twee groepen: een voor de belangstellenden voor het priesterschap, de ander voor degenen die meer willen weten over het diaconaat.

Vronesteyn is gemakkelijk met de trein te bereiken: vijf minuten lopen vanaf halte Voorburg-Leidschendam. Het adres is Park Vronesteyn 14, 2271 HS Voorburg. Laat je weten dat je komt? Wil je nu al meer weten, kijk dan op www.vronesteyn.nl.

Graag tot ziens!

Rector Walter Broeders

T: 070 - 3873804

M: 06-271 401 17

E: w.broeders@bisdomrotterdam.nl

Borrel ValentijnVerloren op 14-februari



Voor de zesde keer zijn alle weduwnaars en weduwen welkom op Valentijnsdag, donderdag 14 februari van 20.00-23.00 uur a.s. De locatie wordt later bekend gemaakt, maar waarschijnlijk gaan we naar Brasserie Park. Onder het genot van koffie, thee of iets sterkers, vieren we het leven. We proosten met elkaar, met onze eigen Valentijn in gedachten. Er zijn geen kosten aan verbonden, je betaalt alleen de drankjes die je zelf nuttigt en je hoeft je niet van te voren op te geven. Bij de ingang word je begroet. Vooral de weduwnaars en weduwen die het moeilijk vinden ergens weer alleen naartoe te gaan, moedigen we aan gewoon te komen. Kom eens kijken, je bent vrij zo lang te blijven als je wilt.

Leiderdorp Samen uit, Saskia

De Hongerdoek

Tijdens de vastentijd 2019 (7 maart tot en met Goede Vrijdag 19 april) zijn in de Domkerk in Utrecht zogenaamde 'hongerdoeken' te zien, een eeuwenoude kunstvorm. Het is een overzichtstentoonstelling met het thema: 'Hongeren naar Gerechtigheid'. Het gebruik van de hongerdoek stamt uit de Middeleeuwen. Tijdens de Vastentijd hingen de doeken in de kerk om het zicht op het altaar te ontnemen als een aansporing voor de mensen om tot inkeer te komen. De doeken toonden afbeeldingen van verhalen uit de Bijbel: vanaf het Scheppingsverhaal tot aan de laatste levensdagen van Jezus. Vanwege de vastentijd en het daarbij horende hongergevoel, kwam de benaming 'hongerdoek' in zwang. Na de Reformatie verdween het gebruik van de hongerdoek.

In 1976 gaf Misereor, de Duitse missieorganisatie, de oude Middeleeuwse traditie een nieuw leven. Nu om te dienen als bezinning op het leven en lijden van Jezus. De doeken leggen verbinding tussen de traditie van vasten en de hedendaagse wereldwijde problemen als honger en armoede. Elke twee jaar nodigt Misereor een schilder uit Afrika, Zuid-Amerika of Azië uit om een schilderij te maken. Van dit schilderij worden hongerdoeken gemaakt, die gebruikt worden voor bezinningsmomenten tijdens de veertigdagentijd in Protestantse en Rooms-katholieke kerken.



Illustratie: Hongerdoek 2017, 'Ik ben omdat wij zijn'. Chidi Kwubiri (1966), Umuahia, Nigeria

De Hongerdoek 2019 met titel 'Mens, waar ben je?' is vervaardigd door Uwe Appold. We zullen hiervan een aantal A4jes met uitleg bij Vastenactie bestellen.

Ook zal de uitleg van de Hongerdoek, die door de werkgroep Diaconie/MOV voor dit jaar gekozen wordt, op de leestafel liggen. De kerk van de Menswording bezat vele hongerdoeken. Ieder met een eigen verhaal. De werkgroep Diaconie/MOV heeft hieruit 5 exemplaren gekozen voor de nieuwe parochiekern 'De Goede Herder'. De overige zijn aan het Bisdom gegeven met de bedoeling om deze uit te lenen aan kerkgemeenschappen, die de aanschaf van een hongerdoek niet kunnen bekostigen. *Werkgroep Diaconie/MOV 'De Goede Herder'*

Stichting Baby Hope

'Gooi uw ongebruikte kraammaterialen niet weg, u kunt er levens mee redden!' In 2003 heeft een moeder, die veel kraammateriaal over had, erbij stil gestaan, dat dat materiaal goed gebruikt kon worden in ontwikkelingslanden, waar veel baby's en kraamvrouwen sterven door gebrek aan hygiëne. Toen is de Stichting Baby Hope ontstaan, die kraammateriaal inzamelt voor projecten in Tanzania, Kameroen, Ghana, Benin, Suriname en een aantal Oost Europese landen. Via betrouwbare kanalen komt het kraammateriaal op de juiste plek terecht. Een andere taak van de Stichting is het opleiden van verloskundigen en ziekenhuispersoneel. Zij leren om op hygienische wijze om te gaan met het materiaal. Moeders en baby's krijgen hierdoor meer kans om te overleven, zodat de moeder haar baby levend en wel aan haar borst kan drukken.

Intussen zijn er in Nederland 320 inzamelpunten met een netwerk van vrijwillig(st)ers. U kunt de Stichting Baby Hope ook steunen met een bijdrage. Het rekeningnummer is NL54INGB9599914 Met deze giften kunnen verloskoffers worden aangeschaft, maar ze worden ook gebruikt om bloedtransfusie (€ 7,50) of een keizersnede (€ 100) mogelijk te maken. De R.K. Diaconie heeft jaren geleden veel aandacht besteed aan de Stichting Baby Hope met als positief gevolg een inzamelpunt in de Pastorie van de Petruskerk aan de Lorentzkade 16a. Dit inzamelpunt is van maandag- t/m donderdagmorgen open tussen 9.30 en 11.30 uur. Ook in Leiderdorp is een inzamelpunt gevestigd. U kunt kraammateriaal inleveren bij mevrouw Jetske Gravekamp-Dobma, Rozemarijntuin 4. Gelieve vooraf even een afspraak te maken via e-mail: jetskedobma@gmail.com.

Voor verdere informatie verwijzen we u naar de website: www.stichtingbabyhope.org. Het is de moeite waard om te lezen, hoe deze stichting te werk gaat om moeder- en kindsterfte uit de wereld te bannen. Dit is een van de millenniumdoelen. Binnenkort liggen er folders op de leestafel. Neem er gerust een mee om binnen uw familie- en vriendenkring aandacht te vragen voor de Stichting Baby Hope.

Werkgroep Diaconie/MOV 'De Goede Herder'



Vieringen De Goede Herder

Zondag 20 januari	09.30 uur Eucharistieviering Voorganger: Pastor R. Kurvers Met Jongeren/Middenkoor <i>Kinderopvang aanwezig</i>
Woensdag 23 januari	10.00 uur Woord- en gebedsviering Na afloop Herdershof: koffie en thee met een praatje
Zondag 27 januari	09.30 uur Woord- en gebedsviering Voorganger: Thea Dingjan-Zonneveld Met Dames- en Herenkoor
Woensdag 30 januari	10.00 uur Woord- en gebedsviering Na afloop Herdershof: koffie en thee met een praatje
Zondag 3 februari	09.30 uur Woord- en gebedsviering Voorganger: Thea Epskamp Met Kinderkoor <i>Kinderopvang aanwezig</i>
woensdag 6 februari	10.00 uur Woord- en gebedsviering Na afloop Herdershof: koffie en thee met een praatje
Zondag 10 februari	09.30 uur Eucharistieviering Voorganger: Pastoor W. Broeders Met Dames- en Herenkoor <i>Er is kindernevendienst</i>
woensdag 13 februari	10.00 uur Eucharistieviering Na afloop Herdershof: koffie en thee met een praatje
Zondag 17 februari	09.30 uur Eucharistieviering Voorganger: Pastoor W. Broeders Met Dames- en Herenkoor
Woensdag 20 februari	10.00 uur Woord- en gebedsviering Na afloop Herdershof: koffie en thee met een praatje

Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten en vieringen van de parochie? Meld u dan (gratis) aan als abonnee van onze weblog 'Uit de Schaapskooi'. U kunt deze vinden op <http://www.parochiekerndegoedeherder.nl>. Aan de rechterkant kunt u zich middels uw e-mail adres eenvoudig aanmelden.

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 22 februari 2019.

Inleveren kopij uiterlijk vrijdag 15 februari 2019.

