

Parochiekeren De Goede Herder

Postadres: Hoge Rijndijk 18

2382 AS Zoeterwoude

www.parochiekerndegoedeherder.nl

Telefoon secretariaat: ma-/wo-/vr-ochtend 09.00-12.00 uur:

071 - 541 15 10

Eerst aanspreekbare: pastoor W. Broeders

E-mail secretariaat: degoedeherder@yahoo.com

E-mail ledenadministratie: adm.degoedeherder@yahoo.com

E-mail redactie nieuwsbrief: nieuwsbrief.degoedeherder@yahoo.com

Rek.nr. kerkbijdrage: NL12 RABO 0335 6021 85 t.n.v. De Goede

Herder

Rek.nr. voor giften (ook misintenties) NL08 RABO 0375 3053 27 (o.v.v. doel)

Rek.nr. voor restauratie De Goede Herder kerk NL94 INGB 0000 0454 70 (o.v.v. restauratie)



Nieuwsbrief 2

Vastenactie 2019: Thema 'Schoon water verandert alles'

Even je handen wassen, een glas water pakken, de wc doortrekken of thee zetten: we staan er in Nederland nauwelijks bij stil wat een luxe het is, dat we kranen in huis hebben waar altijd schoon, veilig water uit komt. In grote delen van de wereld is water ver weg en vaak ook onveilig.

Enkele cijfers: 844 miljoen mensen hebben geen schoon drinkwater ter beschikking; 263 miljoen mensen moeten langer dan een uur lopen voor water; iedere 90 seconden sterft een kind door vervuild water.



Vastenactie werkt mee aan het oplossen van de watercrisis door waterprojecten in Niger, Congo, Sierra Leone, Nicaragua en Indonesië te ondersteunen. Daar zorgt men voor infiltratiesystemen, putten, pompen en opslagtanken. Oplossingen die schoon water brengen bij de mensen, die het nodig hebben. En er worden watercomités gevormd om toezicht te houden. Willen we de watercrisis een halt toeroepen, dan zal er bij ons een mentaliteitsverandering moeten plaats vinden. Zuinig omgaan met het kostbare water. 'Even minderen voor een ander' is geen vrijwillige keuze meer, maar pure noodzaak. Wij gebruiken 130 liter water per persoon, per dag. Het water, dat we thuis gebruiken is slechts 2% hiervan. Echter het stukje rundvlees op ons bord kost 16.000 liter water per kilo; en het katoenen T-shirt, dat we willen aanschaffen heeft 2.700 liter water gekost. Om ervoor te zorgen, dat we ons dagelijks kopje koffie kunnen drinken is 140 liter water nodig. Dat wordt virtueel of verborgen water genoemd. Er is wereldwijd een watervoetafdruk gemaakt. Kijk op www.nudge.nl/projects/watervoetafdruk, dan wordt het duidelijk, dat we ons in de komende Vastentijd moeten bezinnen op onze manier van leven. 'Minderen voor een ander', opdat onze medebewoners op deze aardbol deel van leven krijgen.

Werkgroep MOV/Diaconie 'De Goede Herder'

Kijken naar de hongerdoek uit Haiti.

In de 'Contactschakel', het blad van de Menswording stond in 1999 een goede uitleg van de hongerdoek uit Haiti. Daar de MOV van de Goede Herder voor dit doek heeft gekozen, willen wij u deze uitleg niet onthouden.

"Het centrale gegeven op de doek is Jezus aan de kruisboom. De takken en wortels van de boom lopen uit in de andere taferelen rondom. Opvallend is het kleurverschil van het donker (beneden) naar het licht (boven). Het water (aan de onderkant) staat vaak in de bijbelse symbooltaal voor dood en gevaar. Beginnend aan de zijkanten naar de bovenkant van de doek staat de regenboog, waarmee God in het Noachverhaal de mensen belooft dat zij niet door de wateren zullen omkomen.

Negen taferelen

Op de doek zijn negen taferelen te onderscheiden. Elk tafereel is een verstrengeling van vertrouwde bijbelverhalen met de hedendaagse werkelijkheid. Prominent midden op de doek staat Jezus aan de kruisboom als de weg naar de Verrijzenis. De boomwortels steken diep in de modderpoel van menselijke ellende. Maar juist uit die poel haalt de kruisboom het voedsel om goede vruchten te kunnen dragen. Dit alles symboliseert dat Jezus niet vlucht voor de nariigheid in de wereld. Hij deelt onze menselijke ellende en maakt alles tot vruchten van goedheid.



Haiti is een land dat door menselijk onrecht ongelukkig is, maar van nature een paradijs zou kunnen zijn (afbeelding midden boven). De natuur levert voldoende vruchten om samen met Jezus aan tafel te gaan (rechtsboven). Dat de wereld geen paradijs is, komt omdat de Mensenrechten niet worden nageleefd. De blanke leraar van de missieschool (linksboven) leert de mensen lezen en leert hen ook de Tien Geboden, die Mozes op de stenen tafels heeft geschreven. Maar, zonder de eerbied voor God blijven verklaringen over Mensenrechten een dode letter, onverschillig of ze in het Frans, de taal van de rijken – of in het Creools, de armentaal worden geschreven.

De bootvluchtelingen (linksonder) zijn in hun ellende niet alleen. Jezus is bij hen zoals Hij dat ook was bij de vissers tijdens de storm op het meer. Ook in oorlog en geweld deelt Hij het leed van de slachtoffers (middenonder). Hij vraagt ons 'het zwaard in de schede te steken', maar wordt intussen zelf gevangene van het geweld. Uit de wateren van het geweld, zoals vroeger de zondvloed, krabbelen mensen omhoog. Zij vinden echter nog lang geen paradijs, maar de Babylonische gevangenschap, hier rechtsonder voorgesteld door de hekken van een concentratiekamp.

Jezus als middelaar

De middelste voorstellingen laten Jezus als bemiddelaar zien. Links naast de kruisboom staat Hij op de aarde. Hij leeft hier, naar het verhaal van de bekoring in de woestijn, met de wilde dieren. Maar anders dan Hij weerstaan de mensen de bekoring niet: hun huizen en auto's (rechts van de wereldbol) zijn voor hen meer waard dan de door hen misbruikte aarde (links van de wereldbol). Het schenden van de Schepping voor eigen gewin loopt op het doek parallel met het misbruik van de godsdienst te eigen bate. Rechts van de kruisboom houdt Jezus in een hedendaagse kerk zijn donderpreek over het misbruiken van wat heilig is, met de tempeluitdrijving op de achtergrond'

Bron: Bisdóm Rotterdam/ Werkboek Hongerdoek uit Haiti.

De MOV/Diaconie werkgroep zal in de kerk afbeeldingen van deze Hongerdoek klaar leggen. Werkgroep MOV/Diaconie 'De Goede Herder'

WAT MAG U INLEVEREN

WEL INLEVEREN



DRAAGBARE KLEDING



LINGERIE



SCHOENEN/SOKKEN



TASSEN/ACCESSOIRES



HUISHOUDTEXTIEL

NIET INLEVEREN



VUILE KLEDING



SPEELGOED & KNUFFELS



AFVAL



KUSSENS/DEKBEDDEN



VLOERBEDEKING



S. V.P. KLEDING SCHOON IN GESLOTEN ZAKKEN AANLEVEREN.
SOKKEN EN SCHOENEN GRAAG PER PAAR GEBONDEN.
SPAAR HET MILIEU EN HELP ANDEREN!

Sam's Kledinginzamelingsactie

Sam's Kledinginzamelingsactie is voornemens om op zaterdag, 16 maart aanstaande langs te komen bij de Scheppingskerk aan de van Poelgeestlaan in Leiderdorp en bij De Goede Herder kerk aan de Hoge Rijndijk in Zoeterwoude Rijndijk.

Vrijwilligers van de beide Diaconieën zullen de ingeleverde zakken met kleding, schoeisel en huishoudtextiel in ontvangst nemen.

Tijden: vanaf 9 uur tot 11.30 uur. Met de opbrengst van de kleding zal Cordaid Mensen in Nood de mensen helpen op Sulawesi, die op 28 september 2018 door een aardbeving en een tsunami met aardverschuivingen getroffen zijn. Cordaid Mensen in Nood verleent niet alleen de eerste noodhulp, maar blijft op zijn post om ook bij de wederopbouw de mensen tot steun te zijn. Dit zal een lange tijd in beslag nemen.

Werkgroep MOV/Diaconie 'De Goede Herder'

Oecumenische vespers in de Veertigdagentijd

In samenwerking met de Dorpskerk in Leiderdorp vindt er in de Vastentijd wekelijks een vesperviering plaats op donderdag, afwisselend in de Dorpskerk en in de Goede Herder Kerk. Deze vieringen beginnen om 19.15 uur en vinden plaats op de volgende donderdagavonden:

- 7 maart in de Dorpskerk
- 14 maart in De Goede Herder
- 21 maart in de Dorpskerk
- 28 maart in De Goede Herder
- De vijfde vesperavond is op 04 april in de Dorpskerk. Vooraf aan deze vijfde vesper is er in de Dorpskerk een sobere maaltijd. Deze begint om 18.00 uur.
- De zesde vesper is een boeteviering met handoplegging door een voorganger uit de katholieke kerk en een voorganger uit de protestantse kerk en is op 11 april in De Goede Herder.

De vespergroep



Activiteiten van het Titus Brandsma Instituut

Het Titus Brandsma Instituut, genoemd naar de karmeliet Brandsma, hoogleraar in de wijsbegeerte en de geschiedenis van de vroomheid aan de Radboud Universiteit, die zijn verzet tegen het nazisme met de dood moest bekopen, organiseert regelmatig wetenschappelijke activiteiten over geestelijke mystiek. Zie voor meer informatie wp.titusbrandsmainstituut.nl/nl/. Een kleine greep uit deze activiteiten: Op vrijdag 24 mei vindt de jaarlijkse Titus Brandsma Lezing plaats in de Stevenskerk in Nijmegen. Tweede Kamerlid en fractievoorzitter voor de ChristenUnie Gert Jan Segers verzorgt dit jaar deze lezing. Van maandag 1 juli tot en met donderdag 4 juli 2019 vindt de Studieweek Mystiek plaats. Dit jaar is deze studieweek gewijd aan het Geestelijk Hooglied door Jan van het Kruis.

Titus brandsma Instituut

Paasbrodenactie 2019

Het Diaconaal Centrum 'De Bakkerij' houdt om het jaar de Paasbrodenactie. Dit jaar bieden wij u een Paasbrood van goede kwaliteit aan, gebakken door de firma van Maanen, gewicht 400 gram voor de prijs van € 5.00. Per brood gaat € 1.50 naar het hulpverlenende werk van de Diaconie Protestantse gemeente Leiden en de R.K. Diaconie van de Parochie HH. Petrus en Paulus. Leden van de werkgroep MOV/Diaconie zullen op de zondagen 17 en 24 maart met intekenlijsten bij de uitgang of in het atrium staan. Op 14 april (Palmzondag) kunt u de bestelde broden na de viering in de kerk ophalen.

Werkgroep MOV/Diaconie 'De Goede Herder'



Banneux

Ieder jaar organiseert het Banneux-Comité-Bisdome-Rotterdam verschillende bedevaarten naar Banneux, een plaatsje in de Belgische Ardennen waar Maria verschenen is aan Mariëtte Beco. Behalve tijd voor gebed, rust en bezinning zijn er ook voldoende momenten voor gezelligheid en ontmoeting met andere mensen. Graag willen wij u uitnodigen om kennis te maken met de eenvoud, maar tegelijkertijd de diepe rijkdom van Banneux.

Binnenkort vinden de volgende bedevaarten plaats:

- Een tweedaagse bedevaart op zaterdag 4 en zondag 5 mei 2019, kosten slechts € 125.-.
- Een vijfdaagse bedevaart (onder medische begeleiding) vrijdag 24 mei t/m dinsdag 28 mei 2019 kosten slechts € 275.-.
- Een ééndaagse bedevaart op zaterdag 15 juni 2019, kosten slechts € 57.50.

Voor opgaven, de kosten en verdere informatie over het programma verwijzen wij u naar www.banneux-comite-bisdome-rotterdam.nl.

Mw. A.W. Opstal-Ammerlaan, tel. 015 - 3693148, e-mail paula_opstal@hotmail.com

Dhr. G.J. de Bruijn, tel. 070 - 3205872. e-mail : gerard.debruijn@planet.nl



In Memoriam mevrouw (en meneer) Eerden



Op 6 januari 2019 overleed mevrouw Nelly Eerden op 91 jarige leeftijd in huize Roomburgh, Velen vanuit de voormalige parochie De Menswording kenden haar en haar man omdat zij vooral in de jaren 70/80 van de vorige eeuw een belangrijke rol vervulden in de parochie als `beheerders` en gastvrouw/gastheer van het kerkcentrum aan het Heelblaadjespad. Onderhoud, maar vooral het beheren van de koffiekamer was hun lust en hun leven. Joop Eerden sloot gezond zijn militaire loopbaan af en was dus in staat om die rol te vervullen in het nieuwe kerkcentrum dat in november 1975 was geopend. Zij waren er altijd, zeker ook omdat in die periode de kerk nog bijna dagelijks gebruikt werd voor kerkdiensten. Daarnaast waren er begrafenissen, feestelijke gelegenheden, waaronder parochiefeesten, als ook vergaderingen van

politieke partijen of Verenigingen van eigenaren uit het steeds meer bebouwde Leiderdorp. In die tijd was ook het schenken van alcoholische dranken nog een zaak van betekenis tot daaraan in de negentiger jaren een einde aan kwam.

Jammer genoeg heeft Joop Eerden uiteindelijk korter dan verwacht zijn diensten kunnen verlenen aan de hard groeiende parochie omdat hij in 1991 overleed op 65 jarige leeftijd. Zijn vrouw heeft daarna nog een aantal jaren mede haar steentje bijgedragen in het kerkcentrum.



Maar, wellicht wat onderbelicht in de parochie, zij heeft ook tot ca 2010 nog iedere maand de parochie gediend als lid van de Thuiscommuniegroep die in het begin van iedere maand de communie rondbrengt aan wie dat wil (en niet zelf de kerk kan bezoeken).

Hun adres aan de Meeuwenlaan was zeer bekend. Later woonde zij op het Kwikstaartplein tot zij in 2015 naar Roomburgh verhuisde.

Johan Vroonhof

Pareltjes

Het zijn kleine kostbare dingen die me soms zo maar ter ore komen of overkomen. Wat dacht u van het volgende:

Elkaar vrede wensen

Meer dan eens vroeg ik me af; 'Wie kijken er naar de uitzendingen op TV van de zondagse eucharistie. En wat beleeft men daarbij?' Toch volgen meer mensen dan je denkt die uitzendingen. Maar ik heb mensen wel horen zeggen dat het allemaal mooi was, maar dat het de eigen parochie en pastor niet was en dat de beleving minder is omdat je toch maar alleen thuis zit.

Langzamerhand merkte ik dat mensen daar zelf aan kunnen werken. Met een zondagsboekje in de hand of het blad van KRO/RKK dat toen nog verscheen. Of gewoon uit de radio- en TV-gids weten dat 'We vandaag thuis naar de kerk in Roelofarendsveen gaan.'

Maar er is nog meer mogelijk: Ik hoorde dat mensen, die van een ander weten dat ze op zondag de viering op TV volgen, na afloop opbellen om elkaar de vrede van Christus te wensen. 'Dan voel je je deel van de gelovige gemeenschap!'

Thuiscommunie

Niet elke week, maar eens per maand op zaterdagmorgen, staat een aantal parochianen klaar om Ons Heer thuis te brengen bij parochianen die niet meer naar de kerk kunnen komen. Ze kunnen zelfs niet met een busje mee op woensdag of met een autorijdende medeparochiaan op zondag.

En het is geen 'brengen' in de zin van afgeven. Dat betekent een moment van gezamenlijk gebed en stilte. Dan voel je thuis die verbondenheid met de gelovige gemeenschap.

Soms is er ook, naar aanleiding van het zondagsboekje of een gebeurtenis, spontaan een geloofsgesprek. De mensen thuis ervaren het soms als een godsgeschenk.

De ontvangers van de thuiscommunie zijn hier heel gelukkig mee. En vraag ik me soms af of er in dat grote geheel van Leiden, Leiderdorp, Zoeterwoude-Rijndijk (vroeger 'Meerburg' en 'Menswoning' en zelfs regelmatige kerkgangers uit de Merenwijk) nog meer mensen zijn die uitzien naar ontmoeting met een medeparochiaan of naar de Thuiscommunie.

Rozenkransgebed

Eén rozenkrans bezit ik al jaren. En één koester ik omdat het een heel oude is, met een verhaal. Eén kreeg ik in Lourdes in de vorm van een 'tientje'. Maar toen ik van een bedevaartganger wel zes rozenkransen ontving onder het motto 'ze komen zo wel op een goede plaats terecht', vroeg ik me af bij wie en waar dan wel?

Tot mijn verrassing kwam die oplossing al heel snel daarna. Iemand vertelde dat in het Verpleegtehuis in mei en oktober het rozenhoedje wordt gebeden met bewoners die dat willen. Het probleem is alleen: de rozenkrans is thuis, of kwijt of

Heerlijk dat er nu wat rozenkransen klaar liggen voor wie er op dat moment geen heeft!

Thea Dingjan-Zonneveld





Overleden:

Nelly Eerden-de Rooij, overleden 6 januari 2019, 91 jaar oud
Ans Verhagen-Vos, overleden 18 januari 2019, 92 jaar oud
Rita Pieterse-Zwetsloot, overleden 2 februari 2019, 84 jaar oud

Vieringen De Goede Herder

Zondag 24 februari	09.30 uur Eucharistieviering Voorganger: Pastor R. Kurvers Met Jongeren/Middenkoor <i>Kinderopvang aanwezig</i>
Woensdag 27 februari	10.00 uur Woord- en gebedsviering Na afloop Herdershof: koffie en thee met een praatje
Zondag 3 maart	09.30 uur Woord- en gebedsviering Voorganger: Thea Dingjan-Zonneveld Met Dames- en Herenkoor
Woensdag 6 maart	<i>Aswoensdag</i> 10.00 uur Woord- en gebedsviering Na afloop Herdershof: koffie en thee met een praatje 19.00 uur Eucharistieviering Voorganger: Pastoor W. Broeders Met Dames- en Herenkoor
Donderdag 7 maart	19.15 uur Oecumenische Vesperviering in de Dorpskerk
Zondag 10 maart	09.30 uur Eucharistieviering Voorganger: Pastoor W. Broeders met Kinderkoor <i>Kinderopvang aanwezig</i>
Woensdag 13 maart	10.00 uur Eucharistieviering Voorganger: Pater L. van Ulden O.F.M. Na afloop Herdershof: koffie en thee met een praatje
Donderdag 14 maart	19.15 uur Oecumenische Vesperviering in de Goede Herder
Zondag 17 maart	09.30 uur Eucharistieviering Voorganger: Pastoor W. Broeders Met Tienerkoor <i>Kinderopvang aanwezig</i>
Woensdag 20 maart	10.00 uur Woord- en gebedsviering Na afloop Herdershof: koffie en thee met een praatje
Donderdag 21 maart	19.15 uur Oecumenische Vesperviering in de Dorpskerk
Zondag 24 maart	09.30 uur Eucharistieviering Voorganger: Pater L. van Ulden O.F.M. Met Dames- en Herenkoor <i>Kindernevendienst</i>

Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten en vieringen van de parochie? Meld u dan (gratis) aan als abonnee van onze weblog 'Uit de Schaapskooi'. U kunt deze vinden op <http://www.parochiekerndegoedeherder.nl>. Aan de rechterkant kunt u zich middels uw e-mail adres eenvoudig aanmelden.

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 22 maart 2019.

Inleveren kopij uiterlijk vrijdag 15 maart 2019.

