

KATHOLIEKE BIJBELSTICHTING

BIJBELLEESROOSTER
2019

Inleiding

Voor u ligt het Bijbellesrooster voor het jaar 2019 van de Katholieke Bijbelstichting (KBS).

De KBS wil het lezen in de Bijbel stimuleren en de daarbij aanwezige drempels verlagen. Daarom bieden wij u, evenals andere jaren, een handreiking voor dagelijkse lezing uit de Bijbel.

Na vele jaren het leesrooster van de Kerk gevolgd te hebben kent het leesrooster van de KBS van 2019 een thematische basis. Het thema is ‘Geroepen worden en heiligen’. Jaarlijks is de vierde zondag van Pasen Roepingenzondag. Op die dag wordt er in het bijzonder gebeden voor roepingen tot het religieuze leven, tot het priesterschap en het diakonaat. Maar dat zijn bijzondere roepingen. Elke mens wordt geroepen door God bij zijn eigen naam. Geroepen om voluit mens te worden, en de eigen roeping te leren verstaan. Geroepen ook om de eigen verhouding tot God te leren kennen. En om de eigen relatie met Christus Jezus te ontdekken. Dit jaar mag de roeping tot het volle leven en tot heiligheid dit leesrooster kleuren. Zoals dat altijd bij de KBS is, doen we dat vanuit de Schrift. Twee pauselijke documenten ondersteunen dit, te weten ‘Nieuwe roepingen voor een nieuw Europa’ en ‘Gaudete et Exsultate’. Twee documenten die steeds opnieuw de moeite waard zijn om te lezen, voor u zelf, maar ook met anderen.

En ik vraag u om met ons mee te bidden om roepingen. Moge velen geroepen zijn om met ons de Schrift te lezen, te overwegen, te horen, te vieren en te doen.

De verdere toelichting staat in de linker kolom, elke maand een eigen bijdrage.

U treft in dit Bijbellesrooster dan ook een korte inleiding aan op dat wat aan de orde komt.

Data en namen voor zon- en (hoog)feestdagen in 2019 staan apart aangegeven. Op de eerste zondag van de Advent van 2019 begint het A-jaar, dat gebaseerd is op het Matteüsevangelie.

Evenals vorig jaar is het Bijbellesrooster ook integraal te raadplegen op internet www.rkbijbel.nl. RKBijbel.nl is onze vernieuwde website. Op onze website kunt u de tekst van het leesrooster lezen in de *Willibrordvertaling*. We hopen die te verrijken met kleine commentaren bij gekozen teksten. Zo biedt de website wat extra's ten opzichte van de papieren versie.

Ik wens u met dit Bijbellesrooster weer een jaar lang geïnspireerde Schriftlezing toe!

Vincent de Haas, medewerker KBS

Als u ons werk wilt steunen, graag.

Dat kan door een storting op rekeningnummer NL 32 INGB 0001 6606 66 ten name van de Stichting Vrienden van de Bijbel (ANBI gewaarmerkt)

ROEPING VAN SAUL

Op 25 januari viert de Kerk het feest van de bekering of roeping van de heilige apostel Paulus. Paulus heet Saul in de tijd dat hij christenen vervolgde. Hij meende dat het zijn roeping was om christenen waar ook te vervolgen en voor het gerecht te slepen. Het is de wonderlijke ervaring op weg naar Damascus dat hij tot nieuwe inzichten wordt gebracht. Er was licht en de stem van de Heer Jezus, zo vertelt het boek Handelingen ons driemaal. Paulus vertelt het op zijn eigen manier in zijn brief aan de christenen van Galatië.

Zijn roepingsverhaal kent een andere structuur dan vele andere. Hier klinkt niet de roep: 'Volg mij', maar 'waarom vervolg je Mij?'. Er is geen direct verzet van degene die geroepen wordt, wel is hij vanaf dat moment letterlijk blind. Het verzet komt vanuit de christengemeente van Antiochië die Saul niet vertrouwt. Daar klinkt opnieuw de stem van de Heer, en wel tegen Ananias, een van de leerlingen. En dan klinkt ook de inhoud van de roeping: hij is het uitverkoren werktuig om het evangelie te verkondigen onder de heidenen. De ogen worden weer geopend.

Paulus heeft zijn roeping leren verstaan tegen alles in: zijn eigen opvoeding, zijn eigen overtuigingen, en het verzet van de christengemeente zelf. Maar een roepstem laat zich niet weerhouden. Op een dag breekt die door, opdat mensen zien. We volgen de Bijbelse teksten.

01 h. Maria, Moeder van God

06 Openbaring van de Heer (Driekoningen)

09 Doop van de Heer

14 Zalige Petrus Donders

15 h. Arnold Janssen

18-25 gebedsweek voor de eenheid

22 h. Vincentius, diaken en martelaar (van Zaragoza)

25 bekering van de h. apostel Paulus

JANUARI

di	1 Lukas 1,26-38
	2 Handelingen 7,59-8,1
	3 Handelingen 8,1-8
	4 Handelingen 9,1-9
za	5 Handelingen 9,10-19
zo	6 Handelingen 9,20-25
	7 Handelingen 9,26-31
	8 Handelingen 11,19-26
	9 Handelingen 12,24-13,3
	10 Handelingen 17,22-34
	11 Handelingen 20,17-38
za	12 Handelingen 21,37-22,1
zo	13 Handelingen 22,2-11
	14 Handelingen 22,12-21
	15 Handelingen 26,1-8
	16 Handelingen 26,9-23
	17 Galaten 1,11-24
	18 Galaten 2,1-10
za	19 Galaten 2,11-20
zo	20 Romeinen 1,1-7
	21 Romeinen 15,14-21
	22 1 Korintiërs 13,1-13
	23 1 Korintiërs 15,1-11
	24 2 Korintiërs 2,14-3,6
	25 Kolossenzen 1,24-29
za	26 Kolossenzen 2,6-12
zo	27 Kolossenzen 3,12-17
	28 1 Timoteüs 1,12-17
	29 2 Timoteüs 1,6-14
	30 Titus 3,3-7
	31 Romeinen 12,1-21

ROEPINGEN

Ieder heeft in zijn eigen leven een eigen speciale roeping. Zoals heiligheid geworteld is in de doop, zo heeft een speciale roeping te maken met het feit dat men bestaat. De roeping is de gedachte die God geeft aan ieder schepsel. God wil dat ieder leven een verschillende en heel eigen roeping heeft. Elk mens draagt en vindt in zichzelf het beeld van de Schepper. De roeping is de uitnodiging van Godswegen om zich naar dit beeld te ontwikkelen. Daarin vindt ieder zijn naam en eigenheid, zijn vrijheid, waardigheid en oorspronkelijkheid.

Er zijn dus vele verschillende roepingen in de wereld en in de kerk. De kerk lijkt op een tuin vol bloemen: er is een grote verscheidenheid aan gaven en charisma's, bewegingen en ambten. De kerk is zich bewust dat ze open moet staan voor nieuwe gaven en vormen.

Zo kan er een roepingencultuur ontstaan in de wereld en in de kerk. Een cultuur waarin we het vermogen tot idealen, talenten en visioenen koesteren. Dit tot komt tot stand door de goede vragen te stellen aan zichzelf en aan elkaar. En door antwoorden te geven, hoe klein ook. Het zijn de alledaagse antwoorden die leiden tot de goede beslissingen.

De kerk wil dan niet alleen speciale roepingen bevorderen, maar alle roepingen. Want als we in de kerk niet gezamenlijk groeien tot een nieuwe roepingencultuur, groeit niemand.

Roepingen worden geboren uit de christelijke hoop. En ze zijn gericht op de toekomst en de nieuwheid in God.

02 Opdracht van de Heer in de tempel (Maria Lichtmis)

11 Onze Lieve Vrouw van Lourdes

14 hh. Cyrillus en Methodius, patronen van Europa

FEBRUARI

1 Genesis 1,26 – 2,3

za 2 Genesis 4,1-10

zo 3 Genesis 6,5-9

4 Genesis 8,15-22

5 Genesis 9,1-7

6 Genesis 9,8-17

7 Psalm 1

8 Psalm 40

za 9 Markus 1,16-28

zo 10 Markus 2,13-17

11 Markus 6,7-12

12 Markus 7,24-30

13 Markus 10,17-31

14 Markus 10,46-52

15 Matteüs 4,18-25

za 16 Matteüs 9,9-13

zo 17 Matteüs 11,25-30

18 Matteüs 16,13-28

19 Matteüs 19,16-30

20 Lukas 5,1-11

21 Lukas 5,27-32

22 Lukas 6,12-19

za 23 Lukas 9,1-6

zo 24 Lukas 10,1-11

25 Johannes 1,35-51

26 Johannes 3,16-21

27 Johannes 15,1-12

28 Johannes 21,15-19

Deze tekst is gebaseerd op het slotdocument van het Europees Roepingencongres: Nieuwe roepingen voor een nieuw Europa. Kerkelijke documentatie, nummer 1, jaargang 27, 1999. Dit document is meer dan de moeite waard om te hernemen.

ABRAHAM

Abraham is een van de grote figuren in de Schrift. Van begin tot eind klinkt zijn naam. De roeping van Abraham is een sjabloon geworden voor vele roepingsverhalen. Dan gaat het over Abraham die eerst Abram heet. En natuurlijk ook over Sara die eerst Sarai heet.

Zij zijn beiden een voorbeeld voor elke gelovige. De ouders van elke mens die zich geroepen weet door God. Paulus wijst ons erop dat alle gelovigen kinderen van Abraham en Sara zijn. Met recht worden ze aartsouders genoemd.

Heel het Abrahamverhaal is een verhaal van oud en nieuw; van terugkijken en vooruitkijken. Van wantrouwen en volledig vertrouwen. Van lachen om het onmogelijke tot lachen om wat er tot stand kan komen met de hulp van God. Van jaloersheid tot onzelfzuchtige liefde voor de naaste.

Abraham leert ons dat roeping je overkomt. En dat het om volledig vertrouwen gaat. Paulus geeft ons mee dat het om geloven (een synoniem van puur vertrouwen) gaat. En dat geloof leidt naar gerechtigheid: gerechtigheid voor onszelf. En voor de mensen om ons heen. Abraham wordt door God toegezegd dat hij een zegen voor alle volken zal zijn. Je mag je voorstellen dat het tegen jou wordt gezegd: jij kan een zegen voor vele mensen zijn. Dat is een uitzonderlijke roeping. Geen roeping om vijanden te verslaan maar om zegen te zijn.

6 Aswoensdag

10 Eerste zondag van de 40dagentijd

13 Mirakel van het h. Sacrament te Amsterdam

19 H. Jozef, Bruidegom van de h. Maagd Maria

25 Aankondiging van de Heer (Maria Boodschap)

MAART

	1	Genesis 12,1-9
za	2	Genesis 12,10-20
zo	3	Genesis 13,1-18
	4	Genesis 14,17-24
	5	Genesis 15,1-11
	6	Genesis 15,12-21
	7	Genesis 16,1-9
	8	Genesis 16,10-16
za	9	Genesis 17,1-14
zo	10	Genesis 17,15-27
	11	Genesis 18,1-15
	12	Genesis 18,16-33
	13	Genesis 21,1-7
	14	Genesis 21,8-21
	15	Genesis 22,1-8
za	16	Genesis 22,9-19
zo	17	Genesis 23,1-9
	18	Genesis 23,10-20
	19	Genesis 24,1-9
	20	Genesis 24,10-21
	21	Genesis 24,22-33
	22	Genesis 24,34-41
za	23	Genesis 24,42-54
zo	24	Genesis 24,55-67
	25	Genesis 25,1-11
	26	Genesis 25,19-34
	27	Genesis 28-10-22
	28	Genesis 32,23-33
	29	Genesis 37,1-11
za	30	Genesis 37,12-24
zo	31	Genesis 37,25-36

MOZES

Mozes is een groot leraar en profeet. De eerste vijf boeken van de Schrift worden aan hem toegeschreven. Een betere naam is de Tora. Het is namelijk een boek dat de weg naar het leven met God wijst. Mozes, geboren uit joodse ouders, wordt opgevoed aan het hof van de Farao. Maar op een dag vlucht hij naar de woestijn. Daar wordt hij geroepen. We kennen allemaal het brandende braambos. Die roeping verloopt niet vanzelf. Mozes durft niet te naderen. Hij beweert op vier manieren dat hij niet geschikt is voor het ambt waartoe God hem roept. Wie daarbij stilstaat, zal de eigen aarzelingen ontdekken waarom je wel of niet geschikt bent waartoe je geroepen wordt. En wie verder in de Bijbel roepingsverhalen leest, of hoort voorlezen, zal dit steeds als patroon tegenkomen. Roeping is geen vanzelfsprekendheid, en het kost tijd om tot je door te laten dringen dat jij met je gebreken en je kwaliteiten wordt geroepen. Mozes wordt geroepen om het volk te bevrijden uit de ellende die God gehoord heeft, de slavernij en de onderdrukking. Wie doorleest, zal zien dat ook die weg niet vanzelf gaat. Er zijn vele obstakels die een mens moet nemen om het doel te bereiken waartoe God haar of hem roept. Ook zal men gewaarworden dat men nooit geroepen is om het alleen te doen, maar om mensen te verzamelen en gezamenlijk op weg te gaan.

14 Palmzondag

18 Witte Donderdag

19 Goede Vrijdag

20 Paaswake

21 Eerste Paasdag

25 h. Marcus, evangelist

27 h. Petrus Canisius

28 Zondag van de goddelijke Barmhartigheid

APRIL

1 Exodus 2,1-10

2 Exodus 2,11-22

3 Exodus 2,23 – 3,9

4 Exodus 3,10-12

5 Exodus 3,13-15

za 6 Exodus 3,16-22

zo 7 Exodus 4,1-9

8 Exodus 4,10-17

9 Exodus 4,18-26

10 Exodus 4,27-31

11 Exodus 5,22 – 6,9

12 Exodus 12,1-16

za 13 Exodus 13,1-16

zo 14 Exodus 15,1-18

15 Exodus 19,1-9

16 Exodus 20,1-17

17 Exodus 24,1-11

18 Exodus 32,1-10

19 Exodus 32,11-20

za 20 Exodus 33,1-11

zo 21 Exodus 33,12-23

22 Exodus 34,1-11

23 Exodus 34,21-35

24 Numeri 6,22-27

25 Numeri 21,4-9

26 Deuteronomium 1,1-8

za 27 Deuteronomium 5,5-22

zo 28 Deuteronomium 6,1-13

29 Deuteronomium 34,1-12

30 Psalm 90

RECHTERS – SAMUËL

Het boek Rechters (Recht.) behoort in de christelijke traditie tot de ‘Historische Boeken’. In de joodse traditie rekent men Rechters tot de ‘Vroege Profeten’. Volgens sommigen maakt Rechters deel uit van het zogenaamde ‘deuteronomistische geschiedwerk’. Het boek bevat een deuteronomistisch voorwoord (2:6–3:6) waarin het patroon van zonde-straft-bekering-bevrijding wordt uitgelegd, gevolgd door een verslag van de heldendaden van de (grote) rechters die op nationale schaal na elkaar schijnen te opereren (in ‘heel Israël’, volgens de visie van de deuteronomistische geschiedenis). Een nader onderzoek brengt echter aan het licht dat de rechters niet nationaal, maar in precies afgebakende gebieden actief waren, terwijl de rustperiodes en de locaties van de rechters een opvallend neergaand patroon vertonen: de heldenverhalen met buitenlandse vijanden maken plaats voor interne twisten. We lezen hoe de verschillende helden en heldinnen worden geroepen.

Ook volgen we het spoor van Ruth. Zij is iemand die een heel eigen traject loopt: als buitenlandse toont ze aan Israël wat een verbond concreet inhoudt.

Ook lezen we verhalen van Samuël. Hij is in feite de laatste rechter in de zin van het boek Rechters. Maar hij heeft een geheel eigen roepingsgeschiedenis. En hij heeft binnen de geschiedenis van Israël een zo bijzondere plek dat hij een ‘eigen’ boek krijgt. Hij is de voorbereider van het koningschap van David.

10 h. Damiaan de Veuster

12 Zondag van de Goede Herder of Roepingenzondag

13 h. Servatius

25 Onze Lieve Vrouw ter Nood

30 Hemelvaart van de Heer

31 Bezoek van de heilige Maagd Maria aan Elisabeth

MEI

1 Rechters 4,1-10
2 Rechters 5,1-14
3 Rechters 6,8-16
za 4 Rechters 6,17-23
zo 5 Rechters 11,1-11
6 Rechters 13,1-7
7 Rechters 13,8-14
8 Rechters 13,15-25
9 Ruth 1,1-6
10 Ruth 1,7-22
za 11 Ruth 2,1-13
zo 12 Ruth 2,14-23
13 Ruth 3,1-17
14 Ruth 4,1-8
15 Ruth 4,9-22
16 1 Samuël 1,1-18
17 1 Samuël 1,19-28
za 18 1 Samuël 2,1-10
zo 19 1 Samuël 3,1-14
20 1 Samuël 2,15-21
21 1 Samuël 8,1-22
22 1 Samuel 9,1-10
23 1 Samuël 9,11-21
24 1 Samuël 9,27 + 10,1-9
za 25 1 Samuël 16,1-13
zo 26 1 Samuël 17,32-40
27 1 Samuël 17,33- 51
28 2 Samuël 2,17
29 2 Samuël 5,1-12
do 30 2 Samuël 6,1-19
31 2 Samuël 22,1-51 = psalm 18

ESTER

De start van het boek ligt in het paleis van de Perzische koning. Perzië heet nu Iran. Het Joodse volk is in ballingschap, en leeft nu onder de heerschappij van de Perzische koning. Hij heeft een joods adviseur, Mordekai. Mordekai is oom van Ester. Hij heeft haar opgevoed omdat ze wees geworden was. Als de koning zijn koningin verstoort, gaat hij op zoek naar een nieuwe. Mordekai stelt Ester voor als een van de kandidaten. Omdat ze zo mooi is, slaagt de opzet van Mordekai. Ze wordt zelfs dé koningin. Mordekai heeft een krachtige belager, Haman. Hij is jaloers op Mordekai en vooral op de positie die Mordekai inneemt, en Haman wil hem kwijt. Hij wordt zelfs zo jaloers dat hij niet alleen Mordekai wil doden, maar zelfs het hele Joodse volk wil uitroeien. Daartoe verkrijgt hij op een slimme manier volmachten van de koning. Mordekai krijgt weet van de plannen. En hij zint op een mogelijkheid tot redding. Hij herinnert zijn nicht Ester (die dan al lang koningin is) aan het feit dat ook zij lid is van het Joodse volk, en dat zij de enige is die het volk nog kan redden. Ester weigert in eerste instantie. Maar dan ontdekt zij toch haar specifieke roeping. Alleen zij kan het volk nog redden van de ondergang.

In het boek Judith lezen we een soortgelijk patroon. Maar Judith doet dit veel zelfstandiger.

05 h. Bonifatius

09 Hoogfeest van Pinksteren

13 Onze Heer Jezus Christus, eeuwige Hogepriester

16 Hoogfeest h. Drie-eenheid

14 h. Lidwina

23 Sacramentsdag

24 h. Johannes de Doper

25 H, Adalbert, diaken

28 h. Hart van Jezus

29 hh. Petrus en Paulus

JUNI

za	1 Ester 1,1-22
zo	2 Ester 2,1-20
	3 Ester 2,21-23
	4 Ester 3,1-15
	5 Ester - aanvulling B
	6 Ester 4,1-17
	7 Ester – aanvulling C
za	8 Ester – aanvulling D 1 – 9
zo	9 Ester aanvulling D 10 – 24
ma	10 Ester aanvulling E
	11 Ester 5,1-8
	12 Ester 5,9-14
	13 Ester 6,1-14
	14 Ester 7,1-10
za	15 Ester 8,1-17
zo	16 Ester – aanvulling F
	17 Ester 9,1-19
	18 Ester 9,20-32
	19 Ester 10,1-3
	20 Ester – aanvulling G
	21 Judith 7,19-32
za	22 Judith 8,1-8
zo	23 Judith 8,9-35
	24 Judith 9,1-14
	25 Judith 10,1-13
	26 Judith 12,1-9
	27 Judith 14,1-4
vrij	28 Judith 15,8-13
za	29 Judith 16,1-17
zo	30 Judith 16,18-25

PROFETEN

De profeten vormen een eigen categorie in de Schrift. Ze vormen een groep mensen die ziet hoe de toekomstige ontwikkelingen zijn als gevolg van doen en laten van leiders en van het 'gewone' volk. Ook spreken ze namens God over Zijn beloften van heil en genezing. Er zijn vier grote profeten en 12 kleine profeten die een eigen boek hebben. Er zijn er meer te vinden zoals Elia en Elisa, maar deze profeten hebben geen boek op eigen naam.

De vier grote profeten (omdat hun boek dik is) en de twaalf (kleinere boeken) hebben allemaal een roeping in de tijd van de ballingschap zowel van het Noordrijk (met Samaria als hoofdstad) als van het Zuidrijk (met Jeruzalem als hoofdstad).

Jesaja ontdekt zijn roeping voor Gods troon. Jeremia weet zich al vanaf zijn geboorte geroepen. Hij klaagt erover en voelt het juk ervan diep op zijn schouders drukken. Ezechiël is al in ballingschap als hij geroepen wordt. Amos is een profeet uit het Noordrijk. Jona is een mooie novelle over geroepen worden, verzet plegen (ervoor weglopen), toch je zending op je nemen en dan teleurgesteld worden. Hosea, Micha, Sefanja en Maleachi zijn in eenzelfde patroon geschreven. In de traditie omvatten de twaalf kleine profeten niet meer dan één boekrol. Maleachi is de laatste en vormt als het ware een brug naar het Nieuwe Testament omdat hij de komst van de profeet Elia voorzegt.

In het Nieuwe Testament noemt Jezus Johannes de Doper de belichaming van deze belofte. Daarom eindigt deze maand met twee teksten over Johannes de Doper, de profeet bij uitstek in de evangeliën.

03 h. Tomas, apostel

08 hh. Maria Adolfinia en gezellinnen

09 hh. Martelaren van Gorkum

11 h. Benedictus, abt, patroon van Europa

22 h. Maria Magdalena

27 z. Titus Brandsma

JULI

1 Jesaja 2,1-5

2 Jesaja 4,2-6

3 Jesaja 6,1-13

4 Jesaja 11,1-10

5 Jesaja 12,1-6

za 6 Jesaja 40,1-8

zo 7 Jesaja 42,1-4

8 Jesaja 42,5-9

9 Jesaja 45,1-8

10 Jesaja 49,1-6

11 Jesaja 61,1-6

12 Jeremia 1,4-19

za 13 Jeremia 15,10-21

zo 14 Jeremia 20,7-18

15 Ezechiël 1,1-14

16 Ezechiël 1,15-28

17 Ezechiël 2,1-10

18 Ezechiël 3,1-11

19 Amos 3,1-2

za 20 Amos 7,10-17

zo 21 Jona 1,1-16

22 Jona 2,1-11

23 Jona 3,1-10

24 Jona 4,1-11

25 Hosea 14,2-10

26 Micha 4,1-7

za 27 Micha 5,1-3.66

zo 28 Sefanja 2,1-3

29 Maleachi 3,22-24

30 Matteüs 3,1-12

31 Lukas 1,67-79

MARIA

Maria was een jonge ongehuwde vrouw uit een eenvoudig dorp in Galilea die onder Romeinse bezetting leefde. En dat is ongeveer alles wat de Bijbel ons vertelt over haar persoonlijke omstandigheden. Maria heeft haar roeping ontdekt door de engel Gabriël. Van Simeon hoort ze dat die roeping om moeder van de Heer te worden ook lijden met zich meebrengt. Maria wordt voor de laatste keer genoemd in het eerste hoofdstuk van Handelingen. We horen dat Maria in de kring van de leerlingen thuishoort. Samen met haar bidden ze in afwachting van de komst van de heilige Geest. Maria is aanwezig en actief aan het allereerste begin van het aardse leven van Jezus: als Gabriël tot haar komt, is zij de eerste persoon die het evangelie hoort en aanvaardt dat haar zoon groot zal zijn en de Zoon van de Allerhoogste zal worden genoemd. Zij is aanwezig op de bruiloft waar ze anderen leert naar Jezus te luisteren (doe maar wat Hij jullie zegt). Zij is aanwezig bij zijn dood aan het kruis en bij de begrafenis. Haar roeping heeft ze in alle facetten leren doorleven. Zo is zij moeder geworden van alle leerlingen van Christus. Zij is niet alleen metgezel van alle gelovigen; ze is ook moeder van allen. Zij is ook advocaat (voorspraak) geworden van allen. Haar rijke roeping kent voor elke bijbellezer een diepte en een breedte zonder weerga. Maria is dus ook een spiegel voor elke Godgelovige die de weg van Christus wil gaan.

06 Gedaanteverandering van de Heer

08 h. Dominicus

09 h. Teresia Benedicta van het kruis (Edith Stein)

10 h. Laurentius, diaken

15 Maria Tenhemelopneming

28 h. Augustinus van Hippo

AUGUSTUS

1Lukas 1,26-38

2Lukas 1,39-45

za 3Lukas 1,46-56

zo 4Lukas 2,1-7

5Lukas 2,8-21

6Lukas 2,22-35

7Lukas 2,36-40

8Lukas 2,41-52

9Lukas 8,19-21

za 10Lukas 11,27-28

zo 11Lukas 18,27-28

12Handelingen 1,12-14

13Matteüs 1,1-17

14Matteüs 1,18-23

do 15Matteüs 2,1-12

16Matteüs 2,13-23

za 17Matteüs 12,46-50

zo 18Matteüs 13,53-58

19Marcus 3,31-35

20Marcus 6,1-6

21Johannes 2,1-11

22Johannes 19,24-37

23Johannes 19,38-42

za 24Apokalyps 12,1-6

zo 25Apokalyps 12,7-18

26Genesis 3,9-15

27Genesis 17,15-22

28Genesis 38,24-30

29Jozua 2,1-17

30Jozua 6,22-25

za 312 Samuël 12,18-25

MARIA VAN MAGDALA

SEPTEMBER

Maria van Magdala is een van de volgelingen van Jezus. Op grond van haar aanwezigheid bij het lege graf en de opdracht die ze van de engel krijgt, heeft ze de titel apostel gekregen. Zij is de eerste die na aansporing van de engel en van Jezus zelf, de verrijzenis van Jezus verkondigde. Ze is geroepen door Jezus om Hem te volgen, maar haar echte roeping ontdekt ze pas bij het lege graf: verkondig het evangelie van de opstanding.	zo	1Johannes 19,25-37 2Johannes 20,1-10 3Johannes 20,11-18 4Matteüs 27,45-56 5Matteüs 27,57-61 6Matteüs 28,1-10
Het Lucasevangelie (hoofdstuk 7)vertelt over een vrouw die van Jezus vergiffenis ontvangt voor haar zonden. In het aansluitende hoofdstuk 8 wordt verteld dat Jezus haar bevrijdde van zeven duivelse geesten.	za	7Markus 15,33-41
Zij volgde Jezus vanuit Galilea naar Jeruzalem. Zij is ooggetuige van de kruisiging volgens de vier evangeliën. En ook van de graflegging. In het Johannesevangelie wordt op een bijzondere manier verteld hoe zij getuige is van het lege graf. En vervolgens hoe ze Jezus zelf mag ontmoeten, al kost het veel moeite. Pas nadat Hij haar bij haar naam heeft genoemd, weet ze wie ze voor zich heeft.	zo	8Markus 15,42-47 9Markus 16,1-8 10Lukas 7,36-50 11Lukas 8,1-3 12Lukas 23,44-56 13Lukas 24,1-12 14Lukas 24,12-35
Maria van Magdala is een voorbeeld van de vrouwen in het Nieuwe Testament, en zij laat zien hoe verrassend een roeping kan lopen.	za	15Spreuken 1,20-23+2,1-11
	zo	16Spreuken 3,13-20 17Spreuken 8,22-35 18Spreuken 31,1030 19Wijsheid 6,12-20 20Wijsheid 7,21-8,1
01 Wereldgebedsdag voor het behoud van de schepping	za	21Sirach 1,1-10
08 Maria Geboorte	zo	22Sirach 1,11-27 23Sirach 39,1-11 24Sirach 51,13-30
14 Kruisverheffing		25Markus 14,1-11
15 Onze Lieve Vrouw van Smarten	za	26Lukas 8,40-56
21 h. Matteüs, apostel en evangelist	zo	27Lukas 13,10-17
27 h. Vincentius de Paul		28Lukas 15,8-10
30 h. Hiëronymus, priester en kerkleraar	zo	29Lukas 18,1-8 30Lukas20,45-21,4

STEFANUS, DIAKEN

De roeping van de gelovigen krijgt op verschillende wijze gestalte. Hier komen in het bijzonder de roepingen aan de orde die betrekking hebben op taken binnen de geloofsgemeenschap. Naast het gemeenschappelijk priesterschap is er het bijzonder priesterschap en het diakonaat. Vanaf het begin heeft de Heer leerlingen geroepen om met Hem te zijn en door Hem uitgezonden te worden. Er zijn transeunt diakens die worden na verloop van tijd (meestal 6 maanden) priester gewijd. Permanent diakens blijven hun verdere leven diaken. Zij spitsen hun taken toe op de deelname aan het ene kerkelijk dienstambt om een specifiek sacramenteel teken van Christus als dienstknecht te zijn. Hij ziet en kent de noden en verlangens van de christelijke gemeenschap en stimuleert de parochie tot dienstbaarheid of diakonia in de wereld.

Belangrijk voor de roeping van een diaken is het dienaar-zijn van Christus. Op enkele plaatsen in de Schrift geeft Jezus duidelijk onderricht wat het betekent dienaar te zijn van allen. Het duidelijkste voorbeeld is de passage over de voetwassing in het Johannesevangelie. Het beeld is duidelijk: de roeping van een diaken is geen carrière naar boven, maar een naar beneden (naar de minsten der minsten). En een diaken helpt een parochie de eigen roeping tot diakonie, caritas en barmhartigheid te verstaan.

De manier waarop de diakens Stefanus (Jeruzalem)(de eerste christelijke martelaar), Laurentius (Rome), Vincentius (van Zaragoza), Franciscus (van Assisi), Geert Grote (Zwolle) en vele anderen vorm en inhoud hebben gegeven aan het diakonaat mag helpen de eigen roepstem in dit opzicht te leren verstaan.

02 hh. Engelbewaarders

04 h. Franciscus van Assisi, diaken

07 h. Maagd Maria van de Rozenkrans

18 h. Lucas, evangelist

OKTOBER

1 Johannes 13,1-17

2 Lukas 22,23-27

3 Handelingen 6,1-6

4 Handelingen 6,7-15

za 5 Handelingen 7,1-16

zo 6 Handelingen 7,17-29

7 Handelingen 7,30-43

8 Handelingen 7,44-53

9 Handelingen 7,54-8,1

10 Handelingen 8,26-40

11 Handelingen 11,19-24

za 12 Handelingen 22,1-21

zo 13 Johannes 2,1-12

14 Johannes 12,26

15 Markus 9,30-37

16 Markus 10,35-45

17 Matteüs 18,21-35

18 Matteüs 23,8-16

za 19 Matteüs 20,26; 22,13

zo 20 Matteüs 25,14-30

21 Lukas 3,17

22 Lukas 12,36

23 Lukas 17,1-10

24 1 Timoteüs 3,1-13

25 Titus 1,5-9

za 26 Romeinen 13,4

zo 27 Romeinen 15,30-16,2

28 Kolossenzen 4,7-8

29 2 Korintiërs 3,3; 9,1; 11,8

30 Filippenzen 1,1

31 1 Petrus 5,1-2

HEILIGEN IN DE EERSTE CHRISTENGEMEENTEN

NOVEMBER

In zijn brieven duidt de apostel Paulus zijn medegelovigen vaak aan met de titel 'heilige'. Zodra iemand gelooft dat Jezus de Christus is, kan hij gedoopt worden, en op grond daarvan is hij geheiligd. Iemand is dus in zeker opzicht al heilig, zodra zij/hij beslist haar/zijn leven aan de Heer te geven en Zijn wil te doen. Heilige is dus allereerst een roeping om de stem van de Heer te verstaan: kom en volg Mij.

Dat Paulus dat doet, is geen eigen inzicht, maar gebaseerd op de Schrift. In het boek Leviticus staat al de oproep van God: Wees heilige, want Ik ben heilig (zie bijvoorbeeld Leviticus 19,2). In het boek Daniël worden degenen die trouw zijn gebleven aan JHWH, heiligen genoemd. Dit spoor wordt ook gevolgd bij Hosea, in het boek Tobit, 1 Makkabeeën en in het boek Wijsheid. Deze naam voor de Godgelovigen zien we terugkomen in vele delen van het Nieuwe Testament, Paulus voorop.

Paus Franciscus heeft ons er opnieuw op gewezen dat heiligen niet alleen een zelfstandig naamwoord is, maar ook een werkwoord. Ook hij baseert zich op de Schrift. Lees bijvoorbeeld Jesaja 66,17. In de maand december pakken we dit nader op.

01 Allerheiligen

02 Allerzielen

03 h. Hubertus

07 h. Willibrord

09 Kerkwijding van de Sint Jan van Lateranen

24 Christus Koning

30 h. Andreas

	1	Handelingen 9,1-19
za	2	Handelingen 26,1-18
zo	3	1 Korintiërs 1,1-9
	4	1 Korintiërs 16,1-9
	5	2 Korintiërs 1,1-7
	6	2 Korintiërs 6,1-10
	7	2 Korintiërs 13,1-13
	8	Romeinen 1,1-7
za	9	Romeinen 8,18-27
zo	10	Romeinen 12,1-12
	11	Romeinen 14,13-19
	12	Efeziërs 1,1-14
	13	Efeziërs 2,11-22
	14	Efeziërs 3,14-21
	15	Efeziërs 4,7-16
za	16	Efeziërs 6,10-20
zo	17	Filippenzen 1,1-11
	18	Kolossenzen 1,1-14
	19	Kolossenzen 1,22-29
	20	Kolossenzen 3,10-17
	21	Timoteüs 1,6-14
	22	Hebreeën 3,1-14
za	23	1 Petrus 1,13-22
zo	24	1 Petrus 2,4-10
	25	Judas 1,1-24
	26	Apokalyps 11,15-19
	27	Apokalyps 19,1-10
	28	Apokalyps 21,1-7
	29	Apokalyps 21,9-14
za	30	Apokalyps 22,1-7

SLOT: ROEPING TOT HEILIGHEID

DECEMBER

Paus Franciscus citeert in de apostolische exhortatie <i>Gaudete et Exsultate</i> de Indiase bisschoppen: “De toewijding aan het Woord van God is niet enkel een mooie devotie, maar ze behoort tot de kern en de eigenheid van het christelijk leven. Het Woord heeft de kracht om ons leven te veranderen.” Hij vervolgt: “De ontmoeting met Jezus in de Schriften brengt ons bij de eucharistie waar dit Woord zelf zijn grootste doeltreffendheid bereikt, aangezien het de werkelijke tegenwoordigheid van het levende Woord is.”	zo	1Matteüs 5,1-12 2Matteüs 5,13-16 3Leviticus 19,1-4 4Matteüs 5,43-48 5Matteüs 6,9-15 6Matteüs 7,21-28
Vanuit de eucharistie worden gelovigen gezonden om zelf het ontvangen Woord in praktijk te brengen. Gelovigen hebben het Woord en het Lichaam van Christus ontvangen. Door beide worden zij omgevormd. Nu is het zaak om dit Woord trouw te zijn en het te volbrengen, en zelf het Lichaam van Christus te zijn tot heil, vrede en vreugde van heel de wereld.	za	7Matteüs 25,31-46
Zo wordt herhaald dat de christelijke roeping een roeping tot heiligheid is, die erop uit is deze wereld te veranderen in een rechtvaardige en barmhartige samenleving, waarin niemand tekortkomt.	zo	8Markus 8,27-38 9Lukas 6,17-23 10Lukas 6,24-36 11Lukas 6,37-46 12Lukas 12,1-12 13Lukas 15,1-10 14Lukas 15,11-31 15Lukas 19 16Johannes 1 17Johannes 9 18Johannes 12 19Johannes 3,1 20Korintiërs 12,1-11
Iedere christelijke geloofsgemeenschap is geroepen om licht en zout te zijn. Samen luisteren naar het Woord van God en het overwegen bouwt aan zusterschap en broederschap, en maakt elke gemeente en parochie gaandeweg tot een missionaire en diakonale gemeenschap waar allen zich veilig weten.	za	21Korintiërs 13,4-8
	zo	22Johannes 4,15-16 23Handelingen 2,42-47 24Handelingen 4,32-36
01 Eerste Adventszondag	woe	25Micha 6,6-8
08 Maria Onbevleete Ontvangenis	do	26Ezechiël 36,26 27Jeremia 31,33
25 Kerstmis	za	28Romeinen 13,8-10
26 h. Stefanus, diaken	zo	291 Tessalonicenzen 4,3 30Hebreeën 12,10 31Galaten 5,22-23
27 h. Johannes, apostel en evangelist		
29 h. Familie		

Deze tekst is gebaseerd op de pauselijke exhortatie van paus Franciscus, Gaudete et Exsultate (verheug u en juicht): over de roeping tot heiligheid in de hedendaagse wereld. Kerkelijke Documentatie 2018 nr. 1 (Secretariaat Rooms-Katholiek Kerkgenootschap). Dit document kan men heel goed met elkaar lezen en eigenmaken.

Colofon

Samenstelling en redactie

Vincent de Haas

© 2018

Katholieke Bijbelstichting, Breda

De thematische inleidingen zijn gebaseerd op de inleidingen in de *Willibrordvertaling 1984 (1978) en 2012 (1995)*

Katholieke Bijbelstichting

Internet

www.rkbijbel.nl

Postadres:

Postbus 90189

4800 RN Breda

Bezoekadres:

Hofstraat 8

4741 AK Hoeven

T +31 (0)165 504 277

E info@rkbijbel.nl

Vlaamse Bijbelstichting

Sint-Michielsstraat 6, bus 3101

3000 Leuven, België

T +32 (0)16 32 38 63

E info@vlaamsebijbelstichting.be