

## Parochiekern De Goede Herder

Postadres: Hoge Rijndijk 18

2382 AS Zoeterwoude

[www.parochiekerndegoedeherder.nl](http://www.parochiekerndegoedeherder.nl)

Telefoon secretariaat: ma-/wo-/vr-ochtend 09.00-12.00 uur:

071 - 541 15 10

Eerst aanspreekbare: pastoor W. Broeders

E-mail secretariaat: [degoedeherder@yahoo.com](mailto:degoedeherder@yahoo.com)

E-mail ledenadministratie: [adm.degoedeherder@yahoo.com](mailto:adm.degoedeherder@yahoo.com)

E-mail redactie nieuwsbrief: [nieuwsbrief.degoedeherder@yahoo.com](mailto:nieuwsbrief.degoedeherder@yahoo.com)

Rek.nr. kerkbijdrage: NL12 RABO 0335 6021 85 t.n.v. De Goede Herder

Rek.nr. voor giften (ook misintenties) NL08 RABO 0375 3053 27 (o.v.v. doel)

Rek.nr. voor restauratie De Goede Herder kerk NL94 INGB 0000 0454 70 (o.v.v. restauratie)



## Nieuwsbrief 3

### Wie gaat er mee naar The Passion in Dordrecht?

De viering van het Paastriduüm: Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaszondag, de viering van het lijden, de dood en de verrijzenis van Jezus Christus vormt het hoogtepunt van het liturgische jaar. Het roept ons ieder jaar op om op weg te gaan en te beseffen dat wij mogen leven als kinderen van de Vader en zo onze bestemming voor ogen te houden evenbeeld te worden van zijn Zoon. De veertigdagentijd is een bijzondere tijd ter voorbereiding op deze drie dagen en zo om aandacht te schenken aan ons eigen innerlijk. Door te letten op ons eetgedrag, door iets over te hebben voor een ander en door meer te bidden maken wij ruimte vrij om Christus meer toe laten in ons eigen leven.



Leef ik in navolging van Jezus Christus? Open ik mijn hart voor zijn liefde en genade?

Laat ik mij door Hem inspireren?

Jezus die voor ons heeft geleden, is gestorven aan het kruis, maar op Paaszondag is verrezen uit de doden! Ieder jaar wordt het lijden en sterven van Jezus herdacht op de televisie: The Passion. Aan de hand van hedendaagse muziek worden we meegenomen in het lijdensverhaal en lopen wij met Hem de tocht. Dit jaar door de binnenstad van Dordrecht.

De bisschop nodigt ons naar Dordrecht te komen en dit met hem te vieren. Wie gaat er mee naar The Passion?

De bus zal op donderdag 18 april a.s. rond 16.30 uur vertrekken vanaf de Goede Herder kerk in Zoeterwoude-Rijndijk. We sluiten om 18.00 uur aan bij de Witte Donderdag viering in de Antoniuskerk in Dordrecht en lopen daarna de tocht. Na afloop terug met de bus en bij terugkomst worden deelnemers in het atrium van De Goede Herderkerk op lekkere pannenkoeken getrakteerd.

Ik zou in het bijzonder zou ik jongeren willen uitnodigen om mee te gaan. Een unieke kans om op deze manier dicht bij het lijden van Christus te zijn.

Er zijn geen kosten aan verbonden. Opgeven bij Riet Heemskerk via het secretariaat: [degoedeherder@yahoo.com](mailto:degoedeherder@yahoo.com) of op ma-woe-vrij ochtend 071 – 541 15 10.

*Pastoor W. Broeders*

### **Palmpasestokken versieren op woensdagmiddag 10 april**

Mariëtte Denissen en Amanda Jongbloed begeleiden het palmpasestokken versieren voor de kinderen. Dit gebeurt op woensdag 10 april Van 14 tot 15 uur in het Atrium. Opgeven bij Amanda (mail: [seringenberg@gmail.com](mailto:seringenberg@gmail.com)). Er is een kleine vrijwillige bijdrage, neem zelf kruis van hout of takken mee.



### **Herdenking van de Jodenvervolging in Leiden**

Het Beraad Herdenking Jodenvervolging nodigt een ieder uit voor de herdenking van de Jodenvervolging 'Blijvend Gedenken' op zondag 14 april a.s. om 19:30 uur in de Marekerk, Lange Mare 48, Leiden.

Jeanette Loeb zal een familiegeschiedenis vertellen: Het verhaal van Hanna en Paul. Jeanette Loeb is een kleindochter van Ernst Loeb die tot 1942 de bekende meubel- en kledingzaak "Spreek met Loeb en 't komt in orde" had op Breestraat 161. Het is op deze plaats dat zij vorig



jaar tijdens "Open Joodse Huizen - Huizen van Verzet" haar familiegeschiedenis vertelde. Haar ouders zijn overlevenden van de Jodenvervolging. Zij is sinds 1998 als gids en docent verbonden aan het Joods Cultureel Kwartier in Amsterdam.

Chazan Barry Mehler (zang), Hester Groenleer (fluit) en Matthias Havinga (piano) verzorgen de muziek. Jongeren lezen namen van vermoorde Leidse joden en leggen bloemen neer.

De herdenking is voor iedereen: jong of oud, jood of niet-jood, gelovig of niet-gelovig. Kortom voor iedereen die bereid is om niet te vergeten. Leerlingen en studenten uit Leiden en omgeving worden nadrukkelijk uitgenodigd om bij te dragen aan de

herdenking.

De herdenking vindt dit jaar plaats in de Marekerk. De kerk is open vanaf 19:00 uur.

Aansluitend is vanaf 20:30 uur een ontmoeting in de kerk.

Graag ontmoeten wij u op 14 april.

*Beraad Herdenking Jodenvervolging Leiden*

### **Sam's Kledingactie**

Ondanks de regen en de wind, is Sam's kledinginzameling ten behoeve van Mensen in Nood een succes geworden. Het busje was al redelijk vol met zakken, die bij de Scheppingskerk waren ingezameld, maar het is de chauffeur gelukt om de 62 zakken, die bij de Goede Herder zijn ingeleverd mee te nemen.

We mogen van een succes spreken. Alle goede gevers willen wij bedanken voor de moeite, die zij genomen hebben om door weer en wind naar de kerken te komen. Met de opbrengst zal Mensen in Nood van Cordaid de bewoners van Sulawesi helpen bij de wederopbouw van hun land na de aardbeving en de tsunami, die in het najaar 2018 woedde en waardoor vele bewoners alles zijn kwijtgeraakt.

*Werkgroep MOV/Diaconie 'De Goede Herder*



## **Amnesty International**

Deze mensenrechtenorganisatie staat bekend om zijn strijd voor vrijheid. Wereldwijd voert Amnesty acties voor gelijkheid en rechtvaardigheid. Liefst 7 miljoen mensen in 150 landen steunen de acties van Amnesty. In het Leiderdorps Weekblad werd de landelijke collecte aangekondigd en het is goed om Amnesty financieel te steunen. Maar we kunnen meer doen. Voorheen lagen er in de Menswordingskerk voorbeeldbrieven, die men kon meenemen om thuis brieven te schrijven aan de autoriteiten. Door de sluiting van de Menswording is dit komen te vervallen. Een aantal parochianen miste de brieven. Voor deze parochianen en hopelijk vele anderen is er een oplossing. Via [www.amnesty.nl](http://www.amnesty.nl) kunt u zich aanmelden voor spoedacties van Amnesty. U krijgt dan een e-mail met achtergrondinformatie en een brief voor enkele urgente acties, die Amnesty aan Presidenten, ministers, rechters en andere autoriteiten stuurt. Bent u met de inhoud van de brief(brieven) eens en zijn uw gegevens juist dan hoeft u alleen maar op de knop 'verzenden' te drukken en de geadresseerde krijgt de brief, waarin u uw bezorgdheid uitspreekt, binnen. Als we dat met velen doen, dan heeft dat impact.

Waar mensenrechten worden geschonden, komt Amnesty op voor de slachtoffers. Het zijn schrijnende situaties, waartegen wij – als christenen – in verzet moeten komen. En dat verzet helpt. Op de website van Amnesty lezen wij, dat gevangenen worden vrijgelaten, dat martelingen, zoals zweepslagen ophouden en de doodstraf in 141 landen werd afgeschaft. Er wordt recht gedaan aan mensen, die ten onrechte gevangen zijn genomen, vrouwen worden beschermd en er wordt gezorgd voor een betere toekomst van kinderen, die voor geweld vluchten.

Wij hopen, dat velen uit onze Goede Herder gemeenschap zich willen aansluiten bij de 'Urgent Actions' van Amnesty.

*Heleen Brouwer en Regina Krowinkel*



## **In Memoriam mevrouw Mary Ruijgers**



Een van de meest markante zangeressen uit de Menswording vanaf het begin van de zeventiger jaren tot bijna de opheffing van het koor in 2015. Zij was zowel lid van het Dames- en herenkoor als van het Dameskoor (vanaf 1974). Haar man Koos was tot zijn overlijden in 1980 ook lid van het koor als tenor. Zij was sopraan met een prima geluid maar met slecht zicht. Altijd al had ze slechte ogen, maar ze liet zich niet afschrikken daardoor. En de andere koorleden hebben haar altijd geholpen toch haar partijtje te kunnen meezingen, door hulp bij de

repetities zoals het uitvergroten van de muziek. Maar in de loop der jaren werd ook het steun en lopen een probleem, maar hier waren koorleden, haar stok of haar scootmobiel effectieve hulpmiddelen, dankzij ook haar sterke wil om te blijven meedoen. Zij ontving dan ook volkomen verdiend haar medaille van de St. Gregoriusvereniging voor zovele jaren trouwe dienst.

Naast haar activiteiten op het zangkoor was ze ook lange tijd bij de parochie De Menswording betrokken o.a. door het maken van liturgische gewaden en dergelijke.

Velen zullen haar herinneren als de dame op de hoek vooraan op het koor met een altijd vrolijke en optimistische kijk op het leven. Eigenschappen die ze ook meenam naar bijeenkomsten van de KBO, koorfeestjes, busreisjes van het Dameskoor of het elders zingen in Alrijne of Leythenrode.

Zij overleed in de Ommedijk, waar ze de laatste paar jaren woonde.

*Johan Vroonhof*

## **Secretariaat**

Het secretariaat is versterkt met Mevr. Tiny Choufoer-Brouwer. Zij werkt op de maandagochtend op het secretariaat. Tiny, van harte welkom en veel succes in de toekomst!



Overleden:

Margaretha Adriana van de Kletersteeg, overleden 28 februari, 86 jaar oud  
 Johanna Maria Christina Theodara Arts, overleden 16 maart, 71 jaar oud

**Vieringen De Goede Herder**

Zondag 24 maart	09.30 uur Eucharistieviering Voorganger: Pater L. van Ulden O.F.M. Met Dames- en Herenkoor <i>Kindernevendienst</i>
Woensdag 27 maart	10.00 uur Woord- en gebedsviering in Mariakapel Na afloop Herdershof: koffie en thee met een praatje
Donderdag 28 maart	19.15 uur Oecumenische Vesperviering in de Goede Herder
Zondag 31 maart	09.30 uur Eucharistieviering Voorganger: Pastoor W. Broeders Met Jongeren-middenkoor - <i>Kinderopvang aanwezig</i>
Woensdag 3 april	10.00 uur Woord- en gebedsviering in Mariakapel Na afloop Herdershof: koffie en thee met een praatje
Donderdag 4 april	19.15 uur Oecumenische Vesperviering in de Dorpskerk
Zondag 7 april	09.30 uur Woord- en gebedsviering Voorganger: Thea Epskamp met Dames- en Herenkoor
Woensdag 10 april	10.00 uur Woord- en gebedsviering in Mariakapel Na afloop Herdershof: koffie en thee met een praatje
Donderdag 11 april	19.15 uur Oecumenische Vesperviering in de Goede Herder
Zondag 14 april	09.30 uur Eucharistieviering Voorganger: Pastoor W. Broeders Met Kinderkoor - <i>Kinderopvang aanwezig</i>
Woensdag 17 april	10.00 uur Woord- en gebedsviering in Mariakapel Na afloop Herdershof: koffie en thee met een praatje
Witte Donderdag 18 april <b>(Paastriduüm)</b>	<b>17:00 uur Eucharistieviering</b> Voorganger: Pastoor W. Broeders Met Tienerkoor - <i>Kinderopvang aanwezig</i>
Goede Vrijdag 19 april <b>(Paastriduüm)</b>	<b>15:00 uur Kruisweg</b> Met medewerking van de werkgroep gezinsviering en het kinderkoor  <b>19:30 uur Avondliturgie met kruisverering</b> Voorganger: pastoor W. Broeders. Met medewerking van het dames- en herenkoor
Stille Zaterdag 20 april <b>(Paastriduüm)</b>	<b>21:00 uur Eucharistievieringm - Paaswake</b> Voorganger: Pastoor W. Broeders met Dames- en Herenkoor
Paaszondag 21 april <b>(Paastriduüm)</b>	<b>09.30 uur Eucharistieviering – Hoogfeest van Pasen</b> Voorganger: Pater L. van Ulden O.F.M. Met Jongeren-middenkoor - <i>Kinderopvang aanwezig</i>

Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten en vieringen van de parochie? Meld u dan (gratis) aan als abonnee van onze weblog 'Uit de Schaapskooi'. U kunt deze vinden op <http://www.parochiekerndegoedeherder.nl>. Aan de rechterkant kunt u zich middels uw e-mail adres eenvoudig aanmelden.

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 26 april 2019.

**Inleveren kopij uiterlijk vrijdag 19 april 2019.**

